

Israëls twaalftal

In Genesis 29 en 30 staat expliciet beschreven hoe Jacobs 12 zonen geboren zijn. Wát een verhaal: strijd en seks, jaloezie en haat, macht en machtsmisbruik. Je begrijpt niet dat daar Gods volk uit voort moest komen.

Ik mag in mijn vakantie graag eens door wat tijdschriften snuffelen. De Margriet of de Libelle. Lekker ontspannend. De verhalen die ik daar lees, komen echter aardig overeen met de verhalen uit Genesis. Dát is de wereld waar wij in leven, waar wij onderdeel van zijn. Die we accepteren en soms heel gewoon vinden.

Maar deze wereld is rot en verdorven. Het lijkt in niets meer op de mooie schepping waar de Schepper vreugde in kon vinden; zo kort nog maar na Genesis 1, ook al niet. En toch heeft God haar niet prijs gegeven aan het kwaad. Hij is direct zijn reddingsplan gestart. Dat plan krijgt steeds meer vorm in de loop der eeuwen. De aartsvaders, het volk Israël, het land Kanaän, koning David, zelfs door de ballingschap heen volvoert God zijn plan.

Mét Jezus Christus is het koninkrijk van God op deze aarde gekomen. Midden in deze rotte, zondige wereld lanceert Hij zijn koninkrijk van waarheid en liefde, gerechtigheid en trouw. En wij? Wij mogen burgers zijn van dat koninkrijk en moeten dat laten zien in ons leven, in deze maatschappij. Als een zoutend zout en een licht op de berg.

Met dit in ons achterhoofd, kunnen we ons verdiepen in de start van dat reddingsplan van onze genadige en barmhartige God.

Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond

*Hij is direct zijn
reddingsplan
gestart*

