

# Jongeling Rinn



Voor de jongelingsvereniging maakte Dré Rinn in oktober 1946 zijn eerste inleiding over Johannes' getuigenis aangaande Jezus. Tien jaar later volgde Rinn's eerste inleiding voor de mannenvereniging met als titel "Gebedsgenezing en magnetisme of genezing door handoplegging".

**M**et plezier is Rinn al die jaren lid geweest van dezelfde mannenvereniging. Net als veel van zijn generatiegenoten was de Zeeuw lid van verschillende verenigingen en organisaties, zoals het GPV, het GMV en de bijbelstudieverenigingen.

## *met de hand geschreven in een schriftje*

Het aantal inleidingen dat hij in al die jaren heeft gemaakt, staat op meer dan vijftig. Nog steeds heeft hij zijn inleidingen liggen – voordrachten die hij met de hand heeft geschreven in een schriftje of los tot bewerkt via typemachine en via de computer.

Dit is het vijfde artikel in *WegWijs70*. Uiteraard mag u meedenken met de volgende onderwerpen. U kunt me bereiken via mijn mailadres [f.tromp@bijbelstudiebond.nl](mailto:f.tromp@bijbelstudiebond.nl).

Jarenlang is hij penningmeester geweest van de mannenvereniging. Als bestuur hadden de mannenbroeders jaren geleden besloten om nog een mannenvereniging ("Timotheus") op te richten. Deze vereniging was bedoeld om tot je veertigste verjaardag lid te blijven en dan over te stappen naar de 'oude' mannenvereniging. Maar dat liep op niets uit: er werden te weinig jongere personen lid en de veertigers stapten over. Na 62 jaar lidmaatschap heeft Dré bedankt als lid van de mannenvereniging. De leeftijd speelt een rol, plus zijn gehoorprobleem: eenzijdig plotsdof en de andere zijde met een gehoorapparaat. Dit is een persoonlijke beslissing; want het is zo, dat hoe groter de groep is, hoe moeilijker het is elkaar te verstaan. Wel wordt er gezegd dat we een betere bespreking hebben met bijvoorbeeld negen man op de mannenvereniging, dan met een grotere groep mannen en vrouwen – waarbij het dan om het aantal gaat.

In 1985 verscheen "Er staat geschreven... er is geschied", ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Bond. Wanneer Rinn dit boek voor zich

Dré Rinn werd geboren in 1930; als 12-jarige werd hij lid van de knapenvereniging "Samuel", vier jaar later stapte hij over naar de jongelingsvereniging "Ora et Labora". Na zijn huwelijk in 1954, werd Rinn lid van "Onderzoekt de Schriften", waar hij 13 april van dit jaar een inleiding hield met als titel: "De wereld van gisteren, vandaag, morgen en dan... hemelverlangens of Godsverlangens?!"

ziet, herinnert hij hoe hij en zijn vrouw vele jaren (tot 1995) de ledenadministratie voor de mannenbond hebben gedaan, voordat drukkerij Scholma Druk te Groningen dit zelf helemaal overnam. Als waardering kreeg Rinn in 1995 de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. 62 jaar, vrijwel de gehele periode van de Bijbelstudiebond; een schat aan ervaringen en verhalen. Lang niet alles is in deze Platina genoemd – laat het een uitnodiging zijn om de verhalen aan elkaar, tijdens verschillende gelegenheden, door te vertellen.

