

Arkeneeltje

De Gereformeerde Bijbelstudiebond bestaat dit jaar zeventig jaar. Een mooie leeftijd voor een organisatie. Parallel aan de jaren van de Bond, bestaat ook het blad *WegWijs* dit jaar dus zeventig jaar. In de afgelopen zeven decennia is een groot archief opgebouwd. Een groot en rijk archief, waar we veel in kunnen terugkijken. In het komende kalenderjaar zal ik in elk nummer van *WegWijs* een onderwerp uit de afgelopen zeventig jaar onder de loep nemen.

In dit eerste artikel wil ik stilstaan bij het arkeneeltje. Een opmerkelijk woord, dat we tegenwoordig niet meer gebruiken in het dagelijks leven. Het is geen woord uit de Bijbel – geen tale Kanaäns, evenmin een naam van een historisch figuur. Toch heeft dit woord jarenlang het blad geopend.

Arkeneeltje

Arkeneeltje werd namelijk genoemd in de rubriek van de voorzitter: 'Kijkje uit mijn arkeneeltje'. Veel duidelijkheid geeft deze titel misschien nog niet, hoewel de combinatie van de rubriek en voorzitter wel richting aangeeft. Blijkbaar is het geen vreemde combinatie, dat de president van de Bijbelstudiebond een blik werpt vanuit het arkeneeltje.

Gelukkig biedt de Dikke Van Dale goede

hulp in de betekenis van het woord, die wel drie betekenissen aan dit begrip geeft. Een arkeneel of arkenijl is (1) een gemetselde dakkapel, een zolderkamer met overstek, (2) een bocht in het korenvak in een schuur, dienend om aan de omloop van het dorsblok ruimte te laten en (3) een uitstekende balk om goederen op te hijsen.

Een kijkje vanuit het arkeneeltje

De term arkeneel slaat ook op een uitbouwsel bovenop een kasteel- of vestingmuur, om verder te kijken. Je zou het als een wachttoren of uitkijktoren kunnen omschrijven. Een plek om uit te kijken, een verhoging waarbij je de ho-

Dit is het eerste artikel in de 70e jaargang van *WegWijs*. Uiteraard mag u meedenken met de volgende onderwerpen. Bent u bijvoorbeeld lid geweest van de afzonderlijke mannen- en vrouwenbonden? Herinnert u zich de Bondsdagen nog en wilt u daarover vertellen? U kunt me bereiken via mijn mailadres f.tromp@bijbelstudiebond.nl



Aan jubilea worden traditioneel allerlei materiële eigenschappen toegekend. Niet zo bekend is het platina jubileum: 70 jaar. Platina is buigzaam en kneedbaar (en is goed bestand tegen corrosie en oxidatie). De goede bestendigheid en de stabiele eigenschappen zijn opmerkelijk. Omdat het onschadelijk is voor mensen en niet snel dof wordt, is het zeer geschikt om juwelen van te vervaardigen.

rizon kan zien. Vanuit de arkeneel biedt het een overzicht voor - in dit geval - de voorzitter.

Vooruitzicht

Niet per definitie een bijbels beeld, een arkeneel. Maar een bijbelse waarde kan wel degelijk gegeven worden aan dit parool. Al associërend zie je Mozes staan op de berg Nebo, vanwaar hij het land Kanaän ziet – het land waar hij zelf niet in mag, maar waar de man naar Gods hart wel het volk Israël naar toe heeft geleid. Of neem de wachttoren uit de profetie van Jesaja, waarbij de wachter de val van Babel aankondigt.

Een arkeneel is dus een plek van hoop, van vooruitzicht. Je staat op deze positie, je overziet het geheel van wat is geweest en van wat nog komt. Geen slechte naam dus voor een rubriek van de voorzitter.