

# Wie ben ik voor mijn naaste?

**A**n het begin van dit nieuwe jaar, Anno Domini 2020, willen we stilstaan bij de vraag: wie ben ik, wie kan ik zijn voor mijn naaste?

Veel mensen zijn eenzaam. Kranten, televisie- en radioprogramma's gaan over eenzaamheid. Eenzaamheid komt niet alleen bij ouderen voor, maar ook bij jonge mensen. In uw omgeving, ja zelfs in uw eigen kerkelijke gemeente, kent u vast wel mensen die vrijwel nooit bezoek krijgen. Mensen die oud zijn en waarvan de familie (vrijwel) nooit even langs komt. Mensen met een beperking, die het zelf moeilijk vinden om contact te leggen, aan te gaan of te onderhouden. Mensen met een jong gezin, die ondanks de drukte van hun gezin, snakken naar wat aanspraak van anderen. Zie jij dat? Of sta je daar niet bij stil door het jachtige leven van elke dag?

Jezus geeft ons in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Luk. 10) de opdracht voortaan net zoals die Samaritaan te doen. Waar gaat dat over? Over mensen helpen die dat nodig hebben? Bij mensen, die eenzaam zijn, op bezoek gaan? Zorgzaam voor je burens zijn? Zwervers helpen? Dit eerste nummer van *WegWijs* in 2020 neemt je mee in je overdenking. Wie ben jij en waarom zorg jij eigenlijk voor je naaste? Heb jij eigenlijk wel oog voor de ander? Het zet je aan het denken!

Matteüs 22: 37-39 beveelt ons onze naaste lief te hebben als onszelf. God liefhebben is het grootste gebod maar even groot is deze opdracht tot je naaste. Deze geboden zijn immers de grondslag van alles wat er staat in de Wet en de Profeten?! Wat ligt hierin voor ons een opdracht, en ja zeker ook een uitdaging, dit nieuwe jaar!

Met de zegenbede dat Hij, onze Vader, ons wil en zal helpen en bijstaan wens ik U allen een gezegend 2020 toe!

*Trudy van der Boom-Los, één van de twee voorzitters van de Bijbelstudiebond*

*Een opdracht en  
een uitdaging,  
dit nieuwe jaar!*

