

Gezag: toen en nu

In dit eerste nummer van 2015, jaargang 69, wensen we je namens de redactie de zegen van onze God en Vader toe voor het nieuwe jaar.

We beseffen dat ons leven en werken alleen vruchten draagt als Hij er zijn zegen aan wil verbinden. Ook ons werk voor de Bijbelstudiebond doen we in afhankelijkheid van Hem. Wij zijn dankbaar dat er steeds weer nieuwe mensen klaarstaan om het stokje over te nemen binnen de redactie. Tonnis Groenveld volgt als theoloog Martin van Veelen op en Ida Nijman is inmiddels in het eindredacteurschap ingewerkt. Zo kan de trein ongehinderd doorgaan en hopen we je, als lezer een mooi blad met een goede inhoud te kunnen blijven bieden.

Gezag van de overheid zoals wij dat kennen, ontleent zijn legitimatie aan het volk; de overheid wordt immers democratisch verkozen. In bijbelse tijden was dat heel anders. Na de tijd van de rechters komen de koningen. De eerste twee worden gezalft door de profeet Samuel, een zalving waaraan zij als koning hun gezag ontleen. De vraag die wij ons kunnen stellen is: heeft gezag waar wij mee te maken hebben ook een goddelijke legitimatie? Welk gezag wel en welk niet? En wat is de rol van het vijfde gebod?

Zit er ook niet vaak een negatief luchtje aan gezag? Jengelende kinderen, conflicten en stakingen, geweld tegen hulpverleners, het heeft allemaal met gezag te maken. Toch is het een voorwaarde voor een ordelijke samenleving. De Heer vraagt toch niet van ons alles maar te slikken, en kun je als christen gerust de barricaden op? Hoe gaat het gezag met ons om en hoe accepteren wij in de praktijk het gezag dat over ons gesteld is? Vragen genoeg om weer een heel nummer mee te vullen.

Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond

*Gezag is een
voorwaarde
voor een
ordelijke
samenleving*

