

Oproep

Advent is een tijd van verwachting, uitzien, hoop en vreugde. Het is, veel minder dan de lijdenstijd een tijd van inkeer, verootmoediging.

In deze *WegWijs* geven we aandacht aan de profetieën van Jeremia. Hij is de profeet van het oordeel, hij roept op tot bekering en berouw. Maar hij mag ook vertellen van Gods genade en een nieuw begin.

Vanaf het begin van de schepping wilde God dat de mensen Hem zouden vertegenwoordigen op aarde. Dagelijks sprak Hij met Adam, hielden ze werkoverleg. Door de zondeval is die lijn tussen God en mensen verbroken. Maar God heeft het er niet bij gelaten. Hij zocht de mens weer op. De band zou weer hersteld worden en God zou zelf voorzien in het nodige.

In het Oude Testament lezen we steeds over mensen die al iets mogen laten zien van die band, die God telkens weer aangaat. Abraham, Mozes, Samuël, Elia en de andere profeten. Allen laten iets zien en horen van het ingrijpen van God.

Het volk Israël kent een lange geschiedenis van afval en eigenwilligheid. Van het dienen van afgoden en het vergeten dat alleen Jahweh hen kan redden. Dan klinkt de oproep tot bekering en berouw. Het oordeel zal over hen komen. Maar toch is daar ook steeds de boodschap van genade en vergeving. De belofte van God blijft overeind.

En wij, die al meer dan 20 eeuwen nadat de Messias is gekomen leven, ook wij mogen onze verwachtingen voor de toekomst baseren op de beloften van diezelfde God. Van Advent is het Kerst geworden. Vanaf Jezus hemelvaart leven wij in de verwachting van zijn wederkomst.

Advent? Zeker, maar we blijven niet achterom kijken naar het Kind in de kribbe, we verwachten de Koning uit de Hemel. En we worden aangemoedigd door de profeten van weleer, om naar Gods wil te leven en steeds Zijn vertegenwoordigers op aarde te zijn.

Gezegende Advent gewenst!

Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond

*we worden
aangemoedigd
door de
profeten*

