

# Gemis en verbondenheid

**D**e vakantie is voorbij, het begin van het kerkelijk jaar ligt voor ons. Het lijkt er op dat we daarin weer wat meer met elkaar kunnen gaan ondernemen. Er mogen steeds meer mensen in de kerk de diensten bijwonen, we mogen bij voldoende ventilatie voorzichtig met elkaar zingen, het kinderen jeugdwerk kan opgestart worden en ook Bijbelstudiegroepen kunnen weer bij elkaar komen. In de afgelopen periode hebben we op allerlei manieren geprobeerd kerk te zijn. Thuis als gezin luisteren naar de kerkdiensten via de laptop of TV, deelnemen aan Bijbelstudie via Teams of andere mediavormen, het lukte allemaal wel. Maar live is natuurlijk veel fijner, we missen elkaar, dat hoor je van alle kanten! Gemis en verbondenheid, daar gaat het in dit nummer van *WegWijs* over.

Aukelien van Abbema beschrijft in haar artikelen op een prachtige, open wijze hoe het is om alleen te zijn. Alleen te zijn zonder partner, alleen te zijn binnen de kerk... hoe anderen over het algemeen klaar staan met goed gemeente adviezen en opbeurende woorden waar je eigenlijk niks mee kunt... hoe lastig het is om de verbondenheid aan te gaan en te voelen.

*In verbondenheid  
op zoek naar God*

Daarbij vertelt ze ook wat je hier zelf, wat we hier met elkaar, aan kunnen doen. Ze schrijft: “Ik kon aan de slag met mijn verbondenheid vergroten al voor ik mijn man ontmoette”, en ook “single zijn gaat niet alleen jezelf aan, dat gaat iedereen om je heen ook aan. Net als getrouwd zijn trouwens. Dat doe je ook niet in je eentje, en zelfs niet altijd met z'n tweeën. Daar heb je ook anderen bij nodig die je opbouwen, feedback geven, kritische vragen durven te stellen.”

In verbondenheid. Op zoek naar God, jezelf en elkaar. Dat is denk ik onze levensopdracht als mens. Daar is geluk te vinden, en geloof, en waarheid, en liefde. Wat een prachtig onderwerp om dit jaar de Bijbelstudie in je gezin, in verenigingsverband of binnen je kring mee op te starten. Een goede Bijbelstudie, onder Gods zegen, toegewenst.

*Trudy van der Boom-Los,  
één van de twee voorzitters van de Bijbelstudiebond*

