

# (Be)lijden doe je samen

**H**et voorwoord voor deze *WegWijs* had ik al geschreven... en dan komt het coronavirus opzetten! Ook wij in Nederland worden hier door getroffen. Kerkdiensten gaan niet door, vergaderingen worden afgelast, het sociale leven ligt voor een groot deel stil, thuisonderwijs wordt gegeven... heel verdrietig, angstig en ingrijpend! En ook onze Bijbelstudiedag stellen we tot nader bericht uit.

Maar zo'n ingrijpend gebeuren geeft ook mooie dingen. Mensen worden zich meer bewust van de ander, er komt saamhorigheid opzetten, er wordt naar elkaar omgekeken! Maar durven en willen we ook met elkaar Hem aanroepen, onze Vader prijzen? Durven we met elkaar om wijsheid en geloof te vragen? Hem, de enige Heer belijden?

“Belijden doe je samen”, zo stelt professor Barend Kamphuis in deze *WegWijs*. “Dat doe je bijvoorbeeld als je in het openbaar belijdenis aflegt van je geloof. Maar hoe persoonlijk ook, je doet het nooit in je eentje.”

Belijden is een belangrijk begrip uit de Bijbel zelf. Het is iets waar een gelovige persoonlijk en waar gelovigen samen als gemeente van Christus toe geroepen worden. Samen spreek je uit wat je gelooft, je komt er eerlijk voor uit!

In het Grieks van het Nieuwe Testament wordt voor belijden een woord gebruikt dat letterlijk betekent: hetzelfde zeggen. Daarbij heeft belijden ook vaak de kleur van lofprijzing. Belijden is beamen wat de Here zegt en er openlijk voor uitkomen. Zo wil je Hem groot maken en Hem de lof en de erkenning geven die Hem toekomt.

Maar wordt hier nog steeds zo over gedacht binnen onze kerk, binnen onze gemeente? Wat bieden die oude teksten ons nog? Vinden we samen belijden nog wel zo belangrijk? En belijdenis afleggen van je geloof, is dat zo langzamerhand niet wat achterhaald?

Of is dit een onderwerp waar wij als christenen geen kritiek op mogen hebben, een zogenaamd “heilig huisje”? Of een onderwerp waar je anders over mag denken?

In deze *Wegwijs* worden we door middel van diverse artikelen rond dit thema meegenomen; vanuit Gods Woord en vanuit de praktijk denken we met elkaar na over de diverse invalshoeken van “belijden van je geloof”. Een prachtig en zinvol onderwerp om hierover van gedachten te wisselen!

Ik wens u veel wijsheid en gezondheid toe. God, onze enige Heer, heeft alle macht over de Hemel en de aarde. Gods zegen gewenst. Laten we voor - en met elkaar bidden en belijden.

*Trudy van der Boom-Los, één van de twee voorzitters van de Bijbelstudiebond*

*Laten we  
voor - en met  
elkaar bidden  
en belijden*

