

Van Christus zijn

De laatste keer dat ik, samen met de andere commissieleden de Bijbelstudiedag mocht voorbereiden, hebben we gekozen voor een onderwerp wat mij erg aanspreekt. We geloven, mét HC zondag 1, dat wij, in leven en sterven het eigendom zijn van onze Heer Jezus Christus. Maar, is dat nog een werkelijkheid als we in het medische circuit belanden?

Vinden we dan niet dat we opeens alle mogelijkheden uit de kast moeten halen om ons leven, of dat van onze geliefden, zo lang mogelijk te laten duren? Het is iets, waar we allen, vroeg of laat mee te maken krijgen en het leek ons goed om eens wat dieper in dit onderwerp te duiken. De beide sprekers hebben hun referaat verkort aangeleverd bij de redactie, zodat ook u, als u niet aanwezig kon zijn, toch de mogelijkheid hebt om hierover te lezen en het op de vereniging te bespreken. Zij die wel aanwezig waren in Spakenburg waren zonder uitzondering, zeer geraakt door dit onderwerp en de manier waarover er gesproken werd. En wat was Spakenburg een geweldige locatie om te gast te zijn! Alle hulde!

Mét deze Bijbelstudiedag is ook een einde gekomen aan mijn voorzitterschap. Twee periodes van vier jaar heb ik de bond mogen dienen. Een hele periode, die ik met veel plezier heb vol gemaakt. De kracht, gezondheid en wijsheid hiervoor heb ik ontvangen van onze Hemelse Vader. Hem komt de dank toe.

Als bestuur zijn we erg blij dat we twee capabele zusters bereid hebben gevonden om deze taak gezamenlijk op zich te nemen: Dieneke van de Kamp en Trudy van de Boom zullen zich hier voor gaan inzetten de komende jaren. Ik draag de voorzittershamer met alle vertrouwen aan hen over. Een foto en introductie staat op pagina 26.

48 intro's heb ik geschreven... het was soms zweten, maar vaak kreeg ik er positieve reacties op. Dat bemoedigde mij altijd weer. Hartelijk dank daarvoor! Het was fijn om te mogen mee werken aan *WegWijs*. Hopelijk zijn ze tot een hulp en zegen geweest bij het lezen en bestuderen van de Bijbel. Alleen of gezamenlijk op de vereniging.

Graag neem ik afscheid van u, lezers, met de volgende woorden:

'Ga met God, en Hij zal met je zijn,
Tot wij weer elkaar ontmoeten,
In Zijn Naam elkaar begroeten,
Ga met God en Hij zal met je zijn.'

Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond

*Wij, in leven
en sterven
van onze Heer
Jezus Christus*

