

Duivel en advent

We mogen ons de komende tijd weer verheugen op en toeleven naar Kerst. In de gemeente en in onze huizen roept het altijd weer blijde verwachting op. Zeker voor onze kinderen. Rond de geboorte van Gods Zoon lijkt het vredig toe te gaan, maar in werkelijkheid is satan actief. Waar God grote dingen doet op aarde, organiseert zijn tegenstander een tegenaanval. Hij werkt slim en doeltreffend en werkt graag via mensen en relaties.

Zo doet Herodes een poging om via de wijzen de kwetsbare, nieuwgeboren koning te doden. In het gedicht van Jaap Zijlstra verderop in ons blad wordt het zo verwoord: *Muren luisteren mee met de oren van Herodes...* De boekrol van Micha gaat open en tegelijk staat satan op scherp. Bethlehem wordt in rouw gedompeld. Jozef en Maria vluchten hals over kop met het Kind naar Egypte. Een harde werkelijkheid voor deze jonge ouders.

Er zijn veel momenten in de Bijbel aan te wijzen waar de duivel probeert Gods kinderen en zijn gemeente kapot te maken. En dat doet hij nog steeds. In het boek Openbaring lezen we onder andere iets over zijn tactieken: verleiden, de waarheid verdraaien,... En wanneer de satan uit de hemel gegooid wordt (Open. 12) en niet meer in de hemel mag komen om ons aan te klagen, huiver je wanneer er staat: "...hij is afgedaald naar de aarde, gaat briesend rond en weet dat hij weinig tijd heeft". Geen verhaal maar werkelijkheid van elke dag.

Het kan niet anders of ik moet mezelf de vraag stellen: Ben ik naïef? Let ik wel voldoende op? We mogen als gewaarschuwde mensen Kerst gaan vieren, ontspannen en blij maar niet naïef.

Dieneke van de Kamp

