

# Leren over God

**H**et mooie van *WegWijs* is, dat elk nummer een ander thema heeft. Steeds een boeiend onderwerp waar de een soms iets meer, de ander iets minder mee heeft. Op deze manier leren we veel over allerlei onderwerpen.

We mogen ons nu gaan verdiepen in de verschillende zienswijzen over het Joodse volk. Daaronder zit een diepere laag: iets leren over de God van het Joodse volk, die ook onze God is. Want dat is het doel van elke *WegWijs*: leren over God, zijn trouw, zijn beloften, zijn liefde, zijn genade. Daar moest het volk Israël het van hebben, daar moeten wij het van hebben. En gelukkig wil onze God dat altijd weer geven. Zijn trouw staat als een boog over ons leven. Zijn liefde gaat van geslacht tot geslacht. Zijn beloften geven houvast in tijden van verdriet en moeiten. Het is zijn genade dat er, de eeuwen door een volk door en voor Hem vergaderd wordt. Eerst het joodse volk, nu een volk wereldwijd.

We hopen en bidden dat het werk voor *WegWijs* en voor de Bijbelstudiebond ook de komende jaren goede voortgang mag hebben. Dat er steeds mensen beschikbaar zijn om functies binnen bestuur en commissies te vervullen. De verenigingen hebben daar een brief over gekregen, maar ook op deze plek willen we onze zorgen daarover niet onvermeld laten. Als u een geschikte kandidaat weet voor één van de bestuursfuncties, mailt u dan gerust naar [info@bijbelstudiebond.nl](mailto:info@bijbelstudiebond.nl). Meer informatie kunt u vinden op onze website.

Hopelijk zien we elkaar op de komende Bijbelstudiedag!

*Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond*

*Zijn trouw  
staat als een  
boog over  
ons leven*

