

Steek ons in uw woede aan

Nou niet bepaald een titel die je verwacht na de prachtige Bijbelstudiemorgen van dinsdag 20 april. Laat ik daarom beginnen om te zeggen dat ik genoten heb van 'onze' digitale ontmoeting. Van Marien en Walter met hun muziek. Van de referaten, de terugblik in de tijd in de vorm van een interview. Van de oude foto's en filmfragmenten, creatief door het LPB-Mediateam gemonteerd en de felicitatie van de 100-jarige mevrouw Wiskerke vanuit de Amandelboom. En van jullie reacties die op die ochtend via de app bij ons binnenkwamen: felicitaties, vragen en zomaar hartelijke woorden. Prachtig.

De titel heeft te maken met de inhoud van de referaten, verderop in dit nummer te lezen. Voor mij geldt het referaat van prof. Ad de Bruijne als basisonderwijs dat ik paraat wil hebben. Hoe kunnen we kerk zijn, nu en in de toekomst. Hoe staan we als christelijke gemeente midden in deze samenleving en hoe staan we tegenover de overheid. Ds. Marinus de Jong kon fijn vanuit zijn kennis van de theologie van Klaas Schilder ons enkele concrete voorbeelden aanreiken.

*Ben ik een meeloper,
een ja-knikker als een
gesprek lastig wordt?*

In Nederland legt de overheid de kerken geen strobreed in de weg. Het is de vraag of dat altijd wel zo goed voor ons christenen werkt. Zijn we wel kritisch genoeg? Laten we als christelijke gemeenschap echt zien dat het er toe doet als je Christus hebt leren kennen? Er als kerk zijn wanneer dat nodig is, maar ook je eigen weg gaan als de situatie daarom vraagt. Misschien nog beter om bij onszelf te beginnen: ben ik een meeloper, een ja-knikker als een gesprek lastig wordt?

Kortom een onderwerp dat waard is om in onze bijbelstudiegroepen te bespreken. Zeker nu we vaak horen en lezen: hoe willen we kerk zijn na deze coronacrisis. Vandaar de liedkeuze verderop in dit nummer met het gebed:

Geef ons moed om op te treden...
...Laat ons dwaas en koppig zijn
Steek in ons uw woede aan.

*Dieneke van de Kamp,
één van de twee voorzitters van de Bijbelstudiebond*

