

Getriggerd

An het einde van dit jaar, nu de dagen korter worden en de avonden langer, bieden wij u een nieuw nummer van *WegWijs* aan. De laatste van het jaar 2022.

En niet zomaar een nummer, maar eentje waar u vast eens wat dieper in zult willen duiken. Ik ga er van uit dat de titel 'De meeste mensen deugen' u aan het denken zet, dat dit thema u prikkelt en nieuwsgierig maakt. Ik werd er in ieder geval wel door getriggerd en vroeg me vooral ook af hoe dit zich verhoudt tot dat wat we vroeger leerden.

In dit themanummer gaat dominee Louren Blijdorp nader in op het boek 'De meeste mensen deugen', geschreven door schrijver en geschiedkundige Rutger Bregman.

In zijn boek, een dikke pil van 500 pagina's dat hij in 2019 schreef, probeert Bregman aan te tonen dat de mens evolutionair gezien geneigd is het goede te doen. Dat wordt, voorspelbaar genoeg, vooral problematisch als hij de Holocaust in beschouwing neemt. Bregman worstelt ermee hoe het kan dat goede mensen verkeerde dingen doen. Hij doet een hele zoektocht om die vraag te beantwoorden.

Wanneer u op zo'n koude winteravond in december dit thema met de daarbij behorende artikelen van ds. Blijdorp bestudeert zult u ongetwijfeld geboeid raken. Over dit onderwerp is veel te zeggen, veel te lezen en verder uit te diepen.

En hoe mooi is het om daarna met meerderen (uw partner, de kring of vereniging) hierover van gedachten te wisselen! Het verrijkt en verdiept uw geloofsleven.

Neem de tijd ervoor... wellicht twee of drie studiemomenten? Dat is dit thema waard. Vanaf deze plek wens ik u allen heel mooie en zingevende studiemomenten toe.

Ik wens u eveneens, namens alle medewerkers, goede kerstdagen en een gezegend 2023.

*Trudy van der Boom – Los
één van de twee voorzitters van Steunpunt Bijbelstudie*

*Bregman worstelt
ermee hoe het kan
dat goede mensen
verkeerde dingen doen*

