

Vrouwen in de Bijbel, vrouwen nu

In Groningen hebben we een prachtige Bijbelstudiedag gehad. De Stadskerk was een prima locatie. De regelingscommissie had de zaken goed georganiseerd.

We hebben genoten van de ontmoeting met elkaar, boeiende referaten, een schitterende expositie, lofprijzing van de Heer in de hemel. En dat met zo'n 750 mensen!

De referaten van de beide sprekers staan, verkort, in deze *WegWijs*.

Het was heel goed om wat dieper in te gaan op de positie van de vrouw, zoals die in de Bijbel geschetst wordt. Het is geen eenvoudig of eenduidig onderwerp. De cultuur van de tijd heeft altijd een rol gespeeld. Wel vind ik heel mooi dat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in de islam maar ook in veel andere culturen, de vrouw in de Bijbel een volwaardige plaats krijgt, naast de man.

Goed, het laatste woord is er nog niet over gesproken, zelfs niet door de synode. Maar we willen wel Gods Woord serieus nemen en daar met elkaar naar blijven luisteren. Dat mogen we ook zien als een gave van Gods Geest.

De schilderijen over de schepping maakten diepe indruk. Prachtig om Gods grootheid te zien. Dat relativeert ook onze drukte en discussies.

Het was heerlijk om met elkaar te zingen tot Gods lof. Sommige liederen, vooral het laatste, waren minder bekend dan ik dacht. Jammer, want dan kun je niet voluit danken voor de mooie dag die we mochten genieten onder Gods zegen. Een aandachtspuntje voor de volgende keer...

Hopelijk geniet je met dit nummer nog na, of alsnog méé van deze dag.

Ik raad zeker aan om een bijeenkomst van je vereniging aan dit onderwerp te wijden. Al is het geen gemakkelijke kost, het is zeer de moeite waard je erin te verdiepen en van elkaar te leren. Daarbij wens ik je Gods zegen en veel wijsheid toe.

Katrien Janssens-Salmons, voorzitter Bijbelstudiebond