



Als 't kwaad goede mensen treft

Dit is de titel van een boek dat in 1983 in het Nederlands is verschenen. Het is geschreven door de rabbijn Harold S. Kushner. En hoewel het boek dertig jaar oud is, had en heeft het grote invloed op het denken van veel christenen over het lijden dat hen in deze wereld treft.

Kushner heeft dit boek geschreven na het overlijden van zijn zoon Aäron. Aäron is nog geen veertien jaar geworden. Hij leed aan *progeria*, een verouderingsziekte. Een kleine jongen ziet er op den duur uit als een oud mannetje.

De pijnpunten van de belijdenis van Gods voorzienigheid

Kushner beschrijft in dit boek zijn getob over de rol van God in het lijden van zijn zoontje. De manier waarop de

rabbijn dit beschrijft is herkenbaar voor elke gelovige die dergelijke ellende heeft meegemaakt in zijn leven.

Het is belangrijk om te benadrukken dat Kushner een rabbijn is en geen christelijke voorganger. Dat hij een *liberale* rabbijn is, blijkt ook uit de titel van het boek. Hij is van mening dat een mens de verantwoordelijkheid heeft om het goede te kiezen en het kwade na te laten. Maar daarnaast heeft men ook de vrijheid elkaar kwaad aan te doen. Dat verklaart de Holocaust, de stelselmatige vernietiging van zes miljoen Joden.

Kushner geeft in zijn boek geen bijbels verantwoord antwoord op de vragen naar het 'waarom' van het lijden. De Bijbel leert duidelijk dat een mens sinds de zondeval niet meer in staat is het goede te kiezen.

Ook al zijn de uitgangspunten van Kushner niet de onze, hij brengt de

pijnpunten van de belijdenis van Gods voorzienigheid wel duidelijk in kaart. Dat doet hij aan de hand van het boek Job.

In mijn Leerhuis 'Waarom?' ga ik verder in op het boek en geef ik een beoordeling vanuit de Schrift. Omdat Maarten 't Hart in zijn boek *Een vlucht regenwulpen* (het gratis boek van de campagne Nederland Leest 2014) ongenadig afrekent met de belijdenis van Gods voorzienigheid in zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus geef ik ook aandacht aan dit boek.

.....
Ds. L.W. de Graaff is emerituspredikant en woont in Heerde

Het Leerhuis 'Waarom?' is te vinden op www.steunpuntbijbelstudie.nl