

Groen

Misschien bekruipt u, bij het zien van dit nummer wel het gevoel:

“Nee hè, moet het in de *WegWijs* nu ook al gaan over duurzaamheid, ecologie, groen, zuinig leven en eerlijke handel”. Of, met meer bijbelse termen: over rentmeesterschap, heelheid van de schepping, recht en gerechtigheid.

Het is waar, het onderwerp is helemaal “in”. We lezen en horen er veel over, zowel binnen als buiten onze kerk. We kunnen er een beetje argwanend tegenover staan. Want kennen we dit niet van vroeger van de “synodale kerken”? Zij waren zeer maatschappelijk geëngageerd, maar leken dat in de plaats te stellen van het evangelie van de gekruisigde en opgestane Heer en Heiland. Zo lezen we er nu niet over. Integendeel. Juist omdat Christus het kwaad heeft overwonnen, mogen wij deel uitmaken van zijn nieuwe schepping. Dat geeft mogelijkheden én verantwoordelijkheden voor ons, als Zijn volgelingen.

Dus hebben wij besloten een *WegWijs* aan dit onderwerp te wijden. Omdat het actueel is? Ja, ook dat. Omdat het ons allemaal raakt? Dat zeker. Maar vooral omdat het een voluit bijbels onderwerp is. De Bijbel begint met het scheppingsverhaal in Genesis 1. Het eindigt met de herschepping van Gods nieuwe hemel en aarde in Openbaringen 22.

God heeft niet alleen de hemel en de aarde geschapen, maar Hij onderhoudt haar nog, als met zijn eigen hand, belijden wij in zondag 10. Hij is betrokken op het kunstwerk dat Hij gemaakt heeft. Zouden wij, geschapen naar zijn beeld, dat dan niet zijn? We dragen een grote verantwoordelijkheid in de zorg voor de schepping. Daarom is het goed om er met elkaar over na te denken en door te praten, en ons handelen daarnaar te bepalen.

Mét de dichter van psalm 8 mogen we zeggen:

O HEER, onze Heer,

Uw handtekening staat prachtig onder heel de wereld.

Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond