

Engelen om ons heen

Jonge kinderen reageren resoluut op mijn vraag wat engelen betekenen en hoe zij eruit zien. Engelen beschermen je en zij zien er prachtig licht uit. Soms met vleugels. En neen, ze hebben er nog nooit een gezien. Dezelfde vraag bij ouderen wordt met meer aarzeling beantwoord. Zeker ze zijn er, we zien ze meestal niet en een enkeling meent dat er in zijn of haar leven iets geweest is wat misschien geleid werd door een engel. Een optreden of waarschuwing die men als hemels ingrijpen heeft ervaren. Het wordt als iets intiems beleefd dat je liever voor jezelf houdt.

In de artikelen van ds. Haak blijkt wel dat engelen meer doen dan beschermen. God geeft hen een scala aan functies en hun activiteiten kunnen we overal in de bijbel terugvinden: veel liturgie, veel zending, boodschap en diaconie: alles op hun lijf geschreven. Deze hemelse helden opereren ook op aarde. God zorgt immers voor ons mensen en wel door de dienst van engelen. Op aarde treden engelen dikwijls op bij beslissende momenten in de kerkgeschiedenis. Scharnierpunten, waardoor de groei van de wereldkerk wordt gewaarborgd.

In het boek Openbaring komt 67 keer een optreden van een engel voor. Zij laten daar bijvoorbeeld bazuinen klinken. Alarm! Christus eindoverwinning is aanstaande. Bij zijn eerste komst, die wij binnenkort mogen vieren, klonk ook engelenzang. Dat is misschien wel het liefst wat zij doen. Laten wij met hen meedoen.

“De hemel zingt de aarde voor, en samen vormen wij het koor, dat God alleen de glorie zingt, omdat zijn lied de nacht bedwingt” (Liedboek 464).

*Dieneke van de Kamp-Bosch,
één van de twee voorzitters van de Bijbelstudiebond*

*God zorgt immers
voor ons mensen
en wel door de
dienst van engelen*

