

Gods leiding in ons leven

Een flits uit een recent tv-programma. Joris Linssen, presentator van het programma *Hello, Goodbye*,* spreekt mensen aan die in de aankomsthal van Schiphol staan te wachten op familie of vrienden. Deze keer spreekt hij een 'blauwe' zuster (30 jaar) aan uit de orde van de Dienaressen van de Heer en de maagd Matará, een Rooms-Katholieke congregatie. Hij vraagt haar op wie zij wacht en al snel gaat het gesprek over haar keuze om zuster te worden. "Hoe wist je nu dat God je riep?" Ze beschrijft dan dat dit een proces is van levenslang zoeken en op een gegeven moment is het een zeker weten: God roept me, God vraagt dit van me. Het is niet zo dat er een engel uit de hemel komt vertellen wat je moet doen. Zo werkt God niet.

"Je vertelt alles zo blijmoedig, je staat de hele tijd te lachen en te stralen." Dan volgt haar ontroerende antwoord: "Christus wil geen droevige bruiden." Het is de moeite waard om dit fragment na te kijken.

Met deze flits zitten we midden in het onderwerp waar dit nummer van *WegWijs* over gaat: Gods leiding in je leven. Je kunt hierop blijmoedig reageren, maar moeilijker wordt het vanuit gebroken situaties.

Hoe *lastig* kan het zijn om Gods leiding zo concreet aan te wijzen in je leven. Daarover schrijft dominee Bas Luiten in dit nummer. De uitdrukking *last* komt uit Galaten 6:5 dat in de NBV21 wordt weergegeven als je *verantwoordelijkheid*. Gods leiding én je eigen verantwoordelijkheid, die beide worden naast elkaar gepresenteerd.

Spreek samen door over die zoektocht naar Gods plan in je leven. Ik zet een streep onder Luitens oproep: "Betrek Hem in al je plannen, dan zorgt Hij dat je niet verdwaalt."

Een belangrijk en mooi onderwerp voor het "verse", nieuwe jaar. Inmiddels is dit jaar al enkele weken oud. Namens bestuur en *WegWijs*-redactie alsnog een gezegend 2022 toegewenst.

Dieneke van de Kamp,
één van de twee voorzitters van de Bijbelstudiebond

*De aflevering van *Hello Goodbye* d.d. 26 november 2021
 is terug te kijken via npostart.nl.

*Spreek samen door
 over de zoektocht naar
 Gods plan in je leven*

