

Zingen



Het is tegenwoordig bijna niet meer voor te stellen, maar er is een tijd geweest dat een project als Psalmen Voor Nu niet bestond. Henk Bouwmeester, de toenmalig recensent van Wegwijs was positief over de eerste aflevering van Psalmen Voor Nu.

Want als er een organisatie is waar veel werd gezongen, is het wel de Bijbelstudiebond. Zingen is dubbel bidden, nietwaar? Tijdens de vele Bondsdagen is veel gezongen. Behalve het zingen van psalmen, Gods liedboek, werden voor gelegenheden ook speciale liederen geschreven. De achterban van de Bijbelstudiebond bestaat uit creatieve mensen!

Zingen is dubbel bidden, nietwaar

Tijdens het eerste bondsjubileum, in 1956, werd een eigen lied gecomponeerd. De tekst verscheen in het blad Rondom Het Woord, waardoor het decennia later alsnog gelezen kan worden:

Dit is het vierde artikel in WegWijs70. Uiteraard mag u meedenken met de volgende onderwerpen. U kunt me bereiken via mijn mailadres f.tromp@bijbelstudiebond.nl.

*De God, die droeg ons voorgeslacht,
Door nacht en stormgebruis,
Bewijst ook ons Zijn trouw en macht
Is eeuwig ons tehuis.*

*O God, als Gij niet samenhoudt,
Die Gij hebt vrijgemaakt,
O, hoe verdonkert dan het goud,
De eendracht wordt gestaakt.*

*Straf ons toch niet naar onze schuld
Waarmee wij zijn belaân;
Toon Uw ontferming en geduld,
Zie ons in Christus aan.*

*Brand Gij de zonde uit ons hart.
Dat twist en wrok verdwijn'
En breek de strik die ons verwart,
Laat er weer vrede zijn.*

*Bevestig ons door Uwe Geest
In liefde en geloof.
Maak Gij ons leven tot een feest,
Voor satans lokstem doof.*

*Dan klinkt de lofzang U ter eer
In ieders hart en huis,
Dan vinden wij elkander weer,
In Uw Kerk SAMEN THUIS!*

Een tekstschrijver is niet bekend, maar het lied echoot de tekst van gezang 397 uit het Liedboek voor de Kerken (editie 1973; in het Liedboek van 2013 heeft dit

gezag nummer 90A gekregen). Dit gezang is niet de enige muzikale bijdrage die ons is overgeleverd; in 1988 werd een ander Bondslied gemaakt, dat verscheen in het speciale nummer 'Tot uw dienst' van Rondom Het Woord. Dit gezang klinkt als volgt:

*Dankbaar willen wij U zingen,
Vader, Die door Christus bloed
met uw gunst ons wilt omringen:
wat zijt Gij oneindig goed.
Tot een regel voor ons leven
hebt Gij ons Uw Woord gegeven;
door 't belijden van Uw naam
bindt Gij ons in waarheid saam.*

*Zo, verbonden in de Here,
door Zijn liefde aangespoord,
willen wij ons laten leren,
onderwijzen door dat Woord.
't Grote goed daarin gegeven,
gaat steeds rijker voor ons leven.
Christus is het, Die ons weidert
en in rechte sporen leidt.*

*Samen mogen wij zo bouwen
aan de Kerk, in Hem gegrond,
de banier van God ontvouwen
naar de eis van Zijn Verbond.
Vader, geef Gij ons Uw vrede,
Zoon, gedenk ons in Uw bede,
blijf ons leiden, Heil'ge Geest,
op de weg naar 't eeuwig Feest.*

Zo is het, zingend van Gods woorden, als pelgrims onderweg naar Zijn bruiloft.