

In goede handen

Als ons iets duidelijk is geworden in deze coronatijd, dan is het wel hoe kwetsbaar we zijn. We meenden wel sterk te staan en alles goed op orde te hebben, maar de hele wereld raakte verstrikt in een pandemie die nog steeds niet is afgelopen en veel verdriet heeft gebracht. Dan komt het er wel op aan hoe wij hierop reageren: angstig, boos of onverschillig? Of met vertrouwen...

Job belandt van de één op de andere dag in een ongekend lijden. Al zijn kinderen sterven bij een vreselijk ongeluk. Job begrijpt niets van zijn God en vindt ook nog zijn vrouw en vrienden tegenover zich. Wij weten als bijbellezer van dat raadselachtig overleg in de hemelse troonzaal tussen God en Satan. Job niet. Wel moet hij leren dat goed én kwaad niet buiten God om gaan. Hierover kunt u in dit nummer lezen en ook over de levenskunst van het troosten. Die hebben we nodig en die mogen we elkaar ook geven. Zeg het maar tegen elkaar: we zijn in goede handen, en als wij vallen, vallen we in Vaders handen. (Lees het gedicht van Ad den Besten.)

*Goed én kwaad gaan
niet buiten God om*

Ondanks de coronabeperkingen wil het bestuur de Bijbelstudiedag door laten gaan. Digitaal, dat wel en we hopen dit te doen op dinsdag 20 april, Deo Volente. Het programma kunt u lezen op de bijgevoegde flyer. Dan hopen we elkaar te zien en onze dankbaarheid te delen voor 75 jaar Bijbelstudiebond.

*Dieneke van de Kamp
één van de twee voorzitters van de Bijbelstudiebond*

