

Judas en Meppel

Van de zes *Wegwijzen* die in een jaar verschijnen, behandelt één nummer altijd een Bijbelboek.

Dit keer is gekozen voor Judas. Deze korte brief is vol passie geschreven en bestaat onder meer uit waarschuwingen aan de gelovigen. Vervolgens worden zij en wij aangemoedigd. Houd vol, niet opgeven, blij trouw. Een aanmoediging die wij allemaal nodig hebben. Het blijft intrigerend dat deze Judas uit hetzelfde gezin komt als Jezus. Zo met je broer te hebben opgetrokken. Terwijl we weten dat er ook in het gezin van Jozef en Maria weerstand is geweest tegen Jezus. Hij zette hun wereld helemaal op zijn kop. In die gezinsverhoudingen komt Jezus even heel dichtbij mij als mens, als een gezinslid. En dan toch gered worden door die Grote Broer.

Verder staat in deze *WegWijs* de flyer van de BijbelStudiedag, dinsdag 21 april 2020 in Meppel. Een prachtig programma met twee sprekers die veel te vertellen hebben over onze plek als gemeente van Christus in deze wereld. Er is veel instabiliteit op het wereldtoneel. Overheden en wereldleiders verwarren ons en beschamen ons vertrouwen.

Prof. Ad de Bruijne zal die wereldwijde context van kerk en overheid meer benoemen en ds. Marinus de Jong zal als Amsterdammer dit concretiseren aan de hand van zijn gemeentewerk. Verder gaan we zingen, elkaar ontmoeten en er een fijne dag van maken. Ik verheug me op deze dag. Vergeet je niet aan te melden en neem elkaar mee. Meppel, here we come....

*Dieneke van de Kamp,
één van de twee voorzitters van de Bijbelstudiebond*

*Houd vol,
niet opgeven,
blijf trouw*

