

Moed

In de aanloop naar de Bijbelstudiedag moeten we ook een pakkende tekst bedenken voor de aankondigingen. Maar hoe maak je iets aansprekends van “offeren/offerdienst”? Een hele uitdaging! Offeren is sowieso al niet zo aansprekend. Het is zo helemaal niet van deze tijd: een offer brengen, jezelf opofferen... integendeel, je moet juist voor jezelf opkomen, je eigen voordeel zoeken, zelf uit het leven halen wat er in zit.

Dat Christus ons een heel andere manier van leven leert, is niet nieuw voor ons. Toch kan ook ons geloof zomaar eigentijdse trekjes gaan vertonen. Wij zijn immers niet immuun voor de wereld om ons heen. We praten met elkaar over God, onze Vader, die altijd voor ons zorgt en ons, hoe dan ook, liefheeft. Het goede voor ons zoekt. We zijn kritisch naar de kerkdiensten, want die moeten wel aan onze verwachtingen en behoeften voldoen.

In deze cultuur een Bijbelstudiedag organiseren over “offeren = dienen”, getuigt van moed en eigenzinnigheid. De beide sprekers hebben het licht van Gods Woord laten schijnen over dit onderwerp. Ik ga het niet kort herhalen, u kunt het zelf in deze *Wegwijs* lezen. Wat is het goed om, als navolgers van Christus, bemoedigd en vermaand te worden in een leven dat haaks staat op de cultuur.

We mogen terugkijken op een mooie en gezellige bondsdag. Ondanks alle perikelen bij de voorbereiding was het een geslaagde dag.

Op 9 juni jl. hebben we onze ledenvergadering nieuwe stijl, gehouden. Verschillende aangesloten verenigingen hadden schriftelijk gereageerd op de bestuursvoorstellen. De jaarverslagen zijn goedgekeurd, de penningmeester is decharge verleend. Er waren geen tegenkandidaten genoemd voor de bestuursfuncties dus zijn zowel de penningmeester als ondergetekende voor een tweede periode van 4 jaar benoemd. Ook is de heer Anne Scholten als bestuurslid verkozen. Bij leven en gezondheid mag u ons de komende jaren nog aan het werk zien voor de Bijbelstudiebond!

Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond

*Heel andere
manier van leven*

