

# Petah-ja

Herinnert u zich deze nog: de Petah-ja? Wellicht doet de naam een belletje rinkelen, want zo werd het maandblad van de Mannenbond genoemd. Als ondertitel stond tussen haakjes vermeld wat de naam betekende: Vrijgemaakte Des Heeren. Een naam die zonder meer alles te maken heeft gehad met de kerkstrijd, die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog de gereformeerde kerken scheurde.

**D**e naam 'Petah-ja' komt natuurlijk ergens vandaan. Maar wie of wat was 'petahja' en waar vindt het zijn oorsprong? We moeten zoeken... Dit woord komt in de bijbel eenmaal voor, in Ezra 10: 23. In dit vers wordt Petahja genoemd, een van de Levieten. Hoewel zijn naam er eentje is om trots op te zijn, is de reden dat Petahja in dit profetenboek wordt genoemd, een minder aantrekkelijke. Deze Petahja had namelijk een vrouw getrouwd uit een uitheems volk.

Voor Ezra was het helder dat deze vorm van ontrouw jegens God de schuld van Israël had vermeerderd. Voor Petahja en zijn broeders gold deze consequentie, dat hun niet-Joodse vrouwen uit het volk moesten verdwijnen. De situatie halverwege de vorige eeuw was natuurlijk niet te vergelijken met die van de teruggekeerde ballingen onder leiding van deze Ezra. Gelukkig maar.

## Uitgemaakt

Desalniettemin trokken de mannen- en vrouwenbond gescheiden van

elkaar op. Hun start was overigens wel gelijktijdig. In het Rotterdamse Beursgebouw werd 30 januari 1946 de Vrouwenbond opgericht, in het bijzijn van een kleine vierhonderd dames uit dertig lokale verenigingen. Twee weken later, 14 februari 1946, werd in Amersfoort de Mannenbond opgericht.

## *totdat de vrouwen 'het met ons hebben uitgemaakt'*

Vanwege kostenbesparing en beperkte mankracht, werd een gezamenlijk blad voor zowel de Vrouwenbond als de Mannenbond uitgegeven onder de eenvoudige naam: Maandblad. Al gauw ontstond er verwijdering en kregen mannen en vrouwen elk hun eigen blad: het blad Petah-ja zag het licht.

## Besef

Overigens betekent de oprichting van de Mannenbond in 1946 niet dat vóór



Vijf nummers hielden de beide bonden het gemeenschappelijke blad in stand, totdat de vrouwen 'het met ons hebben uitgemaakt', aldus de mannen. 'Rondom Het Woord' heette het zelfstandige maandblad van de bond van gereformeerde vrouwen; 'Petah-ja' werd de titel van het tijdschrift voor de mannen-afdeling.

die tijd geen gereformeerde mannen bijeen kwamen. Integendeel. Wim Driesens, secretaris van de mannenvereniging "Schrift en Belijdenis" te Zwolle-Centrum mailde de redactie van *WegWijs* met een bijzondere verjaardag. Deze vereniging bestond 22 maart jongstleden namelijk 90 jaar. Dat betekent dat "Schrift en Belijdenis" zijn wortels heeft van nog voor de Petah-ja. Een enorme prestatie, waarvoor de felicitaties zonder meer terecht zijn. Ook vanuit de Vrouwenbond kreeg de *WegWijs*-redactie een mail toegestuurd. Mevrouw J.C. Smilde vertelt dat zij tussen 1972-1982 secretaresse was van de toenmalige Vrouwenbond. Tijdens tien Bondsdagen, waar jaarlijks zo'n drieduizend vrouwen op afkwamen, las zij het jaarverslag voor. De dames verzamelden zich onder meer in de Martinihal Groningen (1974), de Hanzehal Zutphen (1977) en zelfs in het Rotterdamse Ahoy (1980). Inmiddels vormen de afzonderlijke bonden één Bijbelstudiebond met één blad: *WegWijs*. Vanuit het besef dat we allen vrijgemaakten van onze HEER zijn.

Dit is het derde artikel in *WegWijs*70. Uiteraard mag u meedenken met de volgende onderwerpen. U kunt me bereiken via mijn mailadres [f.tromp@bijbelstudiebond.nl](mailto:f.tromp@bijbelstudiebond.nl).