

Bijbelstudiedag 2019



11 april
in de
Noorderkerk
Spakenburg

Je hebt de uitnodiging in handen voor de komende Bijbelstudiedag. Elk jaar een feestelijke dag vol ontmoeting en gezelligheid. Ook een dag om samen stil te staan bij het woord van God. Er zijn zoveel onderwerpen die een rol spelen in ons dagelijks leven, waar we graag het licht van de Bijbel over willen laten schijnen.

Vorig jaar spraken we over M/V in de kerk. Dat was een onderwerp wat vooral binnen onze kerk belangrijk was. Dit jaar willen we de blik weer wat meer naar buiten richten en hebben we gekozen voor:

“Van Christus zijn in de moderne medische Fix-it cultuur”

Wij geloven en belijden dat wij, in leven en sterven, het eigendom zijn van Jezus Christus. Dat is een mooie en troostvolle belijdenis. Is dit ook een werkelijkheid in ons leven?

Het lijkt er wel eens op dat we, van de wieg tot aan het graf, zelf de regie voeren over ons leven. Waarin zijn we dan nog afhankelijk van onze Hemelse Vader?

De maakbaarheid van het leven wordt groter en groter. De medische mogelijkheden groeien ons bijna boven het hoofd. We mogen gebruik maken van de medische vooruitgang, maar tot hoever? Hoe is dan onze houding daarin. Wat heeft een Christen voor antwoord op het moderne levensgevoel van zelfredzaamheid en zelfbeschikking.

biibel
studie
bond
lezenlerenleven

Hier gaan we met elkaar over nadenken, onder leiding van twee bevlogen sprekers.

Datum: Donderdag 11 april 2019
Locatie: Noorderkerk, Kerkstraat 20, Spakenburg
Thema: Van Christus zijn in onze medische Fix-it cultuur
Tijd: 10.30-15.30 uur
Prijs: €15,-, inclusief 1 koffie/thee met koek en een broodje vis

In het middagprogramma is er ruimte voor de Folklore van Spakenburg.

Sprekers:

Ds. Jan van Houwelingen:
“Sinds ruim twee jaar dien ik de gemeente van Zutphen. Dat doe ik met veel plezier. Ik weet mij thuis en in de kerk omringd door heel veel lieve mensen. Dat maakt mij blij en dankbaar.”



Ad Dees, internist Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam: “In de middaglezing van de Bijbelstudiedag wil ik met u nadenken over de geweldige mogelijkheden die de geneeskunde biedt. We maken kennis met de ziekenhuiswereld zoals die zich ontwikkeld heeft. Maar we ontmoeten ook de beperkingen van doorgeschoten individualisme en marktwerking. Niet alles wat kan, hoeft. Gestimuleerd door de ochtendlezing van ds. Jan van Houwelingen, zoeken we de weg hoe we als Christen in het leven staan. Dat geldt de zorg voor onze medemens, maar ook die voor onszelf als we met ziekte geconfronteerd worden.”



Bijbelstudiedagmarkt

Er zullen weer stands staan met allerlei materiaal voor de verkoop voor goede doelen. In de pauzes is er weer alle gelegenheid om hier langs te lopen en wat te kopen.

Deelnemers kunnen zich nog opgeven voor 1 of 2 tafels tot 25 maart.
Reserveren bij: Marja den Ouden, e-mail: m.denouden@bijbelstudiebond.nl

Contactpersoon regelingscommissie

Heeft u praktische vragen dan kunt u bellen naar: Reinie Bos: tel. 033-2984968 of Maria Kok tel. 033-2985200.

Parkeren

Er is beperkte ruimte bij de Noorderkerk, (in het centrum). Deze is allereerst voor de mensen die een stand gereserveerd hebben en mensen die moeilijk ter been zijn. Verder zullen parkeerwachters u leiden naar een voetbalveld of ruimte in het centrum.

Met openbaar vervoer

Met de trein reist u tot Amersfoort. Dan stapt u over op buslijn 76 naar Spakenburg, uitstappen bij Lidl (iets voorbij de Noorderkerk).

Live uitzending

LPB media verzorgt een live-uitzending van deze dag via www.luisterpost.nl/live

Praktisch

- Er is ringleiding in het gebouw
- Er is ruimte voor rolstoelen
- Er kan niet gepind worden. Neemt u zoveel mogelijk gepast geld mee?

Tot slot: Let goed op de locatie. Deze is anders dan eerder vermeld.