

Leven met Wijsheid

Spreuken, het boek van de wijsheid. Het lijkt een boek te zijn met vooral praktische levenslessen. Toch is het de HEER, Jahwe, de God van Israël waarnaar steeds wordt verwezen. In Spreuken 1 lezen we al de meest cruciale tekst van dit bijbelboek: “Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER” of, zoals wij dat nog kennen uit de oude vertaling: “de vreze des HEREN is het begin der wijsheid”. Onlangs lasen we: “Leef de wetten en regels van de HEER strikt na, dán toont u wijsheid en inzicht. Alle volken die dat zien en van deze wetten horen, zullen zeggen: “wat is dat grote volk wijs en verstandig!” Want welk volk heeft goden zo dichtbij als wij de HEER, onze God, telkens als wij Hem om hulp roepen?” (Deut. 4: 7)
Dát is het: een wijs leven = een leven naar Gods geboden = een leven naar Zijn wil en tot Zijn eer.

Zoals dat gold voor het volk Israël, zo geldt het voor het wereldwijde volk van christenen.
Een leven in wijsheid, dat is een zegen voor jezelf en voor de mensen om je heen. Wat kun je daar mooie momenten van zien. Bijvoorbeeld als je christen politici hoort opkomen voor recht en gerechtigheid. Als christelijke ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen voor hun werknemers. Als christelijke vrijwilligers klaarstaan om vluchtelingen op weg te helpen. Jezus zegt het zelf: “Jullie zijn het zout der aarde” en “zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel”.
Leven met Gods wijsheid als leidraad voor je handelen. Daar hebben we het boek Spreuken voor gekregen. Een genoeg om te lezen, een uitdaging om naar te leven!

Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond

*Leven met Gods
wijsheid als
leidraad voor
je handelen*

