

De 75 ongemakkelijkste uitspraken van Jezus

Boek

Ongemakkelijke teksten van Jezus

Auteurs: Rob van Houwelingen, Erik de Boer, Gerrit van Ek, Ab Noordegraaf, Gie Vleugels en Reinier Sonneveld

<https://www.geloofwaardigspreken.nl/ongemakkelijkjesus/>

Vergelijkbare literatuur

- 1). Ongemakkelijke teksten van Paulus – dr. Rob van Houwelingen en Reinier Sonneveld
- 2). Hete hangijzers – drs. Henk de Jong
- 3). Hete hangijzers – Martine van Veelen en Cees Dekker
- 4). In alle redelijkheid – chr. Geloof voor welwillende sceptici – Tim Keller
- 5). Moeilijke psalmen, Andries Knevel e.a.
- 6). Ik heb te weinig geloof om een atheïst te zijn – F. Turek en N.L. Geisler
- 7). Jesus and the eyewitnesses – Richard Bauckham



Ongemakkelijke teksten van Jezus

Inleiding

Bedoelt Jezus echt dat we onze familieleden moeten haten? Is Hij in zijn uitspraken niet veel te pretentius? Roept hij niet eigenlijk op tot geweld, als hij zegt dat hij 'het zwaard' komt brengen? En waarom verschillen de evangeliën op allerlei punten? Veel gelovigen ervaren onbegrip, vervreemding of zelfs irritatie bij het lezen van de bijbel.

Waarom dit boek?

De auteurs van dit boek zijn Erik de Boer, Gerrit van Ek, Ab Noordegraaf en Gie Vleugels, onder redactie van Rob van Houwelingen en Reinier Sonneveld. Zij houden zich al lange tijd intensief bezig met de bijbel, dus ook met de uitspraken van Jezus. Ze komen uit allerlei vitale stromen van de Nederlandstalige kerk.

“De eerste aanleiding voor dit boek ligt in de ervaringen van vervreemding en ongemak bij de bijbel die we bij onszelf en bij veel medegelovigen tegenkomen. F.F. Bruce publiceerde in 1984 zijn bekende ‘Hard Sayings of Jesus’, dat qua concept vergelijkbaar is met het boek dat nu voor ons ligt. We merkten echter dat zijn antwoorden hier en daar verouderd zijn en teveel de Angelsaksische vragen en belevingswereld veronderstellen. De nieuwtestamentische wetenschap heeft de laatste decennia belangrijke innovaties gekend. Daarom leek het de schrijvers zinnig met een nieuw boek te komen, waarin zij deze innovaties verwerken, evenals de typische vragen van Nederlandstalige medegelovigen. Wij hebben ernaar gestreefd breed toegankelijk te zijn.”

De 75 ongemakkelijkste uitspraken van Jezus

Het tekstregister achterin maakt het zoeken gemakkelijker.

De titel 'Ongemakkelijke teksten van Jezus' suggereert dat Jezus zijn uitspraken zelf heeft opgeschreven, terwijl Hij geen boek heeft nagelaten. Wel zijn de herinneringen aan wat Hij deed en zei in een kort proces van overlevering schriftelijk vastgelegd. Het is echter de bedoeling dat er meer delen volgen, zoals over Paulus en over de oudtestamentische profeten. Daarom hebben de schrijvers gekozen voor het bredere 'teksten'.

Maar in dit boek bespreken zij dus de 75 ongemakkelijkste uitspraken van Jezus.

1). Eén of twee?	26). Is Petrus satanisch?	51). Geen respect voor overledenen?
2). Kan de Zoon van God wel uitgetest worden?	27). Voor wie zijn er beschermengelen?	52). Nooit achterom kijken?
3). Smakeloos zout?	28). Wie wordt vergeven?	53). Wat zag Jezus dat wij niet zien?
4). Blijft de wet eeuwig	29). In eigen vlees snijden?	54). Wat is het teken van Jona?
5). Bij schelden naar de hel?	30). Als een kameel door het oog van de naald?	55). Bang voor God?
6). Plastische chirurgie gevraagd?	31). Een oneerlijke God?	56). Is Jezus een brandstichter?
7). Mag je zweren?	32). Gaat het toch om goede werken?	57). Waarom verlangt Jezus naar de vuur-doop?
8). Moet je altijd de andere wang toekeren	33). Maar weinig mensen uitgekozen?	58). Je ouders haten?
9). Vijanden liefhebben?	34). Had Jezus een hekel aan Farizeeën?	59). Met geld de hemel verdienen?
10). Moet een kind van God perfect zijn?	35). Niemand vader noemen	60). In de hemel de hel zien?
11). Verleidt God?	36). Vanwaar die aasgieren?	61). Helemaal nergens geloof?
12). Staat geld God in de weg?	37). Verschijningen op Goede Vrijdag?	62). Kunnen stenen spreken?
13). Geen parels voor de zwijnen	38). Waarom communiceert Jezus via verhalen?	63). Christenstrijders?
14). Heeft Jezus een slecht geheugen?	39). Slapende doden?	64). Vandaag al in het paradijs?
15). Is Jezus dieronvriendelijk?	40). Waarom mocht niemand iets doorvertellen?	65). Wie is de ware jakobs-ladder?
16). Afkeer van de heidenen?	41). Wel of geen sandalen?	66). Door water en geest geboren?
17). Brengt Jezus het zwaard?	42). Mag je nooit scheiden?	67). Gered door goede werken?
18). Een gewelddadig geloof?	43). Hoe goed is Jezus?	68). Mensenvlees eten?
19). Een geloofsblokkade voor intellectuelen?	44). Was Jezus natuuronvriendelijk?	69). Wie is ouder: Jezus of Abraham?
20). Zo Vader, zo Zoon?	45). Verzet het geloof bergen?	70). Heeft Jezus last van grootheidswaan?
21). Is Jezus scheidingmaker?	46). Belasting betalen aan een heidense heerser?	71). Geen heil zonder Jezus?
22). Drie nachten in het graf?	47). Dacht Jezus snel terug te komen?	72). Groter dan Jezus?

De 75 ongemakkelijkste uitspraken van Jezus

23). Mosterdzaad: christelijke power?	48). Kan God verlaten?	73). Gods rijk alleen hemels?
24). Worden kinderen voorgetrokken?	49). Aan het oude vasthouden?	74). Een leeg graf?
25). Petrus de rots van de kerk?	50). Gered door liefde of door geloof?	75). Vallen Pasen en Pinksteren op één dag?

Vergelijkbare literatuur

1). Ongemakkelijke teksten van Paulus

Onder redactie van dr. Rob van Houwelingen en Reinier Sonneveld

<https://www.etf.edu/en/publication/ongemakkelijke-teksten-van-paulus/>

De apostel Paulus was een groot en vernieuwend denker, maar hij is ook berucht om zijn stellige uitspraken. Een groep bijbelwetenschappers heeft zich samen met Reinier Sonneveld over 75 van zulke lastige teksten van Paulus gebogen.

2). Hete hangijzers – over moeilijke bijbelteksten en omstreden thema's

Auteur: ds. Henk de Jong

<https://www.boekwinkeltjes.nl/b/120117615/Hete-Hangijzers-over-moeilijke-bijbelteksten-en-omstreden-thema's/>

In deze bundel komen bijbelse onderwerpen en teksten aan de orde die vanouds bekendstaan als moeilijk te duiden en 'omstreden'. Om een paar voorbeelden te noemen: Abrahams offer als voorspel op Golgotha; de onvergefelijke zonde; 'Zijn bloed kome over ons...'; de zwakken en de sterken in de gemeente; het Duizendjarig Rijk. Oorspronkelijk zijn de hoofdstukken als preek gemaakt en gehouden, maar de auteur heeft ze bewerkt en van het al te preekmatige ontdaan.

3). Hete hangijzers

Auteurs: Martine van Veelen, Cees Dekker e.a.

<https://www.henkianvanderklis.nl/2012/01/martine-van-veelen-cees-dekker-hete-hangijzers/>
<https://www.bol.com/nl/nl/p/hete-hangijzers/1001004006914783/>

17 kritische vragen aan het christelijk geloof worden behandeld vanuit apologetisch gezichtspunt. Martine van Veelen (TU Delft, bestuursvoorzitter van LINK, programmadirecteur ForumC) en Cees Dekker (wetenschapper, moleculair bioloog, auteur) namen in 2009 het initiatief met een aantal Delftse kerken om lezingen te houden rond de heikele kwesties, de gevoelige onderwerpen, ofwel hete hangijzers van het christelijk geloof. De uitwerking van de lezingen is terechtgekomen in het boek Hete hangijzers. Per onderwerp wordt een lange uitwerking en een reactie in de vorm van een dialoog, column of commentaar gegeven. De eerste, lange versie is vaak filosofisch, doorwrocht, waar de tweede heel persoonlijk, begrijpelijk en to-the-point komt. Andries Knevel (programmamaker bij de EO, theoloog) schreef het voorwoord rond zijn zoektocht naar de waarheid van het christelijke evangelie.

4). In alle redelijkheid – christelijk geloof voor welwillende sceptici

Auteur: Tim Keller

Christelijk geloof voor welwillende sceptici

Jarenlang heeft Tim Keller een lijstje bijgehouden met meest geuite ÈtwijfelsÈ die sceptici meebrachten naar zijn Manhattan Church in New York. En in dit boek, In alle redelijkheid, ontmantelt hij ze een voor een. Waarom is er lijden in de wereld? Hoe kan een liefhebbende God mensen naar de hel sturen? Waarom zou het christendom de waarheid in pacht hebben? Waarom worden er in de naam van God zoveel oorlogen gevoerd? Dit zijn een paar vragen waar zelfs orthodoxe gelovigen vandaag de dag mee worstelen.

De 75 ongemakkelijkste uitspraken van Jezus

In dit boek gebruikt Tim Keller voorbeelden uit de literatuur, filosofie en zelfs popcultuur om uit te leggen dat geloven in een christelijke God een rationele religie is van intellectueel integere mensen. Boeiend en overtuigend geschreven.

Voor een leeswijzer bij dit boek, zie www.uitgeverijvanwijnen.nl

<https://www.uitgeverijvanwijnen.nl/in-alle-redelijkheid-tim-keller-9789051943382.html>

5). Moeilijke psalmen, serie Bijbel en Praktijk

Redactie: Andries Knevel e.a.

<https://www.boekwinkeltjes.nl/b/103901833/Moeilijke-psalmen/>

6). Ik heb te weinig geloof om een atheïst te zijn

Auteurs: F. Turek en N.L. Geisler

<https://www.royaljongbloed.com/nl/product/ik-heb-te-weinig-geloof-om-een-atheïst-te-zijn/>

Geisler en Turek zijn Amerikaanse wetenschappers die stellen dat er veel verstandelijke argumenten zijn voor het bestaan van God. Sterker nog, zij menen dat je meer geloof nodig hebt om met je volle verstand atheïst te kunnen zijn! Stap voor stap bouwen de auteurs hun betoog op. Ze gaan uitvoerig in op argumenten voor het bestaan van God en voor een goddelijke oorsprong van het heelal en het leven op aarde. Hiermee sluiten zij aan bij de actuele discussie over Intelligent Design. Daarbij stellen ze zichzelf de vijf belangrijkste vragen in het leven: waar komen we vandaan, wie zijn we, waarom zijn we hier, hoe moeten we leven en waar gaan we naartoe?

Vervolgens behandelen Geisler en Turek het bestaan van een morele wet (universeel geldige waarden die alleen door God gegeven kunnen zijn), het geloof in wonderen en de historische betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament. Dit boek zet kwesties rond geloof en wetenschap op een toegankelijke manier uiteen voor een breed publiek. Het is een goed onderbouwd en overtuigend geschreven betoog waarin ook de wetenschappelijke aspecten begrijpelijk zijn weergegeven! Een waardevol boek voor christenen die in een seculiere omgeving hun "irrationele" geloof willen kunnen onderbouwen. Bovendien zeer geschikt voor mensen die serieus op zoek zijn naar antwoorden op de grootste levensvragen.

7). Jesus and the eyewitnesses – the gospels as eyewitness testimonies

Author: Richard Bauckham

<https://www.bol.com/nl/nl/f/jesus-and-the-eyewitnesses/30251357/>

A groundbreaking work in New Testament studies expanded and updated

Winner of the 2007 Christianity Today Book Award in Biblical Studies, this momentous volume argues that the four Gospels are closely based on the eyewitness testimony of those who personally knew Jesus. Noted New Testament scholar Richard Bauckham challenges the prevailing assumption that the Jesus accounts circulated as "anonymous community traditions," asserting instead that they were transmitted in the names of the original eyewitnesses.

In this expanded second edition Bauckham is adding a new preface, three substantial new chapters that respond to critics and clarify key points of his argument, and a comprehensive new bibliography.



jesus-and-the-eyewit
nesses - .pdf