

# De profetie van Habakuk

## Boek

### Geloven bij nacht en ontij. De profetie van Habakuk

Auteur: drs. H. de Jong

<https://www.kameel.nl/producten/boeken/bijbelstudie/geloven-bij-nacht-en-ontij:9789051942941>

## Andere literatuur

- 1). De Bijbel spreekt vandaag. De boodschap van Joël, Micha en Habakuk – David Prior  
<https://www.kameel.nl/producten/boeken/bijbelstudie/de-bijbel-spreekt-vandaag---de-boodschap-van-joel-micha-en-habakuk:9789063183080>
- 2). Nahum, Habakuk en Zefanja – profeten van Gods oordeel – ds. J. Westering  
<https://www.kameel.nl/producten/boeken/bijbelstudie/nahum-habakuk-en-zefanja:9789058810311>
- 3). Jona, Micha, Nahum en Habakuk – gaan in het spoor van het Oude Testament – J. Douma  
<https://www.bol.com/nl/nl/p/jona-micha-nahum-habakuk/1001004005446207/>
- 4). Daniel and the twelve prophets for everyone – John Goldingay  
<https://www.bol.com/nl/nl/f/daniel-and-the-twelve-prophets-for-everyone/9200000010321261/>
- 5). Habakuk – serie Tekst en toelichting – dr. C. van Leeuwen  
[https://www.hertog.nl/artikel/9789024277919-A/Tekst-en-Toelichting-3a-Habakuk-\(2e-hands\)/](https://www.hertog.nl/artikel/9789024277919-A/Tekst-en-Toelichting-3a-Habakuk-(2e-hands)/)
- 6). Habakuk. Waar gaat dit bijbelboek over?  
<https://bijbel.eo.nl/inleiding-bijbelboeken/inleiding-op-habakuk>
- 7). Bijbelboek Habakuk. Dagelijks broodkruimels  
<https://dagelijksebroodkruimels.nl/kruimels/bijbelteksten/habakuk/>
- 8). Leven door geloof – H.P. Medema  
<https://www.boekwinkeltjes.nl/b/192366797/LEVEN-DOOR-GELOOF-Bijbelstudie/>

## Muziek

- 1). 17 liederen bij het bijbelboek Habakuk  
<https://kerkliederwiki.nl/Habakuk>
- 2). Uitvoeringen van het lied 'Al zou de vijgeboom niet bloeien'  
[https://www.youtube.com/results?search\\_query=al+zou+de+vijgeboom+niet+bloeien](https://www.youtube.com/results?search_query=al+zou+de+vijgeboom+niet+bloeien)
- 3). Het lied van Habakuk  
[https://www.liedboekcompendium.nl/lied/156-ik-heb-verstaan-heer-wat-gij-hebt-gezegd-1\\_5\\_5](https://www.liedboekcompendium.nl/lied/156-ik-heb-verstaan-heer-wat-gij-hebt-gezegd-1_5_5)

Drs. H. de Jong  
Geloven bij nacht  
en ontij. De profetie  
van Habakuk

# De profetie van Habakuk

## Inleiding

Dit boekje met bijbellezingen laat zien dat de profeet Habakuk uit het Oude Testament aandacht vraagt voor een zaak die nog altijd brandend actueel is: Het onrecht en de verdrukking in de wereld, en een God die zich daarbij afwezig lijkt te houden. Dit is een vraag van alle tijden: Waar is God in de geschiedenis?

Onze tijd kenmerkt zich door een grote mate van ik-gerichtheid. Da is tot in de christelijke gemeente toe te merken. De aandacht in veel prediking concentreert zich op de vraag naar het persoonlijke welbevinden. De wereld van het geloof wordt daardoor wel erg klein, het wordt een aangelegenheid van huis, tuin en keuken. Een grote verdienste van de bijbelse profeten is dat zij in staat zijn de geloofshorizon van de gemeente te verbreden. De profetie in het oude Israël is als verschijnsel opgekomen in een tijd dat onder de mensen het besef doorbrak dat men tot een grote volkerenfamilie behoorde. Het verbazende is dat de profeten het klaar speelden het persoonlijke en het kleine in een wereldwijd kader te plaatsen, in het raam van het wereldgebeuren dat zo vaak de trekken draagt van nacht en ontij.

De profetie van Habakuk is daarvan een goed voorbeeld. Vanuit het donkere gebeuren dat bij deze profeet nationaal en internationaal het scherm vult komt in zijn gesprek met God de heel persoonlijke vraag naar het geloof naar voren. Leeft de rechtvaardige wel door het geloof? Een vraag die ook aan de profeet zelf gesteld wordt. Dat doet Habakuk behalve midden in de wereld ook midden in de gemeente staan. Onze herkenning van hem kan niet uitblijven.

De schrijver verwacht van het zich verdiepen in de profeten een soortgelijk effect. Dat we heilzaam bij een teveel aan ik-gerichtheid weggehaald zullen worden om vervolgens vanuit de breedte en diepte van Gods werk in de geschiedenis onszelf persoonlijk aangesproken weten. Zoals dat ook het geval is bij het Onze Vader, het gebed van Christus, dat ons eerst plaats in de wijde ruimte van Gods naam, Gods koninkrijk en Gods wil om ons vervolgens van daaruit op onze persoonlijke behoeften te laten toetreden: de vraag naar het dagelijks brood, het probleem van onze schuld en de hulp en steun die wij nodig hebben voor onze geestelijke strijd. De onderschikking van onze persoonlijke belangen aan de bovenpersoonlijke noties van Gods naam, rijk en wil is heilzaam. Tegelijk moeten we zeggen; hoe heilzaam is de koppeling van de eerste aan de tweede.

In het boek Habakuk wordt een van de grote problemen van de geschiedenis behandeld: het ondergaan van onrecht en verdrukking als cumulatieve ervaring. Als je denkt dat het gewroken wordt, is de afstraffer nog erger dan de afgestrafte (vgl. Jesaja 10:5 vv). De geschiedenis als gericht biedt aan de onderdrukten dan ook maar een heel beperkt soelaas. Het leidt eerder tot godsverduistering. De transcendente God gaat gaandeweg meer schuil achter mensen 'wier kracht hun god is' (Habakuk 1:11). Een goddelijk eindgericht is dus geen overbodigheid, maar wordt om zo te zeggen steeds meer nodig. Alleen, wanneer komt dat eindgericht? Geduld is daarvoor nodig. Dit eist van de rechtvaardige heel veel. De vraag van de Meester is op zijn plaats: 'Als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?' (Lucas 18:8).

Er is geduldig geloof nodig om op de eindoplossing te wachten.

# De profetie van Habakuk

## Inhoudsopgave

<b>Hoofdstuk 1</b> <b>Waar is God in de geschiedenis?</b>	Habakuk in het gebeuren van zijn tijd De eenheid van het boekje Het ene onheil bestrijden met het andere dat nog groter is? Een cantate? De toestand in Jeruzalem Ongelofelijk De bijl waarmee God hakt Niet ondanks maar dankzij Gods heiligheid Godsverduistering Op het einde letten (psalm 73) Vrijmoedig of vrijpostig?
<b>Hoofdstuk 2</b> <b>Het oordeel over de goddelozen komt!</b> <b>Maar: heb geduld, heb geloof!</b>	Het antwoord De vijf wee u!'s Tegen de groothedswaan De aantasting van de schepping Zwijg voor Hem, gij ganse aarde! Ging Habakuk zelf niet over de schreef? Habakuk zachtjes onder handen genomen Onze plaats weten voor God Habakuk in het Nieuwe Testament Minder en meer
<b>Hoofdstuk 3 – Het werk van God in de geschiedenis</b>	Het slot in verband met het geheel Het wereldwijde en geschiedenislange werk van God Het kleine verhaal opgenomen in het grote verhaal De eenheid van de geschiedenis De buitenkant en de binnenkant van het gebeuren Het geloof tast ook wel eens mis Gods wraak over de goddelozen Waar gehakt wordt daar vallen spaanders Het 'nochtans van het geloof' Van onrust naar rust Als duiten en klei er beide aan gaan
<b>Hoofdstuk 4</b> <b>Exegetisch excurs over Habakuk 2: (3b), 4 en 5a</b>	

## De profetie van Habakuk



### Dagelijkse broodkruimels

Het Bijbelboek Habakuk. Habakuk bevat 56 Bijbelverzen verdeeld over 3 hoofdstukken. Daarin komen 4 titels voor. We hebben inmiddels behoorlijk wat kruimels met Bijbelteksten Habakuk gemaakt. Om goed overzicht te krijgen in alle Bijbelteksten met afbeeldingen die we gemaakt hebben zijn deze onderverdeeld in alle Bijbelboeken uit de Bijbel.

Naast de Bijbelboeken hebben we de Bijbelteksten ook onder gebracht in diverse thema's. Denk aan thema's als Bijbelteksten bemoediging, Bijbelteksten liefde en Bijbelteksten overlijden. Voor een volledig overzicht verwijzen we naar de pagina Bijbelteksten. Hier is een overzicht te vinden van alle thema's waarin we Bijbelteksten bieden en natuurlijk ook een overzicht van alle Bijbelboeken.

<https://dagelijksebroodkruimels.nl/kruimels/bijbelteksten/habakuk/>