

Handbagage voor Jezusvolgers

Boek

Handbagage voor Jezusvolgers – twintig inzichten om mee te nemen

Auteur: Rob van Houwelingen

<https://www.managementboek.nl/boek/9789058819017/handbagage-voor-jezusvolgers-rob-van-houwelingen>

Na een introductie op de vijf thema's die in dit boek centraal staan (en die elk in vier paragrafen worden uitgewerkt in het boek), geven we een kleine literatuurlijst voor wie meer wil weten over de onderwerpen die aan de orde zijn gesteld in het boek. En we geven natuurlijk ook muzieksuggesties.



Inleiding

Handbagage, dat hoort bij reizigers. Hoeveel koffers je ook meeneemt op reis, er zijn altijd dingen die je onderweg graag bij de hand houdt. Het gaat daarbij zelden om grote of zware spullen. In het vliegtuig bijvoorbeeld is alleen handbagage van beperkt formaat en gewicht toegestaan.

Wie Jezus volgen wil, wordt ook een reiziger. En op weg naar het koninkrijk van God is het net zo goed belangrijk om het meest noodzakelijke binnen handbereik te hebben. Je bent niet de eerste en evenmin de enige volgeling. Jezus stelde zelf 12 apostelen aan, maar ook andere Joden – onder wie tal van vrouwen uit Galilea – volgden Hem, en daaromheen vormde zich een wijde kring van leerlingen. Zij allen waren zijn eerste volgelingen. Hun aantal is sterk gegroeid in de loop van de eeuwen, maar christenen zijn nog steeds achter Jezus aan op weg.

Wat wil je dan per se meenemen, wat is onderweg naar het koninkrijk handzaam? Dat zal per persoon verschillen, zoals de inhoud van elke hand- of schoudertas weer anders is. Het volgen van Jezus heeft iets van een persoonlijke zoektocht. En toch.. is er een minimum aan bagage vast te stellen dat elke volger nodig heeft om een goede reis te hebben en de eindbestemming te bereiken?

Handbagage voor Jezusvolgers

Focussen op de Heer

Het allerbelangrijkste voor christenen die onderweg zijn is om Jezus niet uit het oog te verliezen. Dan lopen we immers het risico de weg kwijt te raken die Hij gaandeweg wijst. Wat laten we ons gemakkelijk afleiden. Dit boek van Rob van Houwelingen wil zowel aarzelende als overtuigde christenen helpen te focussen op onze Heer, zonder de blik op oneindig te zetten en de dagelijkse realiteit over het hoofd te zien (Hebreeën 12:2).

Deze bundel biedt uitleg bij twintig teksten of bijbelse lijnen, bestemd voor wie de blik gericht wil houden op Jezus. Ze kunnen mee als handbagage. Aan het einde van ieder hoofdstuk is geprobeerd het ontdekte inzicht zo compact mogelijk in woorden uit te drukken. Deze handzame samenvattingen kunnen ook dienen als gespreksstof. Vaak zijn informatieve kaderteksten toegevoegd om extra verdieping te bieden. In en bijlage worden verwerkingsvragen aangeboden.

Inzichtgevende thema's

Uit het Nieuwe Testament zijn teksten of bijbelse lijnen gekozen die zo belangrijk zijn dat ze tot de christelijke handbagage behoren. Ze bieden namelijk inzicht in wie Jezus is en hoe Hij aan ons leven richting geeft. De inhoud is onderverdeeld in vijf thema's met elk vier hoofdstukken.

Voor de bespreking

Aan het slot van het boek staat ook een 'tekstregister' (p. 171 – 180). Interessant voor kringen is dat in een bijlage een aanbod van vragen en opdrachten worden gegeven: je kunt als groep zelf keuzes maken, elementen schrappen en toevoegen, en kijken naar wat het beste past bij de groep (p. 181 t/m 192)

Inhoudsopgave van het boek

Per thema samengevat is dit de inhoudsopgave van het boek:

I - Jezus gaat ons voor	1). Christenen, wat zijn dat voor mensen? 2). Onderweg als Jezusbeweging 3). Volg het voetspoor van Christus 4). Heiligen hebben altijd status
II - Jezus vertegenwoordigt Israël	5). Natanaël: 'Erken de Koning van Israël' 6). Geen stad zonder Mozes 7). Een Israëliet met hartzeer 8). Aan de wortel kent men de (olijf)boom
III - Jezus is wereldnieuws	9). Als een lopend vuurtje 10). Anderen het Woord voorhouden 11). De grote Verzamelaar 12). Boeken met spirit
IV - Jezus als het gezicht van God	13). Een gelovige Tomas 14). De Zoon op de troon 15). Het geluk komt naar ons toe 16). De Waarachtige of de afgoden
V - Jezus heeft de toekomst	17). Leven in de laatste dagen 18). Waarom sport van weinig nut is 19). Een dubbeltroon voor God en het Lam 20). Wij hebben hier geen blijvende stad

Handbagage voor Jezusvolgers

Draagbaar en overdraagbaar

Jezus houdt rekening met de draagkracht van zijn volgelingen. Dat geldt niet alleen in letterlijk maar ook in figuurlijk opzicht. Tijdens de afscheidsgesprekken zei Hij tegen de apostelen: 'Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid'. (Johannes 16:12-13). Zo gebeurde het op Pinksteren en daarna. De apostelen, door de Geest in de waarheid geleid, hebben het evangelie van Jezus Christus vervolgens de wereld in gedragen.

Behalve 'draagbaar' is handbagage ook 'overdraagbaar' en gemakkelijk aan een medereiziger te geven. Met de overdracht van hun verworven inzichten zijn de apostelen vanaf het begin bezig geweest. De gemeente van Jeruzalem kenmerkte zich door trouw te blijven aan hun onderricht (Handelingen 2:42). Wat de apostelen verkondigen, is afkomstig van oog- en oorgetuigen (1 Johannes 1:1-4). Later geeft de apostel Paulus de avondmaalstraditie door die hij op zijn beurt heeft ontvangen en die teruggaat op de Heer zelf (1 Korintiërs 11:23 en 15:3).

Overdraagbare inzichten per hoofdstuk:

I - Jezus gaat ons voor	<p>1). Christenen zijn genoemd naar een persoon. Het viel buitenstaanders op dat deze oorspronkelijk Joodse groep een eigen gezicht kreeg: dat van Christus. Zijn volgelingen ontmoeten vaak afwijzing en kritiek. Draag dan de christennaam, die jou persoonlijk met Hem verbindt, als een erenaam.</p> <p>2). De eerste christenen noemden zichzelf 'mensen van de Weg'. Jesaja had opgeroepen een weg te bereiden voor de HEER, Johannes de Doper bracht de uitvoering daarvan op gang en Jezus noemde zichzelf de Weg. Nog steeds volgt de Jezusbeweging die route, onderweg naar het koninkrijk.</p> <p>3). In de navolging van Christus vinden wij onze weg door het leven. Zolang Jezus op aarde was en rondreisde als een rabbi, kon men letterlijk in zijn voetstappen treden. Nu dat spoor is opgehouden, heeft Hij ons een voorbeeld nagelaten. Daarom schrijft Paulus: 'Volg mij na, zoals ik Christus navolg'.</p> <p>4). Heiligen zijn volgens de Bijbel gewone mensen, die leven in het licht van de Heilige. Messiasbelijdende Joden vonden dit een passende aanduiding voor zichzelf. Naast de heiligen in Jeruzalem (uit de Joden) zijn er ook geroepen heiligen (uit de volken). Leven met God is een roeping!</p>
II - Jezus vertegenwoordigt Israël	<p>5). Hij was Jezus opgevallen, deze oprechte Israëliet onder zijn vijgenboom: Natanaël bar Tolmai, oftewel Bartolomeüs. En uit Nazaret bleek we degelijk iets goeds te kunnen komen: de Zoon van God, de Koning van Israël. Jezus is het waard dat wij die beide titels nazeggen.</p> <p>6). De reikwijdte van de Thora, publiek voorgelezen in de synagoge, is niet beperkt tot het Joodse volk. Alle medemensen worden bij monde van Mozes opgeroepen de God van Israël te zoeken. Nog steeds vervullen christenen in de</p>

Handbagage voor Jezusvolgers

	<p>samenleving een vergelijkbare rol: smaakmakend zout, verhelderend licht.</p> <p>7). Tot verdriet van Paulus herkenden veel van zijn Joodse volksgenoten in Jezus niet de Messias van Israël. En dat terwijl de Israëlieten zo bevoorrecht zijn! Hun belangrijkste en meest recente privilege: uit hen is Christus voortgekomen – Hij die God is en die boven allen staat (Joden én niet-Joden).</p> <p>8). Israël is een eeuwenoude olijfboom, geworteld in Christus. Niet-Joden zijn als wilde takken op die edele stam geënt, maar ook het Joodse volk kan alleen productief blijven in verbinding met de Messias. Niet welke plek je inneemt, maar of je gevoed wordt vanuit de wortel, dat is van levensbelang.</p>
III - Jezus is wereldnieuws	<p>9). Het evangelie gaat de wereld rond als een lopend vuurtje. Of liever: als een goddelijke kracht tot redding van ieder die erin gelooft. Je kunt daarop het beste reageren door aanstekelijk christen te zijn en het evangelie van Gods Zoon met andere mensen uit je omgeving te delen.</p> <p>10). Christenen van de 21^e eeuw geven een vervolg aan het missionaire werk van Paulus en zijn medewerkers. Ook wij mogen de mensen om ons heen beschijnen met het licht van het evangelie. Laten wij onze levende Heer aan anderen voorstellen door Hem na te volgen in woord en daad.</p> <p>11). God beloofde het volk Israël terug te brengen uit de diaspora. Het is Jezus, die deze belofte realiseert door al zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen in de christelijke kerk. Verrassend genoeg verzamelt Hij zowel Joden als niet-Joden. Daarmee is Hij nu al volop bezig. Straks is zijn collectie compleet.</p> <p>12). Elk bijbelboek is van goddelijke oorsprong en daarom heeft de Schrift een unieke gebruikswaarde, schrijft Paulus. Wees wijs met de Bijbel en raak erin thuis! Het is een reisgids waarin de stem van God klinkt om ons de weg te wijzen. Luisteren is van levensbelang, want het gaat om je redding.</p>
IV - Jezus als het gezicht van God	<p>13). "Mijn Heer, mijn God!" Wie maar moeilijk kan geloven dat Jezus lichamelijk uit het graf is opgestaan, mag deze uitspraak van Tomas ter harte nemen. Een persoonlijke ontmoeting na Pasen bracht hem alsnog tot zijn geloofsbelijdenis. En door de ogen van Tomas kunnen ook wij de levende Heer zien.</p> <p>14). Hebreëen 1 legt woorden uit Psalm 45, geschreven voor een koninklijke bruiloft, in Gods eigen mond. Zo horen wij hoe God zelf de verheerlijkte Christus als God aanspreekt: 'Uw troon, o God, houdt eeuwig stand.'. De Zoon als</p>

Handbagage voor Jezusvolgers

	<p>goddelijke troongenoot, met een statuur als die van de Vader.</p> <p>15). Volgens de Bijbel komt het geluk naar ons toe in plaats van dat wij het proberen af te dwingen, zoals weleens gezegd wordt. Het geluk waarop wij hopen, is een goddelijke verschijning in deze wereld. En die verschijning is niemand anders dan Jezus Christus. Hij zal op de laatste dag in volle glorie tevoorschijn treden.</p> <p>16). Namaakgoden vallen in het niet bij de Waarachtige; alleen Hij is het eeuwige leven. Wij leren Hem kennen via zijn Zoon, die in de wereld kwam. God nieuws voor wie verlangt naar een persoonlijke relatie met God: hoe meer je vertrouwt op de Zoon, hoe meer je verbonden raakt met de Vader.</p>
V - Jezus heeft de toekomst	<p>17). Dat wij leven in de laatste dagen, betekent dat we de periode beleven waarin Jezus Christus verschenen is en royaal zijn Geest heeft uitgestort. Pinksteren was het begin van het einde. De laatste dagen lopen uit op de dag van de Heer. Wees erop voorbereid dat Hij komt inbreken.</p> <p>18). Sport kan je lichamelijke conditie verbeteren, maar verder dan dit leven strekt het behaalde voordeel niet. Het beoefenen van de vroomheid (oftwel: christelijke wellevendheid) levert echter onbeperkte voordelen op, omdat je relatie met God zelfs de dood overleeft.</p> <p>19). Wat er ook gebeurt in de wereld, onze God is 'in control'. Het Lam – slachtoffer en overwinnaar tegelijk – belichaamt de verbinding tussen hemel en aarde. God deelt met Hem de hemelse troon en zodoende de wereldheerschappij. Wie in het geloof volhardt, zal daarin participeren dankzij het Lam.</p> <p>20). Het is niet zo dat christenen zich moeten terugtrekken uit deze wereld. Wel leren wij uitzien naar een nieuwe godsstad, het hemelse Jeruzalem. Hoe kunnen we actief op zoek naar die stad? Door ons alvast te oriënteren op de toekomst die ons is beloofd. Tot ziens in het nieuwe Jeruzalem!</p>

Handbagage voor Jezusvolgers

Literatuur

1). Commentaar op het Nieuwe Testament

Auteur: dr. Rob van Houwelingen

-) Johannes (hoofdstuk 5,13)

-) Apostelen (hoofdstuk 5,6)

-) Timoteüs / Titus (hoofdstuk 12,15,18)

http://www.insideoutpublishers.nl/resources/uitgebreide/johannes_cnt_4.html

<https://www.boekenhuisrijssen.nl/nl/product/9789043516792/timoteus-titus-cnt.html>

<https://www.boekenhuisrijssen.nl/nl/product/9789043518338/apostelen.html>

2). Jezus volgen – thuiskomen in tijden van angst

Auteur: Henri Nouwen

<https://www.bol.com/nl/nl/f/jezus-volgen/9200000132505153/>

3). Geheime gelovigen. Wat gebeurt er als moslims Jezus volgen?

Auteur: Anne van der Bijl

<https://www.boekwinkeltjes.nl/b/112206158/Geheime-Gelovigen-wat-gebeurt/>

4). Navolging

Auteur: Dietrich Bonhoeffer

<https://steunpuntbijbelstudie.nl/images/stories/wegwijs/documenten/Wegwijs%202000/deckamph.pdf> (bespreking door dr. Barend Kamphuis)

5). Petrus beter begrijpen – over het volgen van Jezus

Auteur: Niels de Jong en Niels van Donselaar

<https://clcnederland.com/product/petrus-beter-begrijpen-niels-de-jong-9789023926955>

6). Leer mij volgen. Over het volgen van de Here Jezus in het dagelijkse leven

Auteur: ds. J. Westerink

<https://clcnederland.com/product/leer-mij-volgen-j-westerink-9789033123603>

7). Onschatbare teksten

Auteur: Rob van Houwelingen

In dit boek brengt Rob van Houwelingen enkele van die passages uit het Nieuwe Testament opnieuw tot spreken. Het is een top-25 van de teksten die het populairst zijn op internet. Wanneer deze in hun context worden uitgelegd, blijkt waarom ze van onschatbare waarde zijn. Op allerlei manieren laat God zijn hart spreken. Rob van Houwelingen is hoogleraar Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit Kampen.

https://www.gospel.nl/onschatbare-teksten.html#product_tabs_description_contents

8). Jezus stelt zich voor

Auteur: Rob van Houwelingen

In Jezus stelt zich voor geeft dr. Van Houwelingen twaalf impressies van de zogenaamde 'ik ben'-woorden, zoals die in het evangelie naar Johannes te vinden zijn. Door zulke uitspraken in hun samenhang te overwegen, ontstaat een portret van Jezus, zoals Hij zichzelf heeft voorgesteld en zoals Hij nog steeds is.

<https://www.bol.com/nl/nl/p/jezus-stelt-zich-voor/666781865/>

Handbagage voor Jezusvolgers

9). I am N

Vervolging van christenen in islamitische landen neemt sterk toe. Christenen die staan voor hun geloof in Jezus Christus in een vaak vijandige omgeving, betalen een hoge prijs. De verhalen van deze christenen vormen de basis voor I am n (ik ben 'nasrani') een project van SDOK samen met Uitgeverij Groen (onderdeel van Royal Jongbloed).

<https://www.sdok.nl/campagne-i-am-n>

Muziek

1). Lieder over de 'navolging'

<https://kerkliewiki.nl/Navolging>

2). Lieder over pelgrimage

Een pelgrimage of bedevaart is een reis, doorgaans naar een bedevaartsoord, een plaats die een bijzondere betekenis heeft binnen een religie.

<https://kerkliewiki.nl/Pelgrimage>

3). Lieder over Koninkrijk van God

<https://kerkliewiki.nl/index.php?search=koninkrijk&title=Speciaal%3AZoeken&go=OK>

4). Psalmen over pelgrim-zijn (psalm 84 en 122)

<https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen?keywords=pelgrim>

5). Psalmen over koninkrijk (psalm 48,68 en 89)

<https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen?keywords=pelgrim>

6). Psalmen over God als Koning

<https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen?keywords=Koning>

7). Lieder over Gods Koninkrijk

https://www.youtube.com/results?search_query=lied+over+gods+koninkrijk

8). Lieder over het volgen van Jezus

https://www.youtube.com/results?search_query=lied+over+Jezus+volgen

9). Lieder over de reis naar de nieuwe aarde

https://www.youtube.com/results?search_query=lied+over+reis+naar+de+nieuwe+aarde