

Jezus stelt zich voor ***Twaalf impressies van de zg. 'Ik ben' woorden (Johannes)***

Boek:

Jezus stelt zich voor

Twaalf impressies van de zg. 'Ik ben' woorden (Johannes)

Auteur: dr. P.H.R. van Houwelingen

<https://www.novavidas.nl/a-50467580/religie/jezus-stelt-zich-voor-dr-p-h-r-van-houwelingen/#description>

Andere bronnen

Korte beschrijving van acht boeken over het bijbelboek Johannes of over de 'Ik ben teksten'.

Verder een serie muzikale suggesties bij het bijbelboek (Liedboekcompendium, Kerkliedwiki).



Introductie

Veel mensen hebben maar een vaag idee over wie Jezus is. Ze kunnen zich moeilijk een voorstelling van Hem vormen. Toch heeft Hij zichzelf meer dan eens aan mensen voorgesteld. Is het niet mogelijk ons wazige beeld van Hem te verhelderen met behulp van zijn eigen woorden?

Dit boekje geeft twaalf impressies van de zogenaamde 'Ik ben' woorden, zoals die in het evangelie naar Johannes te vinden zijn. Door zulke uitspraken in hun samenhang te overwegen, ontstaat een portret van Jezus, zoals Hij zichzelf heeft voorgesteld en zoals Hij nog steeds is.

Een exegetische verantwoording van deze impressies is te vinden in het commentaar van Van Houwelingen op het evangelie naar Johannes: 'Het evangelie van het Woord' (Kampen 1997). Jezus' zelfportret krijgt een kernachtige uitbeelding door bijpassende illustraties, waarbij de maker hiervan gebruik heeft gemaakt van allerlei beschikbare materialen met een oppervlaktestructuur.

In de hemel heeft Jezus een andere positie dan op aarde, maar zelf is Hij niet veranderd. 'Jezus Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid' (Hebreeën 13:8). Zoals Hij zich aan mensen heeft voorgesteld, zo is Hij nog steeds. De kennismaking met Hem blijft dan ook onvergetelijk, ondanks de afstand die wij ervaren tussen hemel en aarde. Wij geloven immers in een persoon die zo'n bijzondere identiteit had, dat Hij in staat is deze afstand te overbruggen. In dat geloof groeit onze persoonlijke relatie met Jezus.

Dit alles wordt bevestigd door de laatste zelfidentificatie die Jezus Christus heeft gegeven en die te vinden is in het laatste bijbelboek. 'Wees niet bang: Ik ben het, de Eerste en de Laatste, Hij die leeft' (Openbaring 1:17b-18a)..

Jezus stelt zich voor
Twaalf impressies van de zg. 'Ik ben' woorden (Johannes)

Inhoudsopgave

<p>Johannes 4:26 Ik ben het, degene die met u spreekt</p> <p>Johannes 9:37 U hebt Hem al gezien – sterker nog, Hij die met u spreekt, die is het</p>	<p>1). Ik ben het, uw gesprekspartner - Kennismakingsgesprekken Er waren eens twee mensen die met Jezus spraken zonder te weten wie Hij was. Ze ontmoetten een onbekende heer die opmerkelijke dingen zie of een wonderlijke genezing deed. Het was aangenaam kennis maken. Jezus is de naam. Maar wat wil Hij en wie is Hij? Een profeet? Een schriftgeleerde? Een wonderdokter?</p> <p>De Samaritaanse vrouw De blindgeborene</p>
<p>Johannes 6:35 Ik ben het Levensbrood. Wie tot Mij komt zal geen honger lijden en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen</p>	<p>2). Ik ben het Levensbrood – Leven van genadebrood Het manna, bedoeld om de woestijn te overleven, heeft de Israëlieten uiteindelijk niet kunnen redden van de dood. Maar nu is er brood uit de hemel om eeuwig van te leven.</p> <p>Er moet dus een bijzonder levensmiddel zijn dat al het andere overtreft. Een levensmiddel waar niemand aan gedacht heeft, omdat het uit de hemel komt. Rechtstreeks van God. Hij zorgt voor je leven, elke dag weer. Maar Hij wil voor je zorgen tot in eeuwigheid. Hij deelt royaal brood uit dat aan de wereld het leven geeft. En er is genoeg voor iedereen. Niemand hoeft te verhongeren!</p> <p>Heer, geef ons altijd dit brood, vragen de mensen. Jezus' antwoord luidt: Ik ben het Levensbrood. Hij komt niet bemiddelen (zoals Mozes), Hij is dat brood zelf. Hij geeft zichzelf aan de wereld. Aan mensen die honger hebben naar het eeuwige leven en die dorst hebben naar de gerechtigheid.</p>
<p>Johannes 8:12 Ik ben het Licht van de wereld. Wie Mij volgt hoeft op zijn weg geen duisternis te vrezen, maar hij zal het levenslicht bezitten.</p>	<p>3). Ik ben het Licht van de wereld – Wandelaars in de zon Jezus presenteert zich als het licht dat ieder mens nodig heeft om te kunnen bestaan en veilig door het leven te gaan. En dat licht schijnt van bovenaf. Hij is als de zon, in de warmte waarvan dieren zich koesteren en in het licht waarvan planten groeien. Hij is als het daglicht, waarbij mensen hun werk kunnen doen of reizen kunnen maken.</p> <p>Alleen, dan moeten de mensen niet hun ogen sluiten voor dat licht. Ze moeten wel in het licht van de hemel willen leven, zoals bloemen zich in de richting van het zonlicht keren en de dierenwereld in beweging komt zodra het licht wordt.</p> <p>Zelf heeft Hij drie uren lang in de duisternis verkeerd. Boven Golgota ging het licht uit. Zelfs het levenslicht van Jezus Christus werd aan het kruis gedoofd. Maar dat was een unieke dag. Sindsdien is het voorgoed licht geworden.</p>

Jezus stelt zich voor
Twaalf impressies van de zg. 'Ik ben' woorden (Johannes)

	<p>En door in Hem te geloven worden wij wandelaars in de zon. Wandelaars, op weg naar het nieuwe Jeruzalem, de lichtstad bij uitstrek (Openb. 21:23).</p>
<p>Johannes 10:7 en 9 Waarachtig, Ik verzeker u: Ik ben de Deur voor de schapen</p> <p>Ik ben de Deur: als iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden: hij zal in- en uitgaan en weidegrond vinden</p>	<p>4). Ik ben de Deur voor de schapen – Door de Schaaps-poort</p> <p>Met een hemelprofetie noemt Jezus zichzelf de Deur van de schapen. Hij is allereerst de toegang tot de veilige schaapskooi en tegelijk blokkeert Hij de opening daarvan voor dieven en bandieten. Het zijn dus de schapen, die via deze bijzondere opening in- en uitgaan. En Jezus is de goede Herder, die zijn schapen bij name roept en naar buiten leidt.</p> <p>Jezus nodigt ons uit via Hém de kerk te betreden. Voor het eerst of opnieuw. Misschien aan de hand van mensen, maar toch nooit buiten de Heer om. Hij zegt openlijk: 'Als iemand door Mij binnenkomt, zal hij gered worden'. De ware Messias is gericht op het behoud van mensen. Hij voert ze naar de grazige weide van het Woord. Hij schenkt zijn schapen leven en overvloed. Hij neemt hun levensloop onder zijn hoede.</p> <p>Gods heil ontvouwt zich in de royale ruimte van de christelijke kerk. Daar is plaats voor iedereen die zich door Jezus Christus naar binnen laat brengen. En als Hij de Deur van de schapen is, zie ik een poort wijd openstaan.</p>
<p>Johannes 10:14-16 Ik ben de goede Herder. Ik ken de Mijne en de mijnen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Nog andere schapen heb Ik, die niet uit deze stal komen. Ook die moet Ik leiden en ze zullen naar mijn stem luisteren. Het zal worden: één kudde, één herder</p>	<p>5). Ik ben de goede Herder – profielschets van een geestelijk leider</p> <p>Ons beeld van de goede herder is sterk geromantiseerd. Illustraties in allerlei kinderbijbels en bijpassende liedjes over de goede herder versterken deze romantische voorstelling. Om twee redenen is een bepaalde correctie van dit beeld noodzakelijk. De werkelijkheid van het herdersleven was veel harder en ruiger dan wordt voorgesteld (1). Jezus heeft zichzelf de goede herder genoemd in een ernstige conflictsituatie (2). Hij werd door veel Farizeeën gezien als een lastige indringer. Men trachtte het volk van zijn invloed af te schermen.</p> <p>Hoe ziet een profielschets van de goede herder eruit? Drie eigenschappen zijn kenmerkend voor zo iemand. En Gods zoon voldoet aan al die kenmerken. Hij is een herder zoals die behoort te zijn.</p> <p>1). De goede herder kent zijn schapen. Er is een liefdevolle, wederkerige relatie tussen de herder enerzijds en anderzijds de schapen die aan zijn goede schapen zijn toevertrouwd.</p> <p>2). De goede herder zet zijn leven in voor de schapen. De huurling werkt op contractbasis met een kudde die niet zijn eigendom is. De herder heeft hart voor zijn kudde. Hij is bereid zijn leven te riskeren. Gods kudde is Jezus meer</p>

Jezus stelt zich voor
Twaalf impressies van de zg. 'Ik ben' woorden (Johannes)

	<p>waard dan zijn eigen leven.</p> <p>3). De goede herder brengt alle schapen bijeen. Jezus is zich ervan bewust dat er ook andere schapen in de wereld rondlopen, die niet tot de stal van het jodendom behoren. Rond de door God gegeven herder wordt een nieuwe kudde gevormd (gelovigen uit Israël en gelovigen uit de volken), waarin al Gods schapen samen optrekken.</p>
<p>Johannes 11:25-26 Ik ben de Opstanding en het Leven. Wie in Mij gelooft – zelfs als hij gestorven is zal hij leven. En ieder die leeft en in Mij gelooft – in eeuwigheid kan hij niet sterven. Geloof je dat?</p>	<p>6). Ik ben de Opstanding en het Leven – In geloof de dood te boven</p> <p>Jezus arriveert pas toen Lazarus al vier dagen in het graf lag. Terwijl Maria thuisblijft om de visite te ontvangen, gaat Marta Jezus tegemoet. En ze komt direct met het probleem dat de zusters het meeste dwarszit: u bent te laat, Heer. Was u enkele dagen eerder geweest, dan had u misschien nog iets voor onze doodzieke broer kunnen doen. Nu kunt u ons alleen nog komen condoleren. Toch is Marta's vertrouwen in Jezus niet minder geworden.</p> <p>Maar Jezus zegt tegen Marta: je broer zal opstaan. Natuurlijk vertrouwt Marta erop dat Lazarus ook deel zal hebben aan de komende wereld. Maar Jezus wil haar opstandingsgeloof op zichzelf richten. 'Ik ben de Opstanding en het Leven'. Zoals Ik nu aanwezig ben, zoals Ik voor je sta. Ik ben niet te laat gekomen. Jezus zegt niet: 'Ik breng de Opstanding en het Leven'. Hij is het zelf. Het leven dat Hij geeft is in deze wereld, in deze tijd. Jezus is precies wat Hij zegt en Hij zegt precies wat Hij is.</p> <p>Wat bedoelt Jezus precies, als Hij zichzelf de Opstanding en het Leven noemt? Hij legt dat zelf uit in het vervolg. Dat betekent: de gestorven gelovigen zullen leven. Ze zullen door Hem die de Opstanding is tot leven worden gewekt en weer tevoorschijn komen uit het graf. Dit geldt allereerst voor Lazarus, maar ook voor anderen die overleden zijn. Ieder die in Christus ontslapen is, zal door Hem gewekt worden op de laatste dag! Dat gaat Jezus straks demonstreren door Lazarus uit zijn graf tevoorschijn te roepen.</p> <p>Jezus is het Leven, dat betekent: de levende gelovigen kunnen nooit sterven. Wie in Christus gelooft, hoeft niet bang te zijn om eens te moeten sterven. Vertrouw op Hem die het Leven is. De dood zal wel komen, maar je zult hem ontkomen in het eeuwige leven!</p> <p>De macht van Jezus Christus gaat dus zowel over de levenden als over de doden.</p>
<p>Johannes 14:6 Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Alleen via Mij komt men bij de Vader</p>	<p>7). Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven – Waar is de weg omhoog?</p> <p>Wie geeft Jezus het recht zichzelf de enige weg tot God te noemen, en ook de waarheid en het leven? Daar moet iets achter zitten. Hoe is het mogelijk dat iemand op aarde ons</p>

Jezus stelt zich voor
Twaalf impressies van de zg. 'Ik ben' woorden (Johannes)

	<p>toegang geeft tot de hemel? Dat komt omdat Jezus de Zoon van God is. Een ontmoeting met Jezus is hetzelfde als een ontmoeting met God. Dan hoef je God niet meer te zoeken. Hij is er al. Dan hoef je geen moeilijke wegen te bewandelen, die weg ligt voor je open.</p> <p>Jezus Christus is in eigen persoon de waarheid van God en Hij belichaamt het eeuwige leven. Wie Hem gezien heeft, heeft de Vader gezien. Alsof God in eigen persoon voor je staat. Toch wordt Hij opgepakt en veroordeelt tot de kruisdood. Jezus gaat dus sterven. Maar dan loopt die weg tot God toch dood? Nee, want zijn kruisdood was geen doodlopende weg, maar de weg tot de Vader. Via het kruis omhoog naar de hemel. Hij neemt dus een route naar God die nog niet eens bestond en waarop geen mens Hem was voorgegaan.</p> <p>Maar Jezus gaat alleen vooruit naar het huis van zijn Vader. Pas later zullen de anderen volgen. Jezus gaat vooruit. 'Ik ga voor jullie een weg banen naar God toe'.</p>
<p>Johannes 15: 1 en 5 Ik ben de Wijnstok, jullie de ranken. Wie aan Mij verbonden blijft, zoals Ik aan hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunnen jullie niets doen</p>	<p>8). Ik ben de ware Wijnstok – een stek met vruchtbare uitlopers</p> <p>In Israël gold de wijnstok als nationaal symbool van welvaart en vrede. Zo was het ook een bijbels beeld voor het uitverkoren volk, waarvoor God zorgt. Hij is als een wijnbouwer die zijn wijnstok plant en de groei ervan met de nodige zorg omringt. En dan komt Jezus Christus, die zegt: de ware Wijnstok, dat ben Ik. De wijnbouwer is God de Vader (psalm 80). De wijnstok is Jezus Christus, als een hemelse stek in de aarde geplant door de Vader. De ranken zijn de leerlingen van Jezus Christus, met wie Hij vriendschappelijk omgaat.</p> <p>En de vrucht? Hoewel Jezus er niet expliciet een betekenis aan geeft, kan de vrucht in deze beeldspraak niet gemist worden. We moeten onder 'vrucht' niet in het algemeen de goede werken van het geloof verstaan, maar speciaal het resultaat van het apostolische werk van Jezus' vrienden. Onverwacht was er vrucht geweest in Samaria (4:36-38). Ook zou de stervende graankorrel veel vrucht voortbrengen (12:24,25).</p> <p>Is ons geloof niet een late vrucht op de prediking van de apostelen? Rechtstreeks aan Christus verbonden, waren zij de vruchtbare uitlopers van de ware Wijnstok. Nog altijd levert hun werk een grote oogst op. En bij de laatste oogst zal de Vader met vreugde alle vruchten verzamelen.</p>
<p>Johannes 6:19 Ik ben het. Wees niet bang</p>	<p>9). Ik ben het: weest niet bang – een wandelaar op het water</p> <p>Waar blijft onze Meester, vragen de leerlingen op een onstuimige zee zich af. Laat Hij ons helemaal alleen</p>

Jezus stelt zich voor
Twaalf impressies van de zg. 'Ik ben' woorden (Johannes)

	<p>tobben? Johannes schatte als ervaren visser de afstand die was afgelegd op 20 tot 30 stadiën, dat is 4 tot 6 kilometer van de oever. Terug kunnen ze niet meer, want daarvoor waren ze al veel te ver uit de kust. Maar vooruitkomen doen ze ook nauwelijks..</p> <p>Zo hebben ook wij als christelijke gemeente vaak het gevoel dat Jezus ons alleen laat ploeteren. Je kunt niet meer terug, maar je komt ook nauwelijks verder met elkaar. En het is blijkaar niet zo dat Jezus dan direct het roer van ons overneemt of ons in de luwte houdt. Hij neemt zijn mensen het werk niet uit handen en maakt het ons niet altijd gemakkelijk.</p> <p>Maar laten we nooit denken dat we helemaal op onszelf zijn aangewezen. We zijn niet onbereikbaar voor Jezus. Hij laat ons niet alleen tobben. Feilloos weet Hij de weg tussen de golven door. Hij neemt de kortste weg, in dit geval niet recht door zee maar recht over zee. Wandelend over water, escorteert Hij hun boot. Een wandelaar op het water, dat wil zeggen: God is nabij, zelfs waar je Hem niet verwacht. Jezus kruist ons pad, zelfs als er geen weg is. De overtocht gaat slagen.</p>
<p>Johannes 8: 24 en 58 Als u niet gelooft dat Ik het ben, zult u in uw zonden sterven.</p> <p>Waarachtig, Ik verzeker u: voordat Abraham geboren werd, ben Ik</p>	<p>10). Ik ben het: afkomstig – van Boven – Door Abraham gezien</p> <p>Wie zijn eigenlijk de ware Abrahamskinderen? In dat kader staat de bewuste vraag. U bent nog geen 50 jaar oud: hebt ú Abraham gezien? Jezus is een dertiger. Hij behoort nog lang niet tot de categorie senioren. Hoe kan Hij dan vader Abraham hebben gezien?</p> <p>Terwijl de joden spottend vragen of Jezus wel oud genoeg is om een tijdgenoot van Abraham te kunnen zijn, geeft Jezus te kennen dat Abraham zijn (geboorte)dag heeft beleefd. De blijdschap van Abraham over Jezus staat in schril contrast tot het wantrouwen van de joden die zijn kinderen beweren te zijn. De beloften aan Abraham, gericht op de komst van de Messias in de wereld, gingen op vervulling op de dag dat Gods zoon werd geboren. Abraham maakte Jezus' geboorte mee in de hemel. Samen met de engelen vierde hij daar een vrolijk kerstfeest!</p> <p>Via Abrahams geloof zullen alle volken van de aardbodem gezegend worden. Juist aan dat geloof ontbreekt het in Jeruzalem. Op zijn bijzondere afkomst zinspeelt Jezus ook aan het slot van ditzelfde gesprek. Als het gaat over Abraham zien of door Abraham gezien worden, dient men te beseffen dat Gods zoon eerder en dus ook ouder is dan vader Abraham. Hij deelt in de eeuwigheid van de Vader.</p> <p>Echte Abrahamskinderen zijn wereldwijd herkenbaar aan hun geloof in de zoon van de eeuwige.</p>

Jezus stelt zich voor
Twaalf impressies van de zg. 'Ik ben' woorden (Johannes)

<p>Johannes 13: 18 – 19 Maar de Schrift moet vervuld worden: Hij die mijn brood eet heeft tegen mij zijn hiel geheven. Nu al vertel Ik jullie dit, voordat het gebeurt, zodat jullie als het zover is zullen geloven dat Ik het ben</p>	<p>11). Ik ben het: mijn vriend is tegen Mij – verraad aan tafel Een bijzondere maaltijd was die van Jezus met zijn discipelen ter gelegenheid van het laatste Pascha voor zijn dood. Jezus wilde zijn dienende liefde demonstreren, zijn bereidheid tot zelfopoffering. Zo kon men de betekenis van zijn vrijwillige dood begrijpen. Tegelijk stelde Hij daarmee zichzelf ten voorbeeld. Jezus verwacht bij al zijn volgelingen een grondhouding van dienende liefde.</p> <p>De Schrift moet vervuld worden. Jezus is zich daarvan ten volle bewust. Hij citeert psalm 41:10: 'Hij die mijn brood eet heeft tegen mij zijn hiel geheven'. Zoals de Schrift van tevoren aangaf hoe alles zou geschieden, zo kan Jezus nu al aankondigen dat zich in hun midden een verrader bevindt. Jezus' profetische woorden volgen de lijn van de Schrift! Jezus identificeert zich met de woorden uit de Schrift. Evenals zijn voorvader zal Davids grote zoon verraden worden door een van zijn tafelgenoten.</p> <p>In de christelijke gemeente vieren we het avondmaal als maaltijd voor de Heer. Laten we het vertrouwen van Christus niet beschamen. Zijn zelfopoffering kan aan onze gemeenschappelijke tafel niet gemist worden. Het belijden van de Gekruisigde staat er centraal. Zijn zelfopoffering kan aan onze gemeenschappelijke tafel niet gemist worden.</p>
<p>Johannes 18:7 Als Ik dan degene ben die u zoekt, laat hen dan gaan</p>	<p>12). Ik ben het: laat hen dan gaan – Arrestatie voor de vrijheid Met man en macht was men tegen Jezus uitgerukt, voorzien van zoeklichten en handwapens, om in het nachtelijk duister een groep van 12 fanatieke Galileeërs te overmeesteren. Jezus maakt echter geen verraste indruk. Eerder lijkt Hij zich op deze ontwikkelingen te hebben voorbereid. Ondanks de grote overmacht blijft Hij de situatie volledig meester en is Hij superieur in zijn optreden.</p> <p>Tweemaal vraagt Jezus wie men zoekt. Na opnieuw bevestigd te hebben dat Hij de gezochte man uit Nazaret is, bedingt Hij een vrije aftocht voor zijn leerlingen. De evangelist wijst erop dat daarmee een eerdere uitspraak van Jezus in vervulling gaat. Hij zou toch niemand verloren laten gaan van degenen die Hem door de Vader waren toevertrouwd (6:39)? Jezus geeft zich gevangen en bewaakt tegelijk de vrijheid van zijn vrienden.</p> <p>Het laatste traject van zijn lijdensweg wil Jezus alleen afleggen, mede om zijn vrienden vrij te kunnen laten gaan. Vrijheidsberoving van de leider leidt tot invrijheidstelling van de groep als geheel. Treffend is daarom wat het klassiek-gereformeerde avondmaalsformulier opmerkt, als het gaat over de gedachtenis van Christus. De hof van Getsemane was de plaats 'waar Hij gebonden werd, opdat Hij ons zou ontbinden'.</p>

Jezus stelt zich voor
Twaalf impressies van de zg. 'Ik ben' woorden (Johannes)

Boeken, cursus, preken

1). Ik, Ik ben die met u spreekt

Auteur: H.B. Slagter

<https://www.tweedehandschristelijkeboeken.nl/winkel/geloofsopbouw/ik-ik-ben-die-met-u-spreek-de-ik-ben-uitspraken-in-het-johannesevangelie-h-b-slagter/>

2). Een berijming van de 'Ik ben' uitspraken van de Here Jezus

Auteur: Peter Meeuwse

<https://clcnederland.com/product/blijft-in-mij-peter-meeuse-9789076973951>

3). Preken en ppt-presentaties over de 'Ik ben uitspraken' van Jezus

Auteur: Maarten Hertoghs

<https://maartenhertoghs.wordpress.com/preken/ik-ben-uitspraken/>

4) Johannes voor iedereen (deel 1 en 2)

Auteur: Tom Wright

<https://www.uitgeverijvanwijnen.nl/johannes-voor-iedereen-1-tom-wright-9789051943122.html>

5). Johannes, het evangelie van het Woord

Auteur: dr. P.H.R. van Houwelingen

<https://www.boekhandeldouwes.nl/boek/9789024260980-johannes>

6). Jezus beter leren kennen – bijbelstudies over de 7 tekenen in het Johannes evangelie

Auteur: Martin van Veelen

<https://www.ichthusboekhandel.nl/9789033802294/veelen-ds-martin-van/jezus-beter-leren-kennen/>

7). Bijbelcursus – deel 17A – het evangelie van Johannes

<http://www.bijbelcursus.nl/wp-content/uploads/2013/10/bijbelcursus-deel-17-met-opmaak.pdf>

8). Gespitst op het komende Pinksterfeest

Dit boek bevat een compleet nieuwe, geannoteerde vertaling van het evangelie naar Johannes. Hieraan toegevoegd zijn 20 studies over teksten uit Johannes. Hieraan toegevoegd zijn twintig studies over teksten uit Johannes.

Auteur: Dr. D. Holwerda

<https://clcnederland.com/product/gespitst-op-het-komende-pinksterfeest-d-holwerda-9789043515870>

9). De 'Ik ben uitspraken' van Jezus

<https://www.leveningod.nl/christus/bijzondere-uitspraken-van-jezus.html>

Muziek

1). Liederen die passen bij het evangelie volgens Johannes

https://kerkliederwiki.nl/Evangelie_volgens_Johannes

2). Liedboekcompendium

<https://www.liedboekcompendium.nl/lied>

Jezus stelt zich voor
Twaalf impressies van de zg. 'Ik ben' woorden (Johannes)

- a). 15 liederen met zoekterm 'herder'
- b). 10 liederen met zoekterm 'brood'
- c). 15 liederen met zoekterm 'water'
- d). 68 liederen met de zoekterm 'leven'
- e). 1 lied met de zoekterm 'wijnstok'
- f). 2 liederen met de zoekterm 'vruchten'
- g). 66 liederen met de zoekterm 'licht'
- h). 1 lied met de zoekterm 'waarheid'
- i). 26 liederen met de zoekterm 'weg'
- j). 2 liederen met de zoekterm 'Abraham'

3). Psalmen die geciteerd worden

- a). Psalm 41
<https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-41>
- b). Psalm 80
<https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-80>

4). Andere passende liederen

- a). I am the Way (Adrian Snell)
https://www.youtube.com/watch?v=wg_nsuaKhJQ
- b). Blind man stood by the road and he cried
<https://www.youtube.com/watch?v=CFaRT9K2KkY>
- c). Mijn herder (Sela)
<https://www.youtube.com/watch?v=4AJx8QQ8jNU> en
<https://www.youtube.com/watch?v=-nbyJOVXvP4>