

Elia

De man die de moed had om tegen de stroom in te gaan

Boek

Elia – de man die de moed had om tegen de stroom in te gaan

Auteur: Noord van Haften

<https://www.gospel.nl/elia-11110.html>

Deze module begint met de verdeling van de hoofdstukken uit dit boek over zes bijeenkomsten. Daarna verwijzen we naar een vijftal artikelen van ds. Simon van der Lugt over de profeten Elia en Elisa en de hoofdgedachten van zijn preken. Daarna volgt een opsomming van andere lectuur over deze profeten en de koningentijd. We sluiten af met muzikale suggesties en een aantal schilderijen en afbeeldingen van Elia's leven in andere kunstvormen.



In zeventien hoofdstukken voert de schrijfster de lezer mee langs hoogte- en dieptepunten uit het leven van de profeet Elia. We zijn getuige van momenten van stilte en vertrouwen, van moed en uitgelatenheid, van angst, depressie én van verwondering. De rode draad in deze fascinerende geschiedenis is de God van Israël, die niet loslaat wat zijn hand begon.

Dit boek is geschreven voor mensen die willen weten hoe het kan gaan wanneer je God wilt volgen en dienen. Bij het lezen van deze oude geschiedenis – Elia werd bijna drieduizend jaar geleden geboren – zult u veel dingen herkennen, omdat ze ook vandaag actueel zijn. Ook zult u belangrijke zaken voor uw eigen leven ontdekken.

Elia

De man die de moed had om tegen de stroom in te gaan

Elia

Elia was een mens als wij,
Vertrouwd met zwakheid en emoties.

Hij was een man van gebed,
De gemeenschap met God was zijn levensadem.

Hij werd in het achterland Gilead door God gevonden en geroepen:
God was iets groots met hem van plan.

Hij was een man die ertoe bereid was om uit te vliegen;
Hij verliet zijn vertrouwde vaderland, omdat God hem riep.

Hij stelde zich aan Achab voor als 'de man die voor God staat',
Hij was zich bewust van zijn identiteit.

Hij was een man die de stilte leerde kennen,
Bij de beek Kerit, alleen onderweg in de woestijn en op de berg Horeb.

Elia had het niet nodig om groot en gezien te zijn.
Hij stelde zijn vertrouwen op God
En had de moed om het tegen honderden valse profeten op te nemen.

Hij was een man die God onvoorwaardelijk gehoorzaamde
Ook als het onaangename en gevaarlijke situaties opleverde.

Hij was een man die Gods boodschap verkondigde,
Zonder haar aan te passen om het aangenamer voor zijn toehoorders te maken en
gemakkelijker voor zichzelf.

Elia was een mens die ertoe bereid was om tegen de stroom in te gaan,
Ook als dat eenzaamheid afwijzing en vervolging inhield.

Mag het zo zijn, dat het onze wereld nooit aan mensen als Elia zal ontbreken.

Here, zegen ons en maak ons tot een zegen voor anderen!

Elia

De man die de moed had om tegen de stroom in te gaan

I Bijeenkomsten

Bijeenkomst	Onderwerp
Bijeenkomst 1	1 Koningen 17 1). Door God in beweging gezet: van Gilead naar het hof van Israël 2). Uitgeschakeld: van het hof naar de beek Kerit 3). Tijd om op te breken: van de beek Kerit naar Sarefat in Sidon 4). Een dramatische wending
Bijeenkomst 2	1 Koningen 18 5). Een stille gelovige aan het hof van koning Achab 6). Hoelang zult gij aan beide zijden mank gaan? 7). Van de berg Karmel naar Jizreël
Bijeenkomst 3	1 Koningen 19 8). Elia in zak en as 9). Door God gevonden 10). Een nieuwe opdracht 11). De roeping van Elisa
Bijeenkomst 4	1 Koningen 21 en 2 Koningen 1,2 12). Gepakt door hebzucht 13). Zo spreekt de Heer! 14). Gij zult geen andere goden hebben 16). Door de hemel afgehaald
Bijeenkomst 5	2 Kronieken 21 en Lucas 9 15). Post voor koning Joram van Juda 17). Jezus, Mozes en Elia

II Artikelen van ds. Simon van der Lugt over Elia en Elisa

Preken over Elia en Elisa (1) - Tijd en context

<https://www.gkvdelft.nl/node/238>

Preken over Elia en Elisa (2) - Profeten in soorten

<https://www.gkvdelft.nl/node/239>

Preken over Elia en Elisa (3) - Baälisme en Jahwisme

<https://www.gkvdelft.nl/node/240>

Preken over Elia en Elisa (4) - Een overdaad aan wonderen

<https://www.gkvdelft.nl/node/241>

Preken over Elia en Elisa (5) - Wat, waarom en toepassingen

<https://www.gkvdelft.nl/node/242>

1 Koningen 16,23-34

De tijd van de Omriden kenmerkt zich door een actief beleid om afgoderij te importeren in Israël. Daarin overtreffen zij hun voorgangers. God toont dat het een doodlopende weg is, door de dood van de kinderen van Hiël (toegepast op kerkverlating).

Elia

De man die de moed had om tegen de stroom in te gaan

1 Koningen 17,1

Elia heeft biddend de moed gevonden zijn stem te verheffen tegen de afgoderij in Israël. Hij komt op voor God, die werkelijk een alternatief biedt (toegepast op welvaart als afgod).

1 Koningen 17,2-24

God vormt Elia in een periode van isolement (bij de wadi Kerit) en in Fenicië (bij de weduwe). Zo bereidt Hij hem voor op de confrontatie in Israël. Elia leert gehoorzamen, vertrouwen en veel van God verwachten (toegepast op o.a. de speerpunten van de gemeente).

1 Koningen 18,1-15

Obadja is voor zowel koning Achab als de profeet Elia een contrastfiguur. Hij toont tegenover Achab aan wat werkelijk koninklijk zorgen voor mensen is. Naast Elia laat hij zien hoe je ook God kunt dienen in een niet-christelijke omgeving (toegepast op ons dagelijks werk en de waardering ervan).

1 Koningen 18,16-46

De confrontatie tussen Elia en de priesters van de Baäl bewijst dat de HEER leeft en ingrijpt. Hij doet dat in antwoord op het gebed. We legden het verband tussen dit ingrijpen en dat van de HEER op Golgotha. De ware bevrediging van al onze verlangens ligt daarin (toegepast op wonderen: wie op wonderen hoopt anno nu mag niet langs dit ingrijpen van de HEER kijken).

1 Koningen 21,1-7

De benadering van Achab naar Elia verraadt zijn hebzucht. In tegenstelling daartoe willen wij niet 'van God los' leven maar ons eten en drinken en ons werk verbinden met het komende rijk van de HEER, in de kracht van de Geest van Jezus Christus: schuldbesef over onze hebzucht, tevredenheid met wat je hebt en vrijgevigheid (toegepast op het danken voor zegen).

1 Koningen 19,1-9

Na de confrontatie op de Karmel intensiveert de strijd met de Baäls. Als Elia dan de moed verliest, brengt God hem terug naar waar het allemaal ooit begon: de berg Sinaï waar God het verbond sloot met Israël. God leert Elia zo wat genade is: God gaat door met de strijd en wij mogen rusten (toegepast op de geloofsbeleving van genade).

1 Koningen 19,10-21

Gods genade wordt zichtbaar in de rest die zal worden gespaard. Het is 'de zachte bries' van Gods goedheid dat Hij genadig wil zijn, terwijl het volk Hem massaal de rug heeft toegekeerd. Wij leren hieruit hoezeer de komst van Christus nodig was om ons te redden. Alles is genade (toepassing op de verwachting van Christus).

III Andere literatuur

1). Naar de stilte. In retraite met Elia

Auteur: Otto de Bruijne

<https://clcnederland.com/product/naar-de-stilte-otto-de-bruijne-9789063536879-107331>

2). Elia, gezalfd en opgebrand

Auteur: Jeff Lucas

<https://www.tweedehandschristelijkeboeken.nl/winkel/boeken-bij-de-bijbel/elia-gezalfd-en-opgebrand-jeff-lucas/>

3). Bewogen mensen – de betekenis van het optreden van de profeet Elia

Auteur: Gerrit Hagens

<https://www.boekwinkeltjes.nl/b/200379433/Bewogen-mensen-de-betekenis/>

Elia

De man die de moed had om tegen de stroom in te gaan

4). Mijn God is Jahweh – twee delen over de profeet Elia in één band

Auteur: Dr. M.B. van 't Veer

<https://www.boekwinkeltjes.nl/b/204424227/Mijn-God-is-Jahweh/>

5). Elia en Elisa – dichtbij de Here leven

Lezing van Henk Binnendijk

<https://www.youtube.com/watch?v=13pFFVfmWuw>

preek 1: <https://www.preekindex.nl/preken/henk-binnendijk/elia-en-elisa-nabij-leven-met-de-heere-deel-1-henk-binnendijk>

Preek 2: <https://www.preekindex.nl/preken/henk-binnendijk/elia-en-elisa-nabij-leven-met-de-heere-deel-2-henk-binnendijk>

6). God is groter dan je denkt. Groei in je geloof met de profeet Elisa

Auteur: René van Loon

<https://www.royaljongbloed.com/nl/product/kringserie-god-is-groter-dan-je-denkt/>

Bijbelcommentaren

1). Studiebijbel Oude Testament – Samuël, 1 en 2 Koningen

Auteur: M.J. Paul e.a.

<https://clcnederland.com/product/studiebijbel-oude-testament-9789077651049>

2). Korte verklaring over 1 Koningen – deel 1 t/m 4

Auteur: dr. C. van Gelderen

<https://www.boekwinkeltjes.nl/b/185880523/Koningen-deel-1-tm/>

3). 1 and 2 Kings for everyone

Auteur: John E. Goldingay

<https://www.goodreads.com/book/show/12952785-1-and-2-kings-for-everyone>

IV Muziek

1). Oratorium Elias – F.M. Bartholdy

<https://www.youtube.com/watch?v=gtWOUK8xwpo>

https://www.youtube.com/watch?v=z-wsKU-N8dY&list=RDz-wsKU-N8dY&start_radio=1

2). Opwekking 570 – dit is de tijd van Elia

<https://www.youtube.com/watch?v=ZQuMHhi5asE> en

<https://www.youtube.com/watch?v=Op8K1EYdJcU> en

<https://www.youtube.com/watch?v=0o9-LpQVqsY> (met tekst)

3). Days of Elijah – Robin Mark

<https://www.youtube.com/watch?v=ca9LnzJnpjQ>

4). Lied over Elia – 28 coupletten - Huub Oosterhuis

https://www.nicoriemersma.nl/storage/blog/Lied_over_Elia.pdf

5). Orgel improvisatie over 'Elia op de berg Karmel' – Tromp van Goor

<https://www.youtube.com/watch?v=KAQpZhuornQ>

6). 30 a 35 liederen bij het bijbelboek 1 Koningen

https://kerkliewiki.nl/1_Koningen

7). Elia, man van God – Elly & Rikkert

<https://www.youtube.com/watch?v=Nxcoisa20yk>

8). Bybelsche historie liedekens – Van Naboths wijnbergh

https://www.dbnl.org/tekst/byb001bybe01_01/byb001bybe01_01_0006.php

Elia

De man die de moed had om tegen de stroom in te gaan

V Kunst

1). De profeet Elia door de engel in de woestijn gewekt (schilderij)

<https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-A-4129>

2). Elia op de Horeb (blog en schilderij)

<https://www.kloostertijd.nl/kijken-en-luisteren-elia-op-de-horeb/#:~:text=%20Kijken%20en%20luisteren%3A%20Elia%20op%20de%20Horeb,een%20zachte%20obries%20%28NBV%29%2C%20het%20suizen...%20More%20>

3). Het verhaal van Elia (lego)

<https://www.youtube.com/watch?v=1I0IZcVYQqI>

4). De engel verschijnt aan Elia

<https://www.statenvertaling.net/kunst/grootbeeld/1018.html>

5). Elia door de raven gevoed

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Elia_door_de_raven_gevoed#/media/Bestand%3AElijah_Fed_by_the_Ravens_in_the_manner_of_Roelant_Savery_Ashmolean_Museum_of_Art_and_Archaeology_WA1931_17.jpg

6). Vurige hemelvaart van de profeet Elia

<https://liesbethsiconen.nl/icoon/vurige-hemelvaart-van-de-profeet-elia/>

7). Afbeeldingen van Jezus, Mozes en Elia op de berg

[Klik hier](#)