

Module 'Hoe geloof overleeft in tijden van vervolging Nik Ripken: Het dwaze van God'

Een zoektocht naar de waarheid

Dit boek is een zoektocht naar waarheid, naar het antwoord op de fundamentele geloofsvraag: waar is God in al het lijden? Een zoektocht die uitkomt bij de vervolgte kerk. Het is geen successtory, maar een verhaal over menselijk falen en volharding. Net als de schrijver Nik Ripken hebben wij de vervolgte kerk nodig in ons geloof. Nik Ripken is één van de belangrijkste kenners van de vervolgte kerk in islamitische landen. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring als zendeling en diende vooral in Afrika en het Midden-oosten.

Een roeping in Somalië

Nik Ripken wist zich ruim twee decennia geleden voor het land Somalië door God geroepen en zes jaar lang probeerden ze de liefde van God zichtbaar te maken door een getuigenis van daden. Het was hun roeping, maar bij tijden leek het alsof het kwaad alles verwoestte wat God hun had opgedragen had. Dit ervoeren ze zowel in hun werk als in hun gezin. Het bracht hen in een geloofscrisis. Hun zoektocht naar antwoorden bracht hen bij vervolgte christenen over de hele wereld.

Moeilijke vragen

Het was heerlijk om de mooie, inspirerende verhalen te vertellen over de successen op het zendingsveld, maar we vertelden aan het thuisfront ook over het kwaad, de onmenselijkheid van wat mensen elkaar kunnen aandoen en de pijn van mislukking. Ze werden gekweld door moeilijke vragen:

- 1). Is het Goede Nieuws van het evangelie krachtig genoeg om het kwaad in onze wereld te overwinnen? Als dat zo is, waarom zagen wij in Somalië dan zoveel 'kruisiging' en zo weinig 'opstanding'?
- 2). Hoe klamp je je vast aan hoop als alles om je heen duister is? Werkt het christendom wel buiten de westerse goed georganiseerde wereld? Zo ja, hoe dan?
- 3). Waren er meer plekken op de wereld waar gelovigen zo vervolgd werden? Hoe hadden ze de brute haat en vijandschap overleefd? Waar zie je de betekenis en de kracht van zijn opstanding terug?
- 4). Is het kwaad misschien toch sterker dan God?
- 5). Hoe maak je discipelen op plaatsen in de wereld die heel vijandig staan tegenover het christendom?
- 6). Wat als de kracht van mijn geloof – die ik volgens de Bijbel zou moeten hebben – ontoereikend blijkt te zijn?
- 7). Wat als de opstandingskracht die Jezus' volgelingen in het Nieuwe Testament tot hun beschikking hadden, ook beschikbaar is voor de gelovigen van vandaag?
- 8). Is de opstandingskracht die we in het Nieuwe Testament tegenkomen nog steeds aanwezig en beschikbaar voor gelovigen van onze tijd?

Leven uit het opstandingsgeloof

Het aangrijpende getuigenis van de vele naamlozen die in het boek aan het woord komen, spreekt een duidelijke taal: "Jezus Christus is het waard om voor te leven én voor te sterven". Begin je eigen geestelijke reis. Ontdek zelf de ongelooflijke vrede en kracht die gepaard gaan met een leven uit opstandingsgeloof. Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn.

Module 'Hoe geloof overleeft in tijden van vervolging
Nik Rupken: Het dwaze van God'

Zeven bijeenkomsten

Bijeenkomst 1 Het levensverhaal van het zendingsechtpaar Nick en Ruth tot aan de start van hun werk in Somalië	Hoofdstuk 1 t/m 6
Bijeenkomst 2 De confrontatie van Nick en Ruth met de grote noden van Somalië (geweld, honger, geen gezondheidszorg, de dood)	Hoofdstuk 7 t/m 13
Bijeenkomst 3 De prijs van hun werk in Somalië is te hoog (dood van vier vrienden, de dood van hun middelste zoon Timothy, het vele kwaad en de duisternis) en vraagt om het inslaan van een nieuwe weg. Ze gaan op zoek naar antwoorden	Hoofdstuk 14 t/m 17
Bijeenkomst 4 Op zoek naar antwoorden in: -) De Sovjet-Unie -) de Oekraïne -) Andere Oost-Europese landen	Hoofdstuk 18 t/m 23
Bijeenkomst 5 Op zoek naar antwoorden in China	Hoofdstuk 24 t/m 29
Bijeenkomst 6 Na de reizen naar Rusland, Oost-Europa en China vervolgden Nick en Ruth hun reis naar Zuidoost-Azië, centraal Azië en de wereld van de islam	Hoofdstuk 30 t/m 31
Bijeenkomst 7 Het opmaken van de balans na vijftien jaar lang meer dan 700 diepgaande interviews afnemen bij vervolgte christenen uit 72 landen. Het delen van al deze ervaringen met christenen in het westen, zodat onze kerken een nieuw perspectief, meer bijbels, krijgen op lijden en geloofsvolging	Hoofdstuk 32 t/m 34

Achtergrondinformatie

- 1). <https://www.gideonboeken.nl/het-dwaze-van-god>
- 2). Andere boeken van Open Doors: <https://www.gospel.nl/shop-in-shops/opendoors/boeken.html>
- 3). <https://www.opendoors.nl/ranglijst> (ranglijst christenvervolging 2020)
- 4). <https://www.opendoors.nl/gebedskalender> (gebedskalender)
- 5). <https://www.gospel.nl/shop-in-shops/opendoors/kinderboeken.html> (kinderboeken)
- 6). YouTube kanaal Open Doors: https://www.youtube.com/results?search_query=kanaal+open+doors+ermelo
- 7). <https://www.youtube.com/watch?v=ZBprf472NDI> (top 5 christenvervolging 2020)
- 8). Jongeren: <https://www.opendoors.nl/jongeren>
- 9). Kinderen: <https://www.opendoors.nl/kinderen>