

I am N

Ik ben een volgeling van Jezus van Nazareth

Boek

I am N

Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK)

<https://www.sdok.nl/webwinkel/i-am-n-verhalenboek?page=1>

Dit boek is een ontmoeting met gelovigen die een hoge prijs betalen voor het volgen van Jezus. Hun verhalen zijn beschreven rondom zes kernwoorden uit het christelijk geloof: opoffering, moed, blijdschap, volharding, vergeving en trouw. Bij dit verhalenboek zijn ook een dvd, studiewijzer en een dagboek beschikbaar. <https://www.sdok.nl/search?q=i+am+n>

Ron van der Spoel – predikant, trainer

Dit is een boek dat pijn doet. Pijn die je voelt als je leest hoe medegelovigen lijden. Maar ook de pijn van het in de spiegel kijken en je afvragen wat jij overhebt voor het volgen van Jezus. Dit boek is een ontmoeting met gelovigen die een hoge prijs betalen voor het volgen van Jezus. Hun verhalen zijn beschreven rondom zes kernwoorden uit het christelijk geloof: opoffering, moed, blijdschap, volharding, vergeving en trouw.

Aad Kamsteeg – journalist en auteur

Je raakt onder de indruk en geëmotioneerd, je kunt jaloers worden op hun trouw die ze betonen tot in marteling en dood. Maar wat doe ik er vervolgens mee, onder volstrekt andere omstandigheden dan zij? Dit boek heeft immers wel een doel. Natuurlijk: dat ik ga bidden voor mijn vervolgte geloofsgenoten. Maar tegelijk dat ik mij eerlijk afvraag of er in mijn leven iets is wat belangrijker is dan mijn liefde voor God. Zo ja, dan is mijn offer voor Christus dat ik dat loslaat.

Joël Voordewind – Tweede-Kamerlid ChristenUnie

Dit boek dringt ons in het Westen om op de knieën te gaan voor onze naasten in het Midden-Oosten. En het dringt mij om in de politiek voortdurend op de bres te staan voor de geloofsvrijheid van onze broeders en zusters. De hartenkreet van een weduwe in Irak van wie de man en zoon waren vermoord, blijft nog altijd nagalmen in mijn hoofd: ‘Laat ons niet in de steek!’

Samuel C. Lee – voorganger migrantenkerk Amsterdam Zuid-Oost

Ik beveel “I am n” van harte aan en moedig mijn broeders en zusters in Nederland aan om actiever te zijn op het gebied van de rechten van vervolgte christenen. Wees een stem en neem stappen vandaag.

Jurjen ten Brinke – voorganger multiculturele gemeente ‘Hoop voor Noord’ Amsterdam

Toen ik tiener was vroeg ik na het horen van een verhaal uit de lijdende kerk vertwijfeld aan mijn opa hoe ik ervoor kon zorgen dat ik in zo’n situatie het geloof zou kunnen volhouden. Zijn antwoord is een van de theologische waarheden die ik altijd bij me zal blijven dragen en die ik ook bedacht bij het lezen van dit boek: ‘Jongen, God stopt niet in je broekzak wat je volgende week nodig hebt. De kracht die je dan nodig hebt, geeft Hij je volgende week’.

Andries Knevel – EO presentator

We kennen hier niet de theologie van de voorspoed, maar de theologie van het lijden en de pijn. En bij ieder verhaal vraag ik me af: Hoe zou ik reageren? Hoe zou ik staande blijven? Zou ik Christus wél verloothenen? Dit boek is een bid-boek. Een boek waarin je een verhaal leest, waarna je gaat bidden voor deze broeders en zusters. En zo lees ik het ook. Een boek dat me betrokken houdt, een boek dat

I am N

Ik ben een volgeling van Jezus van Nazareth

me ook waarschuwt en een boek dat me laat zien hoe God werkzaam is in het leven van mensen. Juist in de moeilijkste momenten van het leven.

I Verhalen die moeten worden gedeeld

Dit boek is geschreven om de verhalen te vertellen van christenen – uit bijvoorbeeld Nigeria, Pakistan, Maleisië – die lijden onder vervolging door moslimextremisten. Wanneer je deze verhalen leest, weet dan dat dit boek niet is bedoeld om haat tegen moslims aan te wakkeren. Integendeel. Samen met onze vervolgte broeders en zusters houden we van moslims en willen we hen helpen om Christus te vinden.

We willen je de mogelijkheid bieden om een aantal van deze vervolgte christenen te leren kennen, mensen die in vijandelijk gezinde gemeenschappen en landen wonen. Hun verhalen zijn belangrijk, omdat ze onze roers en zussen zijn in de wereldwijde familie van Jezus Christus, en ze hebben er behoefte aan dat we naast hen gaan staan. Wij zien op onze beurt hun voorbeeld van trouw onder vervolging en dat kan ons bemoedigen in onze wandel met de Here (Hebreeën 12:1-2).

De 48 verhalen zijn verzameld door middel van ooggetuigenverslagen en interviews. Het zijn geen historische brouwsels die afkomstig zijn van horen zeggen: ze zijn actueel en reëel, en hebben plaatsgevonden tussen 2001 en 2015. We hebben met deze broeders en zusters in Christus gegeten, met hen gebeden en hebben hen praktisch kunnen helpen. Hoewel deze verhalen over echte gebeurtenissen gaan, zijn sommige dialogen zo natuurgetrouw mogelijk gereconstrueerd, op basis van het tijdstip, de plaats en de omstandigheden waarin ze voorkwamen.

Gezien de beperkingen in verband met het vertellen van dit soort verhalen is dit het meest accurate, complete en realistische boek over deze hedendaagse getuigen van Christus dat we kunnen aanbieden.

II Bijeenkomsten

We verdelen het lezen en verwerken van de 48 verhalen over zes bijeenkomsten. In elke bijeenkomst staat een belangrijk thema centraal

- 1). Opoffering
- 2). Moed
- 3). Blijdschap
- 4). Volharding
- 5). Vergeving
- 6). Trouw

Bijeenkomst	Onderwerp
1^e bijeenkomst	Hoofdstuk 1 Thema: Opoffering 1). De dag dat IS in Mosul aankwam Abu Fadi – Irak 2). Moeder achter de tralies Asia Bibi – Pakistan 3). Hoop van boven Amir – Iran 4). Vervolgd door familie Nadia en Rachel – Pakistan

I am N
Ik ben een volgeling van Jezus van Nazareth

	<p>5). Christus liefhebben boven alles Musa – Somalië</p> <p>6). Na de bom kwamen de engelen Khalida – Pakistan</p> <p>7). Een 'dwaas' voor Christus Kazim – Pakistan</p> <p>Martelaren door de geschiedenis heen Dietrich Bonhoeffer</p>
2^e bijeenkomst	<p>Hoofdstuk 2 Thema: moed</p> <p>8). De theologie van de pijn Nazir en Hoda – Egypte</p> <p>9). Van vervolger tot vervolgte Abdulmasi – Nigeria</p> <p>10). Tegen de stroom in zwemmen Yousef – Midden-Oosten</p> <p>11). De wedloop blijven lopen Sajid – Pakistan</p> <p>12). Bevrijd om het aan anderen te vertellen Sara – Iran</p> <p>13). Een onverwachte verandering Samrita – Maleisië</p> <p>14). Je bent hier niet welkom Afrooz – Iran</p> <p>15). Gewoon Bijbels uitdelen Boutros – Syrië</p> <p>16). De moed om op zoek te gaan naar de waarheid Amal – Israël</p> <p>Martelaren door de geschiedenis heen Wang Ming-Dao - China</p>
3^e bijeenkomst	<p>Hoofdstuk 3 Thema: Blijdschap</p> <p>17). Vrijheid achter de tralies Jon – Maleisië</p> <p>18). Gelouterd door het vuur Solomon – Nigeria</p> <p>19). De waarheid durven spreken Musa – Noord-Afrika</p> <p>20). Niet bitter, maar blij Gulnaz – Pakistan</p> <p>21). Een onverklaarbare ontsnapping Farid – Afghanistan</p> <p>22). De voormalige toverdokter Abdul Masih – Nigeria</p> <p>23). Niet langer aan de zijlijn Akhom en Hassani – Egypte</p>

I am N
Ik ben een volgeling van Jezus van Nazareth

	<p>Martelaren door de geschiedenis heen Mehdi Dibaj - Iran</p>
4^e bijeenkomst	<p>Hoofdstuk 4 thema: volharding</p> <p>24). Gebed om te ontsnappen Abdi – Somalië 25). De jongen die van geen wijken wist Hussein B. – Turkije 26). Een hedendaagse Job John – Nigeria 27). Het begon met een spelletje voetbal Hassan S. en dominee Hakim – Algerije 28). Een tweede kans Hussein A. – Iran 29). Alles ervoor overhebben om Gods werk te doen Ruth en Armando – Filipijnen 30). Doorgaan, ondanks tegenstand Walid – Irak en Libanon</p> <p>Martelaren door de geschiedenis heen John Bradford - Engeland</p>
5^e bijeenkomst	<p>Hoofdstuk 5 Thema: Vergeving</p> <p>31). Alles in Gods hand leggen Danjuma – Nigeria 32). Vergeving op de man af Habiba Adamu – Nigeria 33). We zullen je met rust laten Jamil – Centraal-Azië 34). Van moslims blijven houden Mousa Tinibu – Niger 35). Het vermogen om te vergeven Pauline Ayyad – Gaza Stad 36). Oog in oog met haar aanvaller Amina – Nigeria 37). Het is goed om je vijanden te vergeven Diya – Somalië 38). Anderen een tweede kans geven Awuna – Nigeria 39). Extreme vergeving Susanne Geske en Semse Aydin – Turkije</p> <p>Martelaren door de geschiedenis heen Richard Wurmbbrand en Sabina Wurmbbrand-Oster - Oost-Europa</p>
6^e bijeenkomst	<p>Hoofdstuk 6 Thema: Trouw</p> <p>40). Honderd procent voor Jezus Ali en Rebekah – Irak</p>

I am N

Ik ben een volgeling van Jezus van Nazareth

	41). Onze God is trouw John en Mary – Afghanistan
	42). Vechten tegen God Shahnaz en Ebi – Iran
	43). Je familie kwijttraken, maar Christus vinden Alejandro – Filipijnen
	44). De trouwe dienstknecht Parveen – Pakistan
	45). Nadat hij tot zichzelf gekomen was .. Suleiman – Nigeria
	46). De onweerstaanbare kracht van de liefde Ehsan – Irak
	47). Zoeken en vinden in Bangladesh Pintu Hossein – Bangladesh
	48). Weg van de afgrond Mary – Nigeria
	Martelaren door de eeuwen heen Perpetua – Carthago (het huidige Tunesië)

IV Organisaties

Er zijn meerdere organisaties die zich inzetten voor vervolgd christenen.

1). Open Doors (international)

<https://www.opendoors.nl/>

2). Trans World Radio

<https://www.twr.nl/?s=vervolging>

3). Stichting De Ondergrondse Kerk

<https://www.sdok.nl/>

4). The voice of the martyrs

<https://www.persecution.com/>

V Mogelijkheden om iets te doen voor vervolgd christenen

1). Virtuele reis maken naar een land waar christenen vervolgd worden

<https://www.opendoors.nl/doe-mee/ga-mee-op-reis/virtuele-reis/>

2). Geheime kerkdienst organiseren

<https://www.opendoors.nl/doe-mee/kom-in-actie/geheimkerk/>

3). De Jacht organiseren in de eigen gemeente

<https://www.opendoors.nl/nieuws/open-doors-opent-opnieuw-de-jacht/>

4). Film- of gebedsavond organiseren

<https://www.opendoors.nl/?s=gebed>

5). Podcast luisteren: <https://www.sdok.nl/podcast>

VI Inventarisatie (muziek, films, documentaires, websites, boeken, materialen voor volwassenen, jongeren en kinderen)



Meeleven met
vervolgd christenen,