

Module – Tessalonicenzen. Voortgezet basisonderwijs

Inleiding op het bijbelboek

Paulus heeft levendige herinneringen aan zijn eerste indrukken van de gelovigen in Tessalonica aan wie hij zijn brief schrijft. Tessalonica – het moderne Tessaloniki of Solonica – was en is een bloeiende havenstad in het noorden van Griekenland. Het ligt ruim 300 kilometer noordelijk van Athene. Paulus was daar gearriveerd nadat hij het evangelie in Filippi verkondigd had, dat verder naar het noorden ligt. Daar had hij stokslagen gekregen en was in de gevangenis gegooid, voordat hij erop wees dat hij een Romeins staatsburger was. Dat verhaal is te lezen in Handelingen 16 en 17.

Dubbele barrière

Hoewel Paulus doorgaans de gewoonte had om in de Joodse synagoge (of een andere Joodse gebedsplaats) te beginnen met zijn prediking, lijkt het erop dat de meeste mensen die zijn boodschap gingen geloven niet-Joden waren. Zij moesten een dubbele barrière nemen voordat ze het evangelie konden aanvaarden. Niet alleen was het een waanzinnig verhaal over een man die dood geweest was en weer tot leven gekomen was. Het was ook een waanzinnig *Joods* verhaal>

Terwijl hij zo van de ene naar de andere plaats reisde, zal Paulus echt wel geweten hebben dat de meeste mensen die hoorden waarover hij vertelde, hem voor gek versleten. En toch was dat voor deze mensen niet zo. Net als in de meeste andere steden die hij aandeed waren er mensen in Tessalonica die merkten dat er iets met hen gebeurde als ze naar zijn boodschap luisterden. In feite was het de heilige Geest die in hen werkte. Paulus' levendige herinnering aan die eerste dagen, aan hun reactie en vaste overtuiging, vormde er een duidelijk bewijs van dat God hen uitgekozen was.

Een brief om hen steviger in het evangelie te laten wortelen

De kerk in Tessalonica was erg jong, vermoedelijk niet meer dan een paar maanden oud. Maar de gelovigen daar hadden het al behoorlijk moeilijk gehad. Ze zijn vervolgd geweest. Sommigen van hen zijn gestorven. Om hen steviger in het evangelie te laten wortelen, neemt Paulus er ruim de tijd voor om hen te herinneren aan wat er gebeurde toen hij bij hen gekomen was en het evangelie verkondigd had. Ook besteedt hij ruime aandacht aan het bezoek dat Timoteüs hun onlangs bracht en de goede dingen die hij over hen rapporteerde.

Geloof, hoop en liefde

In het bijzonder herinnert hij hen eraan dat ze – zelfs in de korte tijd die hij bij hen doorbracht – drie dingen lieten zien die hij opvatte als tekenen van echt leven. Geloof, hoop en liefde. De Tessalonicenzen hadden ze alle drie. Kun jij hetzelfde zeggen van jouw kerk?

Boek

Tom Wright - Paulus voor iedereen – Galaten en Tessalonicenzen, met bijbelstudiegids

<https://www.uitgeverijvanwijnen.nl/paulus-voor-iedereen-galaten-en-tessalonicenzen-tom-wright-9789051943207.html>

Bijeenkomsten

Bijeenkomst	Onderwerp
1^e bijeenkomst 1 Tess. 1:1-2:8	1 Tess. 1:1-5 – Het evangelie arriveert in Tessalonica 1 Tess. 1:6-10 – Het geloof van de Tessalonicenzen 1 Tess. 2:1-8 – Het werk van Paulus in Tessalonica

Module – Tessalonicenzen. Voortgezet basisonderwijs

	<p>Hoofdstuk 1</p> <ul style="list-style-type: none">-) Wanneer Paulus terugkijkt en God voor de gelovigen in T. dankt, weet hij dat God inderdaad in hen aan het werk was toen daar het evangelie verkondigd werd. God had het initiatief genomen-) De dankzegging en het gebed waarmee hij begint strekken zich op een nogal grillige manier uit tot over de eerste helft van de brief, tot aan het eind van hoofdstuk 3-) Geloof, liefde en hoop vormden een vast onderdeel van Paulus' denken en zijn onderwijs over wat het is om als christen te leven. Elk van hen vraagt om inspanning-) De boodschap die ze in Tessalonica gebracht hadden echode rond in Noord- en Zuid-Griekenland. Opmerkelijk was het onmiddellijke effect dat het evangelie had gehad. De kern daarbij was de oproep om de ware God te aanbidden in plaats van de afgoden. In de wereld waarin Paulus leefde was dit gewoon ongehoord-) Met de woorden 'afgewend' en 'keren tot' (vers 9, komt Paulus heel dicht in de buurt van een technische term voor bekering, voor wat er gebeurt wanneer iemand ermee stopt in een bepaalde richting te gaan en hij zich omkeert om de andere kant op te gaan-) Het 1^e hoofdstuk van deze brief is Paulus' manier om 'dank u wel' tegen God voor de Tessalonicenzen te zeggen en ook om hen te bemoedigen door te zeggen dat hij dit doet. <p>Hoofdstuk 2</p> <ul style="list-style-type: none">-) In de antieke wereld waren rondreizende handelslui een bekend genoeg verschijnsel, evenals rondreizende leraars, mensen die probeerden hun boterham te verdienen door hun toehoorders een stukje wijsheid of inzicht aan te bieden, of magie, of een nieuwe filosofie. Toen Paulus en z'n reisgenoten in de stad arriveerden en hun vreemde verhaal begonnen te vertellen, zullen de meeste mensen zo tegen hen aan gekeken hebben-) Paulus herinnert de Tessalonicenzen eraan dat zijn komst naar Tessalonica en zijn manier van leven toen hij daar was in niets leken op het soort gedrag en trucs dat de mensen zouden verwachten. Hij zag zijn eigen taak en rol totaal anders-) Het was al begonnen met zijn eigen lijden. Hij sprak met grote vrijmoedigheid en enthousiasme en zonder vrees het hele evangelie. Het lijden bekrachtigd op een of andere manier het evangelie. De kern van dit alles is de goedkeuring, niet van mensen, maar van God. Zijn status als boodschapper van de koning mocht hem niet verwaand maakten. Als voorganger deelde hij het evangelie met ieder, maar ook zichzelf. Hij was vriendelijk, zorgzaam en liefdevol
<p>2^e bijeenkomst 1 Tess. 2:9-20</p>	<p>1 Tess. 2:9-12 – Paulus' vaderlijke bezorgdheid 1 Tess. 2:13-16 – De vervolgte kerk 1 Tess. 2:17-20 – Paulus' vreugde en erekrans</p> <ul style="list-style-type: none">-) Het was voor Paulus zelf een bijzondere uitdaging, dat hij het belangrijkste rolmodel voor zijn nieuwe bekeerlingen moest zijn en hun door zijn voorbeeld moest leren hoe een leven tot eer van de levende God over wie hij sprak eruit moest zien. Dat heeft zeker te maken met geld. Volgens Hand. 18 en 20 maakte Paulus tenten. Paulus deed werk met zware lichamelijke inspanning, omdat hij wilde dat de nieuwe

Module – Tessalonicenzen. Voortgezet basisonderwijs

	<p>gelovigen zouden inzien dat hij er voor hen was, zoals een vader er is voor zijn kinderen. Een vader brengt de opvoeding niet bij zijn kinderen in rekening.</p> <ul style="list-style-type: none">-) Hij legde hen uit dat het de wil van de levende God is dat levende mensen zijn glorie weerspiegelen en hij heeft hen geroepen en uitgenodigd om deze manier van leven over te nemen, die heel veel-eisend was, maar ook zeer de moeite waard. Paulus vertelde hun dat door zijn eigen voorbeeld-) Vanaf het begin was het duidelijk wat Paulus' eigen strijd in hield. Maar we vernemen nu ook dat de Tessalonicenzen zelf – vanwege hun kersverse geloof – al het nodige hadden meegemaakt.-) De ervaring van de eerste christenen wordt overschaduwd door de donkere wolk van het lijden. Waarom is dat zo? Dit komt doordat de kerk door haar trouw aan de gekruisigde Jezus als Heer te betonen de nog altijd actieve machten van de wereld uitdaagde. Ook zullen heidense heersers en autoriteiten er sterk tegen gekant zijn dat in hun rijk het evangelie van een 'andere koning' verkondigd wordt.-) Verder hebben de Judeeërs, die afwijzend gereageerd hadden op de boodschap van Jezus, hun best gedaan om deze kleine beweging uit te roeien. In vers 14 spreekt Paulus over 'Joden', maar van belang is dat hij daarmee niet alle Joden over één kam scheert.-) Vervolging omwille van het geloof in Jezus betekent niet dat er iets helemaal misgaat met Gods plan. Het betekent alleen maar dat ze delen in het lijden van Christus en dat hun op Gods tijd recht gedaan zal worden-) Doodsbedreigingen maakten het hem voorlopig onmogelijk om naar het noorden van Griekenland terug te gaan. In het bijzonder dwarsboomden ze zijn diepe pastorale verlangen om voor de kleine nieuwe gemeente te zorgen, hen te onderwijzen in de levensheiliging-) Paulus enige hoop voor de toekomst ligt enkel in het kruis en de opstanding van Jezus Christus. De dood en opstanding van Jezus blijven het fundament van wie Paulus is en van wat hij doet. Met veel verlangen ziet Paulus uit naar de dag waarop Jezus opnieuw geopenbaard zal worden. Deze christenen die door zijn werk volwassen gelovigen zijn geworden zijn zijn hoop, zijn vreugde en zijn erekrans
<p>3^e bijeenkomst 1 Tess. 3</p>	<p>1 Tess. 3:1-5 – Het sturen van Timoteüs 1 Tess. 3:1-6 – Timoteüs' verslag 1 Tess. 3:11-13 – Paulus' woorden van zegen</p> <ul style="list-style-type: none">-) Dit hoofdstuk geeft in feite een van de voornaamste redenen dat Paulus deze brief schrijft. Timoteüs was met goed nieuws bij hem teruggekeerd. Timoteüs heeft tegen Paulus gezegd dat er een paar dingen zijn waarover ze nader onderwijs nodig hebben en daar gaat hij in de hoofdstukken 4 en 5 op in. Maar eerst legt hij hun zijn bezorgdheid uit. We zien hier welke angsten een goede en liefhebbende pastor terecht kan hebben, wanneer het om zijn kudde gaat-) Dat waar Paulus bang voor is, is het compromis, het toegeven, het opgeven van het zich vastklampen aan het evangelie, van hun onwankelbare trouw aan de koning die ze gevonden hadden. Hij kan de gedachte niet verdragen dat al zijn werk in Tessalonica tenietgedaan zou worden. Dus stuurt hij Timoteüs. Om te zien hoe het met hen gaat.

Module – Tessalonicenzen. Voortgezet basisonderwijs

	<p>Maar ook om hen te versterken door zijn aanwezigheid en zijn onderwijs.</p> <p>-) Het lijden dat ze doormaken betekent niet dat God niet meer betrouwbaar zou zijn, maar is precies wat je kunt verwachten als je Jezus volgt. Dit is een harde les, zowel voor degenen die zuchten onder de vervolging, zoals vele christenen in de wereld ook vandaag nog meemaken, als voor degenen voor wie dat niet of niet zo opvallend geldt</p> <p>Actief voor vervolgte christenen zijn de volgende organisaties</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). https://www.opendoors.nl/ 2). https://www.sdok.nl/ 3). https://www.persecution.com/ (Voice of the martyrs) 4). https://www.twr.nl/inhoud-programmas/ <p>-) Paulus is niet alleen maar herinneringen aan het ophalen tijdens de lange beschrijving van zijn relatie met de Tessalonicenzen. Hij dankt God voor hen en bidt tot God voor hen. Het is ingekaderd tussen de expliciete dankzegging aan het begin van hoofdstuk 1 en de dankzegging en het gebed waarmee Paulus in 3:6 op het punt staat te beginnen</p> <p>-) Paulus vindt het heerlijk om niet alleen over hun trouw, maar ook over hun liefde te horen. Deze liefde was werkelijk een van de meest verbazingwekkende dingen van de vroege kerk. Dit was een teken dat God op dramatische wijze aan het werk was en iets heel nieuws begon, iets wat de wereld nog nooit gezien was</p> <p>-) Hij keer terug naar de centrale taak en vreugde van zijn leven: God danken en loven voor alles wat hij gedaan heeft en nog doet. En bidden voor een nog nauwere band met de kerken die hij gesticht heeft</p> <p>-) Meer beproevingen van hun geloof komen eraan. De eerste tests hebben ze met glans doorstaan. Zullen ze dat ook doen met wat nog komt?</p> <p>-) In de christelijke kerk zijn gebed en muziek altijd nauw met elkaar verbonden geweest. Gebed moet door onderwijs en leiding ontwikkeld worden. Het is beter om echt volwassen bidders te worden, die op den duur ook in staat zijn om anderen ermee te helpen en om verder te komen dan de paar korte regeltjes van een kind, of de schietgebedjes die we bidden als we in de problemen zitten</p> <p>-) Wat kunnen we leren van het korte, maar diepe gebed van Paulus?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Het gebed is gegrond op het leven en werk van God Zelf. Paulus spreekt over God en Jezus in één adem. Gods goedheid is aan het licht gebracht in het verlossende sterven en de triomferende opstanding van Jezus. 2). Het gebed kijkt vol verlangen uit naar Gods toekomst. 3). In gebed vraag je aandacht voor het werk van Gods Geest in het heden <p>-) In dit korte, maar krachtige gebed komen de lijnen bij elkaar van alles wat Paulus tot hiertoe in de brief heeft gezegd</p>
<p>4^e bijeenkomst 1 Tess. 4</p>	<p>1 Tess. 4:1-8 – aanwijzingen voor een heilig leven 1 Tess. 4:9-12 – Een leven van liefde 1 Tess. 4:13-18 – De komst van de Heer</p> <p>-) Het perfecte partnerschap tussen een rijdier en z'n ruiter, waarbij het dier weet wat de ruiter wil, dat graag wil doen en er trots op is als dat</p>

Module – Tessalonicenzen. Voortgezet basisonderwijs

lukt, is nog niet zo'n slecht beeld van het perfecte partnerschap tussen de heilige Geest die in iemand woont en de erkenning van en gehoorzaamheid aan de verlangens en de stimulans van de Geest in zijn of haar leven en lichaam

-) Paulus' onderwijs staat of valt met deze drie dingen de geboden van de Heer, de aanwezigheid van God en de kracht van de Geest

-) Het woord waarmee Gods verlangens voor zijn kinderen wordt samengevat is 'heiligheid'. Hij legt dat ook uit. Het wordt 'heilig' komt 3x voor in dit gedeelte. Voor Paulus ontleent het zijn kracht aan de begrippenwereld die hoorde bij de tempel in Jeruzalem

-) Een belangrijk punt bij de heiligheid is het hele gebied van de seksualiteit. Paulus geeft duidelijke aanwijzingen:

1). Geen ontucht

2). Zelfbeheersing in het huwelijk

3). Elkaar niet bedriegen

4). Onthoud goed dat deze aanwijzingen niet alleen maar van God zelf komen, maar dat er bovendien het uiteindelijk oordeel van de Heer achter schuilgaat

-) Bij liefde en broederliefde moeten we aan meer denken dan aan gevoelens en emoties. Het gedeelte laat duidelijk zien dat deze 'liefde' tot uiting moet komen in de praktische ondersteuning binnen de christelijke gemeenschap en – zover als maar mogelijk is – ook in de wereld erom heen. Geld is daar onvermijdelijk een onderdeel van

-) Toen het evangelie in de wereld van de Middellandse Zee verspreid werd, was er geen blijvende vereiste om je bezit te verkopen. Maar als het evangelie werkelijk iets te betekenen heeft, dan moeten de christenen zich nog steeds als één enkele familie zien

-) De Tessalonicenzen leefden al vanuit deze praktische liefde en zorgden ze in financieel opzicht voor elkaar. Paulus wil dat ze hiermee doorgaan en het nog verder uitbouwen

-) De regel van de liefde is om te werken. Christenen moeten er alles aan doen om betaald werk te zoeken en niet onder het mom van de liefde van anderen profiteren

-) Net als seksueel gedrag zegt financieel gedrag veel over de gezondheid en integriteit van een beweging. En binnen de gemeenschap moet gezorgd worden voor de mensen die dat nodig hebben

Meer lezen over ons dagelijks werk en Gods plan voor deze wereld, lees dan het volgende boek van Tim Keller

<https://www.uitgeverijvanwijnen.nl/goed-werk-tim-keller-9789051944662.html>

-) Paulus probeert de Tessalonicenzen iets te vertellen van wat er gaat gebeuren wanneer de Heer terugkomt. Het gaat Paulus erom dat ze leren welk verdriet bij een christen past

-) Jezus is gestorven en opgestaan. Dit korte zinnetje geeft echter niet alleen maar informatie over het verleden, maar het onthult tegelijk iets van wat er gaat gebeuren met hen die Jezus toebehoren

-) De sleutel is te vinden in het besef van wat de opstanding zelf betekent. Wanneer Paulus het heeft over Jezus die neerdaalt, neemt hij niet aan dat Jezus zich op dit moment fysiek ergens boven ons bevindt.

Module – Tessalonicenzen. Voortgezet basisonderwijs

	<p>De hemel, waar Jezus is, is geen andere locatie binnen onze ruimte, maar een heel andere dimensie</p> <ul style="list-style-type: none">-) Wanneer Paulus het heeft over gelovigen die ‘op de wolken zullen worden weggevoerd’, gebruikt hij een taalgebruik dat uit Daniël 7 komt-) Hun ‘ontmoeting’ met de Heer in de lucht betekent niet dat ze ergens midden in de lucht bij hem zullen blijven. Ze zijn als de Romeinse burgers van een kolonie, die de keizer tegemoet gaan als hij op bezoek komt en dan samen met hem terugkeren naar de stad zelf-) Zij die al gestorven zijn zullen in Gods nieuwe wereld, samen met wie nog in leven zijn, een nieuw lichaam krijgen om God met blijdschap te dienen in zijn nieuwe schepping <p>Meer lezen over de terugkomst van Jezus en uitzien naar zijn komst Uitzien naar Jezus – ds. J. Wesseling Te koop via boekwinkeltjes.nl</p>
<p>5^e bijeenkomst 1 Tess. 5</p>	<p>1 Tess. 5:1-11 – Kinderen van het licht 1 Tess. 5: 12-22 – Laatste vermaningen 1 Tess. 5:23-28 – Afsluitende zegen en opdracht</p> <ul style="list-style-type: none">-) In een van Paulus’ eerste brieven klinkt de echo van wat Jezus zelf 20 jaar daarvoor had gezegd; de waarschuwing voor de komende gebeurtenissen die net als een dief zouden komen wanneer je ze het minst verwacht (Matt. 24:43 en Lucas 21:34,35)-) Wakker blijven omdat het algauw dag wordt. Het is de tijd om de dingen van de nacht te laten voor wat ze zijn. Dit tweede thema vormt de kern van dit gedeelte-) Je zit midden in de nacht van de wereld, maar de Geest van Jezus die in je is, geeft aan dat het al dag is. Gods nieuwe wereld is de trieste, slaperige, dronken en dodelijke wereld binnengebroken. Dat is de betekenis van de opstanding van Jezus en van de gave van de Geest-) Paulus gebruikt diverse (verwarrende) beelden-) Paulus begon de brief met het drietal geloof, hoop en liefde en dat is ook waarmee hij nu naar een conclusie toe gaat werken. Als kinderen van de nieuwe dag behoren we toe aan de messias, net als degenen die al gestorven zijn (zie 4:13-14)-) Als we het christelijk leven vergelijken met een soort taal, met z’n eigen grammatica en regels, dan kan het ons helpen om te zien wat leraars als Paulus probeerden ons doen. Door oefening worden de regels langzaam maar zeker een ‘tweede natuur’. Dat is het doel wanneer we de nieuwe taal van het christelijk gedrag leren. Net als voor de bekeerlingen van Paulus is dat voor de meesten van ons inderdaad een nieuwe taal-) De Geest van God maakt ons op drie manieren vaardig in de nieuwe taal van het gedrag. Elk van deze drie wordt hier genoemd <ol style="list-style-type: none">1). Zorgvuldig christelijk onderwijs en leiderschap2). Wederzijdse invloed van de hele gemeenschap3). Versjes en ezelsbruggetjes die je de goede kant op helpen (v.16-22) <ul style="list-style-type: none">-) Hij die u roept is trouw. Dat is een geweldige uitdrukking, die de basis legt voor zowel de diverse bedieningen in de kerk als het dagelijks leven van iedere christen, man, vrouw of kind

Module – Tessalonicenzen. Voortgezet basisonderwijs

	<p>-) De trouw van God is feitelijk een van de grote thema's in al Paulus' brieven. Het allerbelangrijkste van Jezus is dat in hem de levende God zijn trouw aan de hele schepping concreet maakt. Het allerbelangrijkste van de kerk is dat zij de gemeenschap van mensen is die niet door menselijke wil of inspanning in stand wordt gehouden en bij de waarheid wordt gehouden, maar enkel en alleen door de trouw van God</p> <p>-) De God van de vrede is degene die zijn volk heilig zal maken, zodat ze bij de komst van Jezus zonder smet zullen zijn. Net als de brief als geheel, kijken deze afsluitende woorden vooruit naar het moment waarop Jezus eindelijk weer persoonlijk aanwezig zal zijn</p> <p>-) In de verzen 25-27 komen we het gebed tegen, de gemeenschap en het onderwijs van de apostelen. Dit alles vormde het fundament en het centrale kenmerk van het leven van de kerk. Dat is vandaag niet anders</p>
--	--

Verdieping

- 1). De brieven aan Tessalonicenzen. Kinderen van het licht - Beth Moore
<https://clcnederland.com/product/handleiding-voor-studiegroepen-annemarie-rietkerk-9789491844805>
- 2). 1 Tessalonicenzen. Vol verlangen naar Christus' wederkomst – dr. F. van Deursen
<https://clcnederland.com/product/de-eerste-brief-aan-de-tessalonicenzen-dvl-f-van-deursen-9789463690089> en
<https://www.hertog.nl/artikel/9789463690072/z/?sqr=tessalonicenzen&>
- 3). Tessalonicenzen. Voortgezet basisonderwijs – dr. P.H.R. van Houwelingen
<https://clcnederland.com/product/tessalonicenzen-9789043505161>
- 4). 1 en 2 Tessalonicenzen – Johannes Calvijn
<https://www.boekwinkeltjes.nl/b/202806863/1-en-2-Tessalonicenzen/>
- 5). Tessalonicenzen, een praktische bijbelverklaring – dr. E. Verhoef
Te koop via boekwinkeltjes.nl
- 6). Schetsen over de brieven aan de Tessalonicenzen – prof. Drs. Jakob van Bruggen
<https://www.boekwinkeltjes.nl/b/192183604/De-brieven-aan-de-gemeente/>
- 7). De brief aan de Tessalonicenzen. God een plezier doen. Drs. Meint R. van den Berg
<https://www.boekwinkeltjes.nl/b/199121482/DE-BRIEF-AAN-DE-THESSALONICENZEN/>

Muziek

- 1). Een selectie van ruim 20 liederen die bij de inhoud van 1 Tessalonicenzen passen
https://kerkliewiki.nl/Eerste_brief_aan_de_Tessalonicenzen
- 2). Liedboek 2013 – Bijbelregister - Tessalonicenzen
https://kerkliewiki.nl/Liedboek_2013/Bijbelregister/1_Tessalonicenzen
- 3). Gebed voor de werkdag – Sela
<https://www.youtube.com/watch?v=Z8aEgeebdSg>
- 4). Maranatha – Sela
<https://www.youtube.com/watch?v=SYtnT-KJ4BA>
- 5). Ontwaakt gij die slaapt – Nederland Zingt
<https://www.youtube.com/watch?v=V9sE2WKKxQM&t=120s>