

Module – de zeven kruiswoorden van Jezus

In veel kerken en gemeenten wordt op Goede Vrijdag stilgestaan bij de dood van de Here Jezus Christus. Zijn dood en opstanding zijn het middelpunt van Gods plan. Daar draait alles om. Zowel in de heilsgeschiedenis als in ons geestelijk leven. In de uren van Zijn lijden sprak de Here Jezus zeven 'kruiswoorden'. Wat hebben die woorden ons te zeggen?

De vindplaats van de zeven kruiswoorden in de vier evangeliën

| Lees de documenten hieronder | Mattheus | Marcus | Lucas | Johannes |
|---|----------|--------|-------|----------|
| Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen. | | | 23:34 | |
| Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn. | | | 23:43 | |
| Vrouw, zie uw zoon. en Zoon, zie uw moeder. | | | | 19:26-27 |
| Eloï, Eloï, lama sabachtani | 27:46 | 15:34 | | |
| Mij dorst. | | | | 19:28 |
| Het is volbracht. | | | | 19:30 |
| Vader, in uw handen beveel Ik Mijn geest. | | | 23:46 | |
| | | | | |

Boeken met uitleg over deze teksten in de vier evangeliën

1). Matteüs, deel 3

Auteur: ds. G. van den Brink

<https://www.bol.com/nl/p/matteus-hoofdstuk-21-28/666756462/>

2). Kruistocht, het leven van koning Jezus (Marcus)

Auteur: ds. Tim Keller

<https://www.uitgeverijvanwijnen.nl/catalogsearch/result/?q=kruistocht>

3). Lucas voor iedereen, deel 2

Auteur: Tom Wright

<https://www.ichthusboekhandel.nl/9789051943115/wright-tom/lucas-voor-iedereen-2/>

4). Gespitst op het komende Pinksterfeest

Auteur: dr. D. Holwerda

<https://clcnederland.com/product/gespitst-op-het-komende-pinksterfeest-d-holwerda-9789043515870>

5). Neem uw kruis op en volg Mij! Luisteren naar de kruiswoorden van de Heer

Auteur: ds. E.A. de Boer

<https://www.bol.com/nl/p/neem-uw-kruis-op-en-volg-mij/1001004001544352/>

Module – de zeven kruiswoorden van Jezus

Muziek

Klassiek

- 1). Haydn – die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz
<https://www.youtube.com/watch?v=cWFY3mRcTQo>
- 2). Haydn - Eli, Eli lama asabthani
https://www.youtube.com/watch?v=eGMT_jBm0ZU
- 3). Schütz Madrigal – Die sieben Worte
https://www.youtube.com/watch?v=rfXo_zCwkno
<https://www.youtube.com/watch?v=h78AdADmGk&list=PLfqbbx1-GNZG09OjZGGG8nVFteVoiXEaK&index=24>
- 4). Adrian Snell – The Passion – Song for John
<https://www.youtube.com/watch?v=jyJvCFZ6Q0U>
- 5). Gounod – Les sept paroles du Christ sur la croix
<https://www.youtube.com/watch?v=FLb12AC6c3s&list=PLfqbbx1-GNZG09OjZGGG8nVFteVoiXEaK>
- 6). Cesar Franck - The last words of Christ on the Cross
<https://www.youtube.com/watch?v=8SsWHc8iu2M&list=PLfqbbx1-GNZG09OjZGGG8nVFteVoiXEaK&index=7>
- 7). Mendelssohn-Bartholdy – psalm 22 – Mein Gott, warum hast du mich verlassen
<https://www.youtube.com/watch?v=ZuJiopSzDFM>
- 8). JS Bach, Matteüs Passion – Mein Gott, warum hast du mich verlassen?
<https://www.youtube.com/watch?v=rTwSVFLy00c>
- 9). JS Bach – Johannes Passion – Es ist vollbracht
https://www.youtube.com/watch?v=KF1_Zzu8D7Y
- 10). John Stainer – de kruisiging – Vader vergeef het hun
<https://www.youtube.com/watch?v=nuVIBg5meDM>
- 11). John Stainer – de kruisiging – Jezus en zijn moeder
<https://www.youtube.com/watch?v=t89JnZazd3k&list=PLkNDe16Bgd4qcUCIhC2WGwR8SRTbjqKlg&index=6>
- 12). John Stainer – de kruisiging – De misdadigers
<https://www.youtube.com/watch?v=ymEwYPTnr-g&list=PLkNDe16Bgd4qcUCIhC2WGwR8SRTbjqKlg&index=7>

Psalmen die voorkomen in deze bijbelteksten

- 1). Psalm project 22
<https://www.youtube.com/watch?v=R83sNxHTzq4>
- 2). The psalms project 31 – You are my refuge
<https://www.youtube.com/watch?v=YA3SsotXAaw>
- 3). Psalm 31 – Beker met een barst – psalmen voor nu
<https://www.youtube.com/watch?v=Qcq2Phjx5gk>
- 4). Psalm 31 – Sietze de Vries
<https://www.youtube.com/watch?v=Kw7f3Fcr1Z8>
- 5). Psalm 88 – Nergens licht – psalmen voor nu
<https://www.youtube.com/watch?v=Huh2B1t78yM>
- 6). Psalm 88 – O Lord God of my salvation. I have cried day and night before Thee
<https://www.youtube.com/watch?v=1cddpxCRolo>

De zeven kruiswoorden van Jezus Christus

1. “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.”

Jezus bidt. Jezus bidt tot zijn Vader.

Jezus bidt voor zijn beulen.

Jezus bidt voor hen die niet gehoord hebben, niet gezien;

voor hen die Jezus niet konden of niet wilden horen, niet konden of wilden zien.

Jezus bidt voor hen, voor wie hij gekomen is.

“Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.” (Mt. 9, 13)

“Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn. Ik ben niet gekomen rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.” (Mc. 2, 17)

“Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering.” (Lc. 5, 32)

Jezus reikt in zijn bidden, ons zondaars, de hand.

Bij God, zijn Vader – die ook onze Vader is – is vergeving;

omdat wij nu eenmaal mensen zijn, en God God is.

Wij leven van Gods barmhartigheid.

Zó reikt Jezus zijn beulen, maar ook ons zondaars, de weg ten leven aan.

Hij gaat ons vóór op deze weg; gestorven als hij is, voor onze zonden.

“Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.”

2. “Voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn.”

Jezus richt zich tot de ‘goede’ misdadiger.

Jezus richt zich tot hem die naast hem hangt, zijn naaste.

Deze misdadiger weet waarom hij daar hangt; hij heeft weet van zijn misdaden.

Deze mens weet dat hij een zondaar is.

“Heer, Gij hebt mij terecht gestraft, wees mij barmhartig en laat mij leven.” (Psalm 119)

Deze zondige mens leeft van de hoop, de hoop dat God hem genadig nabij wilt zijn.

Deze zondige mens komt tot bekering en gelooft in de goede boodschap die Jezus hem heeft aangezegd. Hij gaat in op de handreiking van Jezus.

Jezus is ook voor hem gestorven!

Jezus ziet zijn naaste en reikt hem nogmaals de hand.

“De Heer is een barmhartige en medelijdende God,

lankmoedig, groot in liefde en trouw.” (Ex. 34, 6)

“Voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn.”

3. “Vrouw, zie daar uw zoon; zie daar uw moeder.”

Jezus richt zich tot zijn trouwste volgelingen.

Jezus richt zich tot Maria, zijn moeder

en tot Johannes zijn geliefde leerling.

Maria en Johannes, trouw tot aan zijn dood

Jezus vertrouwt ze aan elkaar toe.

Jezus vertrouwt zijn dierbare volgelingen aan elkaar toe.

Jezus vertrouwt generaties aan elkaar toe.

Jezus Christus volgen is bloedgemeenschap aangaan.

Broeder en zuster, vader en moeder, zoon en dochter zijn.

Liefdevolle, zorgende, dienende aanwezigheid zijn, voor elkaar.

Jezus vraagt ons om met liefde en zorg elkaar te dienen, te dragen en lief te hebben.

Doen zoals hij gedaan heeft. “Blijft dit doen, om mij te gedenken.”

“Vrouw, zie daar uw zoon; uw moeder”

4. “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?”

Jezus verlegt zijn aandacht.

Van zijn vijanden, via zijn naaste, via zijn liefste, naar zichzelf.

Jezus keert in zichzelf.

En hij voelt zich door God verlaten.

Module – de zeven kruiswoorden van Jezus

Totale eenzaamheid.

Diepe duisternis.

Angst voor wat komen gaat?

God, waar bent U, ik heb U zo nodig.

Op mijn moeilijkste moment bent U verdwenen.

“Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?”

5. “Ik heb dorst.”

Zich van God verlaten voelend, roept Jezus: “Ik heb dorst.”

“Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen?” (Ps. 42, 2)

“O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U, in een dor en dorstig land, zonder water.” (Ps. 63, 1)

Tot de Samaritaanse vrouw aan de bron zei Jezus: “Wie gedronken heeft van het water, dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigden leven.” (Joh. 4, 14)

Nu zegt hij: “Ik heb dorst.”

Het is alsof hij het contact met zijn levende Bron echt kwijt is.

Dorstend naar God vervolgt Jezus zijn weg.

“Ik heb dorst.”

6. “Het is volbracht.”

Trouw tot aan de dood.

Hij is zijn weg gegaan, zoals zijn Vader hem ingaf.

“Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker mij voorbijgaan; doch niet gelijk ik wil, maar gelijk Gij wilt.” (Mt. 26, 39)

En nogmaals: “Vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dan dat Ik die drinke, uw wil geschiede! (Mt. 26, 42)

Jezus heeft zijn leven gegeven voor zijn dierbare vrienden, voor zijn naasten en voor zijn vijanden.

Jezus heeft zijn leven gegeven voor de mensen.

Jezus heeft zijn leven gegeven, voor onze zonden, opdat wij ons zouden bekeren en zouden leven.

“Het is volbracht.”

7. “Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest.”

Zijn laatste levensadem blaast hij uit.

Levensadem – door God gegeven- aan het begin

Levensadem – aan God teruggegeven – aan het einde.

Hij geeft zijn levensadem, zijn geest, terug aan zijn God en Vader.

In de diepste duisternis van de dood, heeft Jezus zijn God en Vader weer gevonden.

Zijn dorst gelest.

Hij heeft weer contact met zijn Bron, stromend van levend water.

En wij?

Jezus is, in zijn geest, in ons midden.

Hij heeft ons de weg gewezen naar God, die Bron van eeuwig leven.

Sterker nog: Jezus is de weg geworden die ons naar die Bron van barmhartigheid brengt.

“Zo spreekt de Heer: Houd op met schreien, en droog uw tranen;

want er is troost voor uw tobben, er is hoop voor uw toekomst.” (Jer. 31, 16-17)

Jezus laat ons niet alleen achter, niet zonder hoop.

We mogen vertrouwen op Gods barmhartigheid.

Zodat ook wij, als Jezus, wanneer ons uur gekomen is kunnen zeggen:

“Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest.”

Tot lof van God