

Spreuken – Gods wijsheid voor het leven

Spreukendagboek – Gods wijsheid voor het leven

Tim Keller samen met Kathy Keller

Spreuken is een heel ander boek dan het boek van de Psalmen. Het roept ons op om te studeren, om na te denken, om ons in praktische zin te trainen in het God centraal stellen in al onze gedachten en handelingen. Het boek Spreuken gaat over hoe we – als we eenmaal op God vertrouwen – dat geloof daarna in de praktijk moeten brengen.

Misschien is het lastigste aspect van het bestuderen van Spreuken wel de taak om alles wat er over een bepaald onderwerp gezegd wordt bij elkaar te brengen. In dit dagboek onderzoeken Tim en Kathy Keller de eerste weken van het jaar nauwkeurig het algemene onderricht over het onderwerp wijsheid in de eerste hoofdstukken van Spreuken. Daarna heeft Keller echter de dagelijkse lezingen over bepaalde onderwerpen thematisch gegroepeerd. Zo stelt hij de lezer in staat de verschillende inzichten over een specifiek thema bij elkaar op te tellen en stukje bij beetje de wijsheid die het boek over het onderwerp biedt tot zich te nemen.

De thema's die in het Spreukendagboek aan de orde worden gesteld zijn:

- 1). Wijsheid leren kennen
- 2). God leren kennen
- 3). Het hart leren kennen
- 4). Anderen leren kennen
- 5). De tijden en getijden leren kennen
- 6). De levensterreinen leren kennen
- 7). Jezus leren kennen: Gods ware wijsheid

In een zestal bijeenkomsten kunnen we slechts een beperkt aantal onderwerpen aan bod laten komen. Het boek is echter ook heel geschikt om als dagboek te gebruiken. Het Spreukendagboek is een boek dat lezers elke dag opnieuw kunnen gebruiken, jaar na jaar, om aan een diepere relatie met God te werken.

Tim Keller is senior pastor van de Redeemer Presbyterian Church in New York City.

Boek kopen

<https://www.uitgeverijvanwijnen.nl/tim-keller-9789051945614.html>

Bijeenkomst	Onderwerp
1 ^e bijeenkomst Anderen leren kennen Thema: vriendschap	Vriendschap (13 juni t/m 18 juni) Weloverwogen, te allen tijde, openheid, fijngevoeligheid, goede raad, ontdekking
2 ^e bijeenkomst Anderen leren kennen Thema: Woorden	Woorden (19 juni t/m 12 juli) Woorden doden, woorden brengen tot leven, woorden brengen scheiding, woorden verzadigen, woorden leggen bloot, woorden interpreteren, woorden maken opgeblazen, worden verspreiden zich, ware woorden, niet misleiden, integriteit, leugens verkondigen, beloften nakomen, de God van de waarheid, hartelijke woorden, vriendelijke woorden, gepaste woorden, de juiste woorden op de juiste

Spreuken – Gods wijsheid voor het leven

	plek, vooroordeel, rustige woorden, spaarzame woorden, vrijmoedig spreken, genezing met woorden, de genezing van woorden,
3 ^e bijeenkomst Anderen leren kennen Thema: Conflicten	Conflicten (25 juli t/m 3 augustus) Voel je niet beter dan anderen, wees kritisch op jezelf, ga niet overal in discussie, bemoei je niet overal mee, ga zorgvuldig om met humor, houd niet van ruzie, geniet niet van spot, speculeer niet over iemands beweegredenen, vergeving
4 ^e bijeenkomst De levensterreinen leren kennen Thema: Geld en werk	Geld en werk (15 oktober t/m 7 november) Rijkdom is iets goeds, waardering, geen vertrouwen, inspanning, integer in het werk, onwrikbaar realisme, bekwaamheid, het gevaar van meevallers, rijkdom kan je oneerlijk maken, waar het ten diepste op aankomt, geld kan je meedogenloos maken, rijkdom kan je afleiden, rijkdom kan je hoogmoedig maken, rijkdom is een zware last, gokken of investeren? Rijkdom in perspectief, rijkdom als afgod (deel 1 en 2), bedrieglijke winst, verspreiden en vergaren, de zegen van vrijgevigheid, het ontbreekt mij aan niets, hoeveel is genoeg, blijde eenvoud, Gods economie,
5 ^e bijeenkomst De levensterreinen leren kennen Thema: Macht	Macht (8 november t/m 23 november) Leiderschap, ruggengraat, mensenkennis, doortastendheid, macht is niet voldoende, visie, organisatietalent, voor Gods aangezicht, een klimaat van eerlijkheid, leiders zijn ook maar mensen, burgerschap, goed op de hoogte, God haat onderdrukking, leiders zijn alleen, Tact en geen vleierij, Koning der koningen,
6 ^e bijeenkomst De levensterreinen leren kennen Thema: Gerechtigheid	Gerechtigheid (24 november t/m 14 december) Het algemeen welzijn (deel 1 en 2), recht doen, mensenrechten, tegenspoed, armoede en onderdrukking, armoede en karakter, armoede en tegenslagen, armoede en verantwoordelijkheid, wat je je naaste verschuldigd bent, Vader voor de wezen, hulp die geen kwaad doet, sociaal betrokken, een naaste zijn, de armen onderdrukken, respect hebben voor de armen, er was niemand om te protesteren, overheidsbeleid en de armen, handelspraktijken en de armen, oordeel over een natie, goed zorgen voor alles en iedereen