

## *Module over ontkering en bekering* *Waarom ik (g)een christen (meer) ben*

In deze module staan we stil bij het levensverhaal van een Amerikaanse voorganger die na jarenlange research, lezen van boeken en voeren van gesprekken afscheid nam van zijn geloof. Wat gebeurt er onderweg? Over welke onderwerpen denkt hij na? Welke praktische en sociale consequenties heeft het loslaten van hun geloof in God? En wat wij herkennen wij in zijn verhaal? Daarna luisteren we in drie bijeenkomsten naar interviews van Tijs van den Brink met bekende Nederlanders.

In de achtergrondinformatie bij deze module is veel te vinden over gesprekken met mensen die niet in God geloven (Henk Binnendijk, Tijs van den Brink), maar ook twee boeken van vrijgemaakte dertigers en veertigers die resp. terugblikken op hun vrijgemaakte jeugd en afscheid van kerk en geloof hebben genomen of die juist zijn gebleven.

Bijeenkomst 1 T/m minuut 39	<b>Rhett's spiritual deconstruction</b> deel 1 - DNA, chromosomen, schepping en evolutie, historiciteit van Adam en Eva, historische betrouwbaarheid van het Oude Testament
Bijeenkomst 2 v.a. minuut 40	<b>Rhett's spiritual deconstruction</b> deel 2 - Historische betrouwbaarheid van de evangeliën, Jezus als de weg, de waarheid en het leven, praktische en sociale consequenties van het loslaten van het geloof in God, hoopvolle atheïst
Bijeenkomst 3	<b>Tijs van den Brink in gesprek met Kars Veling en Wierd Duk</b>
Bijeenkomst 4	<b>Tijs van den Brink in gesprek met Robbert Dijkgraaf</b>
Bijeenkomst 5	<b>Tijs van den Brink in gesprek met Herman Finkers</b>
Bijeenkomst 6	<b>Persoonlijke verhalen van de deelnemers aan deze module</b>

### **(Korte) uitwerking van de bijeenkomsten**

1). Het levensverhaal van Rhett deel 1  1 uur, 44 minuten	Ik vertel mijn verhaal over waarom ik niet meer wat ik geloofde. Mijn geloofsreis <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1qbna6t1bzw&amp;feature=youtu.be">https://www.youtube.com/watch?v=1qbna6t1bzw&amp;feature=youtu.be</a>  8.00 - inleidende woorden, 20 jaar terug in de tijd 11.17 - high school 13.11 - ik was een sceptisch persoon met twijfels over de bijbel, de canon, de opstandig over de bijbel en ik las apologetische literatuur 15.01 - Jonge aarde versus oude aarde, Noach, bestaan van Adam en Eva, evolutietheorie, ontkenning van de oude aarde 20.50 - de impact van het lezen van een boek van een geneticus (Francis Collins) over het geloof in God, de evolutie. DNA en chromosomen. Een wetenschapper presenteert bewijs voor geloof. Mensen stammen met apen af van een gezamenlijke voorouder
---	---

***Module over ontkering en bekering***  
***Waarom ik (g)een christen (meer) ben***

	<p>25.44 - de reden waarom deze uitleg over DNA bewijs en chromosomen (mensen en apen) en retrovirussen zo'n impact op mij had en op wat ik over evolutie had geleerd</p> <p>30.13 - In essentie was elke kritiek die ik had op evolutie om mijn onwil erin te rechtvaardigen een misvatting over de feiten. Ik wilde dat mijn zoektocht naar de waarheid belangrijker was dan mijn geloof</p> <p>32.55 - evolutiedenken incorporeren in het geloof. Francis Collins was ook een evangelische christen en bleef ook in God geloven. Hij zag evolutie als Gods creatieve proces. Ook CS Lewis was een theïstische evolutionist. Website van BioLogos van christelijke wetenschappers</p> <p>35.00 - twee kampen onder theïstische evolutionisten. Het eerste kamp gelooft dat Adam en Eva echt hebben bestaan. Nodig om zondeval te kunnen verklaren en ze komen voor in de genealogie van Jezus (Luk. 1)</p> <p>36.40 - Mij was verteld dat het OT werd ondersteund door de archeologie en door geschiedschrijving en dus altijd waar was. Maar ik realiseerde dat dat niet waar was. Illustratie met enkele voorbeelden. Ik verloor mijn vertrouwen in het OT en in de christelijke denkers die betoogden dat het de waarheid was en dat we op rotsgrond stonden</p>
<p>Het levensverhaal van Rhett Deel 2</p>	<p>40.45 - ik had een fulltime bediening in de kerk. Wat voor gevolgen heeft het om dit soort zaken bespreekbaar te maken in de gemeente en in mijn huwelijk?</p> <p>43.42 - het kernpunt van het geloof is: "Jezus is de waarheid, de weg en het leven"</p> <p>44.50 - in 2011 vertrek naar Californië. Ik adopteerde 'Californian christianity'. Ik had een relatie met Jezus, ik was lid van een christelijke gemeenschap en bleef mijn twijfels houden. Liberale visie op de Bijbel. Toen kreeg ik een aantal problemen</p> <p>48.00 - Ik kon er niet omheen om ook vragen te stellen over Jezus, omdat wat ik over Hem wist was gebaseerd wat in de Bijbel staat. Zijn de evangeliën historisch betrouwbaar? Ik heb Josh Mc Dowell gelezen (Evidence that demand a Verdict) en Lee Strobel (The Case of Christ). Ook las ik "Jesus Interrupted" (Bart Ehrmann). Net als Bart Ehrmann geloof ik dat Jezus een historische persoon was, maar ik geloof niet dat wat er over Hem in de evangeliën staat volledig betrouwbaar is</p> <p>51.26 - mijn persoonlijke conclusie over Jezus na research en lezen van boeken en het zoeken van de waarheid</p> <p>55.42 - Verwijzing naar Jesaja 55: Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, mijn wegen zijn niet uw wegen". Ik zocht naar een andere begaanbare route. Ik kan nog in Jezus geloven, hoewel ik vragen en twijfels bij Hem heb vanuit historisch perspectief. En hoe verhoudt zich dat tot andere religies, bijv. Mormonen. Het was een martelende tijd voor me, met veel bidden, veel bijbel lezen en met christenen praten. "Ik wilde dit alles niet verlaten. Dit was mijn leven!" Dit was het fundament van mijn leven, mijn huwelijk en de manier</p>

*Module over ontkering en bekering*  
*Waarom ik (g)een christen (meer) ben*

waarop ik mijn kinderen opvoedde

1.00.23 - de grootste vraag die ik mijzelf stelde was: wat als ik verkeerd zit?

De Bijbel werd voor mij een boek van mensen over God en niet Gods boodschap aan mensen, te vergelijken met elke andere heilige tekst

1.02.05 - welke conclusies ik altijd heb vermeden..

1.03.38 - de praktische consequenties van het wegvallen van dit traditionele geloof ..

1.05.00 - de vraag van Jezus in Johannes 6 aan de twaalven: "Willen jullie nu ook niet gaan?"

1.08.00 - het was geen zakelijke beslissing om het geloof los te laten, het was na een lang emotioneel en kwellend proces. De motieven zijn belangrijk. Los Angeles speelde een rol in dit proces.. Die vraag: "Waarom doe ik dit nog?" zou ik niet in de Amerikaanse bible belt (North Carolina) gesteld hebben, wel in Los Angeles. Er zijn tientallen redenen te noemen om 'binnenboord' te blijven

1.11.30 - hoe dieper ik in het christelijk geloof groef, hoe moeilijker het werd voor mij om erin te geloven. Het werd voor mij onmogelijk. Ik verliet het schip, dat 'christianity' heette. Ik sprong in het water, met mijn vrouw en kinderen, in het water van onzekerheid (in 2014)

1.12.56 - Ik ging door een periode van woede tegen christelijke denkers en leiders. Ik heb er geen persoonlijk trauma aan overgehouden. Niemand stelde mij persoonlijk teleur, maar ik was boos op de christelijke denkers. Die boosheid werd op een gegeven moment vervangen door openheid en nieuwsgierigheid. Ik verloor mijn honger naar zekerheid in dingen waarover je niet zeker kunt zijn.. In noem mijzelf nu een hoopvolle atheïst.

1.17-40 - wat gebeurt er als ik ga sterven, vragen mensen mij? Ik weet t echt niet. Wat gebeurt er terwijl je nog leeft? Dat is een interessantere vraag, vind ik, die mijzelf meer bezighoudt

1.19.00 - de gevolgen voor ons huwelijk en de kinderen. Mijn beste vrienden zijn geen christen, maar ze zijn wel trouw aan hun familie / echtgenoot.

Kinderen opvoeden om goede mensen te worden. Mijn kinderen hebben mij veel geleerd. Wanneer mijn kinderen vragen stellen over God of over de bedoeling van het universum, onderzoeken we dat als mensen. Ik ben dan niet hun autoriteit. We praten over egoïsme versus zelfopoffering en dienstbaar zijn.

1.27.45 - waar komt de moraliteit vandaan als er geen goddelijke wetgever is?

1.29.00 - iets meer over mijn therapie. Zijn er dingen waarvan je moet genezen / helen? Ik kijk niet terug op mijn ervaringen met de kerk als traumatisch, ik heb veel geluk gekend. Ik heb mij professioneel mogen ontwikkelen en heb mijn droom nagejaagd. Het geloofssysteem was een soort schelp die mijn kindzijn bedekte. Wat zit daaronder?

1.35.00 - Hoe reageer je als je moet anticiperen op de kritiek die je krijgt op dit levensverhaal?

**Module over ontkering en bekering**  
**Waarom ik (g)een christen (meer) ben**

	<p>1.39.11 - ben je blij met het label hoopvolle atheïst dat je jezelf hebt gegeven? Ik sta open. Ik volg de waarheid waar die mij ook naartoe leidt, ook als het om oncomfortabele conclusies geeft. Openheid en nieuwsgierigheid wil ik niet meer loslaten! Rav Zacharia</p> <p>1.43.16 - bronvermeldingen</p>
Tijs van den Brink in gesprek met	<p><b>Kars Veling en Wierd Duk</b>  <a href="https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/515188/Adieu_God.html">https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/515188/Adieu_God.html</a>.          Tijs van den Brink gaat op zoek naar houvast en zingeving in coronatijd. Hij ontvangt oud-politicus en filosoof Kars Veling en Telegraaf-journalist Wierd Duk. Als gevolg van de coronamaatregelen kan voormalig ChristenUnie-leider Kars Veling zijn vrouw niet bezoeken. Zij is dementerend en zit in een verpleeghuis. In deze verdrietige situatie voelt hij zich gedragen door God, maar hij is ook bezorgd over de grote maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis. Wierd Duk deed als journalist verslag vanuit het oorlogsgebied in Tsjetsjenië. Hij is dus wel wat gewend, maar toch ervaart hij de huidige situatie als angstiger. Hoe gaat hij om met die angst? En vindt hij nu nog iets van houvast in zijn religieuze opvoeding?</p>
Tijs van den Brink in gesprek met	<p><b>Natuurkundige Robbert Dijkgraaf</b>  <a href="https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/515969/Adieu_God.html">https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/515969/Adieu_God.html</a>          Natuurkundige Robbert Dijkgraaf groeide op zonder het geloof, maar ging natuurkunde studeren vanuit een behoefte aan houvast. Voor hem biedt wetenschap niet alleen houvast, maar ook troost. Hoe relatief onze kennis is, ervaarde Dijkgraaf toen zijn dochter Charlotte ernstig ziek ter wereld kwam. Besloten werd om haar niet te behandelen. Uiteindelijk werd Charlotte zonder behandeling op onverklaarbare wijze weer beter. Behoeft tot bidden voelde Dijkgraaf in de zwarte periode niet. Zijn schoonvader deed dat wel en ging zelfs op bedevaart. Dijkgraaf: 'Ik weet zeker dat hij het herstel van Charlotte ziet als ingrijpen van God. Maar de les die ik eruit heb geleerd is dat we ruimte moeten laten voor wat we niet begrijpen.'</p>
Tijs van den Brink in gesprek met	<p><b>Cabaratie Herman Finkers</b>  <a href="https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/472851/Adieu_God.html">https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/472851/Adieu_God.html</a>          Herman Finkers staat te boek als overtuigd katholiek. 'Sinds je naar de kleuterschool gaat bij de zusters, praat je de hele dag over de hemel en Onze Lieve Heer', schreef zijn vader bij een foto van kleine Herman. Die zat als jongen liever in de kerk dan dat hij ging voetballen met vriendjes en genoot van zijn rol als misdienaar. De vraag of God bestaat vindt Finkers onzinnig, twijfel daarover heeft hij niet. Maar als er iets is dat hem toch doet twijfelen, is het de katholieke kerk. 'De kerk doet ontzettend haar best om mij van mijn geloof af te helpen. Het misbruik op grote schaal is verbijsterend. En wat de kerk leert over scheidingen, homoseksualiteit of seks voor het huwelijk heeft niks met religie te maken.' Pasen blijft voor Finkers de belangrijkste feestdag van het jaar. 'De overwinning op de dood.</p>

***Module over ontkering en bekering***  
***Waarom ik (g)een christen (meer) ben***

De wereld bestaat uit mooi en lelijk, slecht en goed, maar goed en mooi winnen het uiteindelijk. Het is de bevestiging dat het allemaal goed komt.'
---

**Achtergrondinformatie**

1). Vrijgemaakt? Dertigers over het leven in een vrijgemaakte zuil

<https://www.levenindekerk.nl/2014/09/08/ik-was-gelukkig-vrijgemaakt/>

2). Kampvuur

Vijftien persoonlijke verhalen over geloof en kerk

<https://www.bol.com/nl/p/kampvuur/9200000047395204/>

3). Former Atheists conversion testimony (David Wood)

<https://www.youtube.com/watch?v=DakEcY7Z5GU>

4). The christian testimony of Nabeel Qureshi; seeking Allah, finding Jesus

<https://www.youtube.com/watch?v=kOD8Uz4oQck&t=58ss> en

[https://www.youtube.com/watch?v=GKSuGHXUY\\_0](https://www.youtube.com/watch?v=GKSuGHXUY_0) (kort getuigenis)

5). Interviews van Henk Binnendijk met bekende Nederlanders over het christelijk geloof

<https://www.tweedehandschristelijkeboeken.nl/winkel/geloofsopbouw/fifty-fifty/>

6). Adieu God? Interviews van Tijs van den Brink met (bekende) Nederlanders

[https://www.uitzendinggemist.net/programmas/4332-Adieu\\_God.html](https://www.uitzendinggemist.net/programmas/4332-Adieu_God.html)

het boek: <https://www.boekenbestellen.nl/ePUB/adieu-god/9789043522601>

7). Henny Huisman zoekt God (2 dvd's)

<http://www.colomba.nl/shop/dvd-s/261-henny-zoekt-god-dvd.html>

8). John Stott- waarom ik een christen ben

<https://clcnederland.com/product/waarom-ik-een-christen-ben-john-stott-9789063182847>

9). Adieu God - Tijs van den Brink - in gesprek met twaalf bekende Nederlanders