

Module - van Gethsemané naar de graflegging

Inleiding

In Gethsemané ziet Jezus voor het eerst de lijdensbeker vlakbij. De Vader laat Hem zien hoe weijd en diep die is en de droesem op de bodem ervan. Als Hij die beker straks aan de lippen zet, moet Hij weten wat Hij doet en gewillig aanvaarden. In die beker heeft Jezus te doen met zijn Vader. Zijn Vader beschikt die beker. Zijn Vader begint Hem te maken tot de Eén voor Allen, de nieuwe Adam, de Middelaar voor velen, tot Lam van God dat de zonden van de wereld draagt.

Het beeld van de lijdensbeker stamt uit de profeten Jesaja, Ezechiël, Zacharia en Habakuk (Jes. 51:17,22, Ezech. 23:31-34, Zacharia 12:2, Klaagliederen 4:21, Habakuk 2:16 en Openbaring 16:19). Wij denken bij een lijdensbeker meestal aan iets privé's, maar bij de profeten is de lijdensbeker altijd collectief, bestemd voor heel Israël, voor alle volken, voor alle goddelozen.

Jezus zal afstand moeten doen van de innige gemeenschap met zijn Vader. Hij zal de volslagen eenzaamheid binnengaan. Hij zal niet langer het recht van zoonschap genieten. Ook in de wereld van de mensen zal Hij de verstotene zijn. Hij zal zijn discipelen zien vluchten. Petrus zal Hem verloochenen. Hij zal het échec meemaken van zijn kerk. Wordt dat het einde van zijn Koninkrijk? Hij zal worden gegeeseld. Stokslagen zullen de doornenkroon drijven in zijn hoofd. Tot de vloekdood zal Hij worden veroordeeld. Aan het kruis gespijkerd. Van de aarde verheven als één van wie God walgt. De verschrikking van het menszijn onder Gods toorn zal Hij ervaren.

We zullen moeten erkennen dat we het lijden van de Heiland nooit zullen kunnen peilen. De Hebreëen brief licht een tip van de sluier voor ons op, als hij zegt dat Jezus gehoorzaamheid heeft geleerd uit wat Hij geleden heeft (Hebr. 5:8).

In een paar bijeenkomsten staan we stil bij de gebeurtenissen vanaf Gethsemané tot aan de dood en graflegging van Jezus. Dit doen we met behulp van de bijbelstudies van ds. G. van den Brink: "Matteüs, deel III, hoofdstuk 21 t/m 28".

Bijeenkomsten

1^e bijeenkomst	<p>De lijdenbeker aangeboden en aanvaard (Matt. 26:36-46) Glorie en overgave (Matt. 26:57-68) De kerkelijke rechter (Matt. 26:57-68)</p> <p>Nadat de Here Jezus met zijn leerlingen de lofzang gezongen had, nam Hij hen mee naar een plaats die Gethsemané heette. Daar groeiden veel olijfbomen. Bij het betreden van de hof laat Jezus acht discipelen achter. Zijn kernploeg, Petrus, Johannes en Andreas neemt Hij mee, een steenworp ver. De drie zullen vlak bij Hem zijn als Hij klaagt en bidt</p> <ul style="list-style-type: none">-) Ziele-angst-) de lijdensbeker-) Gehoorzaamheid geleerd-) De eerste en tweede worsteling-) De agonie-) Slaap maar en rust
----------------------------------	---

Module - van Gethsemané naar de graflegging

	<ul style="list-style-type: none"> -) De vorst van Gethsemané -) Glorie en overgave -) Het arrestatieteam -) Glorie -) Het zwaard lost niks op -) De Schriften -) Overgave -) Vernietigend requisitoir -) Panische vlucht -) Verzet en overgave -) Navolging -) Tijdnood breekt wet -) Op de plaats van het recht heerst onrecht -) De kerkelijke rechtbank -) Annas -) Kajafas -) En Jezus zweeg -) Belijdenis en doodvonnis -) Een hels kabaal -) Analyse van de haat -) Hoe zal ik U ontvangen?
2 ^e bijeenkomst	<p>Verloochend, verworpen, versjacherd (Matt. 26:69-27:10) Onder Pontius Pilatus gekruisigd (Matt. 27:11-26)</p> <p>Als Jezus wordt weggeleid vanuit Gethsemané volgt Petrus van verre. Er zit in dat volgen van Petrus een machtig stuk hoogmoed. Hij leeft nog steeds bij de gedachte dat Jezus en hij samen voor verlossing zullen zorgen. Jezus brengt zijn almacht in en Petrus zijn dapperheid. Hij volgt Jezus om te zien waar het op uit zou lopen (26:58). Wie de andere discipel is geweest, de bekende van de hogepriester, weten we niet.</p> <ul style="list-style-type: none"> -) Hoogmoed komt voor de val -) De verloochening -) Erbarme Dich mein Gott -) Dank God voor Petrus' verloochening -) Excommunicatie -) Bloedakker -) Geef me mijn loon (vervulling van de Zacharia-profetie) -) En vandaag? -) Voorgeleid -) Koning der Joden? -) De verpolitiseerde aanklacht -) Aus Liebe will mein Heiland Sterben -) Op tweetal met Barabbas -) Intermezzo: een droom van Pilatus' vrouw -) De geseling -) Aan het kruis met Hem! -) Handen wassen in onschuld -) De sjoah -) Het oordeel voorbij

Module - van Gethsemané naar de graflegging

3^e bijeenkomst	<p>Bespot, gekruisigd, belasterd (Matt. 27:27-44) Duisternis, dood, begrafenis (Matt. 27:45-66)</p> <p>Nu komen we vlak bij het wereldhistorische ogenblik van onze bevrijding. Vreemd dat de vijand in geen velden of wegen te zien is. Nu lijkt hij afwezig, maar dat is schijn. Hij is hevig aanwezig, maar incognito, verstopt in mensen rondom Jezus. Ze worden een satan voor hem: Annas, Kajafas, Simon Petrus, Judas, Pontius Pilatus, de vrouw van Pontius Pilatus, de soldaten, de spotters. Vanuit gecamoufleerde stellingen brengt Satan Jezus in zijn hevigste verzoeking. Hij probeert Hem weg te stoten uit de nederige positie van lijdende mens, terug naar de heerlijkheid van de Zoon van God. Om dat doel te bereiken, brengt hij de hel over Jezus..</p> <ul style="list-style-type: none">-) De hel over Jezus-) Helse grap-) Helse woede-) Helse schande-) Golgotha-) Bloot in de dood-) De titulus-) Twee rovers-) Laster en hoon <ul style="list-style-type: none">-) Duisternis-) Een laatste appèl-) De vloek-) Het gevoel van de toon van God-) Hij gaf de geest-) De tekenen bij Jezus' dood-) Bij de rijke in zijn dood
----------------------------------	--

Meer lezen

- 1). Matteüs, deel III, hoofdstuk 21 t/m 28 – ds. G van den Brink
Kopen via boekwinkeltjes.nl
- 2). Lucas voor Iedereen, deel 2, met bijbelstudiegids, hoofdstuk 13 t/m 24 – Tom Wright
[Lucas voor iedereen 2 | Wright, Tom | 9789051943115 \(ichthusboekhandel.nl\)](http://Lucas%20voor%20iedereen%20|%20Wright,%20Tom%20|%209789051943115%20(ichthusboekhandel.nl))
- 3). Kruistocht, het leven van Koning Jezus – verklaring van het bijbelboek Marcus – Tim Keller
<https://www.uitgeverijvanwijnen.nl/kruistocht-tim-keller-9789051944242.html>
- 4). Jezus van Nazareth, van de intocht in Jeruzalem tot de opstanding – Jozef Ratzinger
<https://kerkinood.nl/webwinkel/boeken/jezus-van-nazareth-deel-ii/>
- 5). Pontius Pilatus – een historische roman - Paul Maier
<https://clcnederland.com/product/pontius-pilatus-9789023993711>
- 6). Pilatus – de Romeinse stadhouder van Judea – Ann Wroe
<https://www.bol.com/nl/p/pilatus/666840721/>
- 7). Theofilus – Hij tartte keizers en stierf als martelaar – historische roman – Randy Singer
<https://www.uitgeverijmozaiek.nl/boek/theofilus-deel-1/>

Module - van Gethsemané naar de graflegging

Muziek

1). De laatste drie dagen van de Stille week

De Drie dagen van Pasen (ook het Paastriduum of Triduum sacrum genoemd) zijn de laatste drie dagen van de Stille Week, de week voor Pasen. De periode begint met de avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en met de vespers van Paaszondag. In deze periode wordt het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus herdacht. De dagen Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag maken deel uit van het Paastriduum.

https://kerkliederwiki.nl/Drie_dagen_van_Pasen

2). Liedereren voor Goede Vrijdag

https://kerkliederwiki.nl/Goede_Vrijdag#Liedereren

3). Liedereren voor Stille Zaterdag

https://kerkliederwiki.nl/Stille_Zaterdag#Liedereren

4). CD 'Via dolorosa' – Sela

https://www.youtube.com/results?search_query=sela+via+dolorosa+afspeellijst

5). St. Matthew Passion – J.S. Bach – uitvoering o.l.v. John Eliot Gardiner

<https://www.youtube.com/watch?v=28blf-OzKVE>

6). The complete Liturgical Year in 64 cantates – La Petite Bande o.l.v. Sigiswald Kuijken

Twee cd's met cantates over de lijdenstijd

Cd 5: <https://www.youtube.com/watch?v=D4AXfwwYb7Y&t=34s>

cd 6: <https://www.youtube.com/watch?v=FisgaS59O5s>

7). Crucifixion – John Stainer

https://www.youtube.com/watch?v=mGHUL_c_3R8

8). The Passion – Adrian Snell

<https://www.youtube.com/watch?v=Xqw6FYuXvik>

9). Paasatorium 'Het Lam dat ons doet leven' – Ria Borkent en Dick Duijst

<https://www.youtube.com/watch?v=roStOE0rYe0> en

<https://riaborkent.nl/2016/03/23/luisterervaring-bij-het-paasatorium/>

10). Psalmen: 22, 115, 109, 69, 82, 110, 16

a). Psalm 16 – Psalm Project – Nederland Zingt

<https://www.youtube.com/watch?v=wtmFelxuLoI>

b). Psalm 22 – Mijn God, waarom? Psalm Project

https://www.youtube.com/watch?v=TPi9eobNgug&list=RDTPi9eobNgug&start_radio=1

c). Psalm 115 – Nicht Unserm Namen – F.M. Bartholdy

<https://www.youtube.com/watch?v=2JR8PU8ahfg>