

# Module – Wat liet Jezus achter? Pinksteren, hemelvaart, het koninkrijk van God

## 1). Groot is de God van Pinksteren!

**Auteur; prof. C. Trimp**

Zij waren geheel met de zaak verlegen en zij zeiden de een tot de ander: wat wil dit toch zeggen?' - vertelt de bijbel ons van de mensen die vlakbij het pinkstergebeuren hebben gestaan (Hand. 2 : 12). Dat was dus de eerste reactie en zij spreekt van verbazing en verlegenheid. Het is zeer de vraag of wij, na zoveel eeuwen, het veel verder brengen dan deze verwonderde mensen. Verstaan wij wél de taal van dit laatste heilsfeit dat de kerk viert in afwachting van de terugkeer van Christus? Bedreigt ook ons niet voortdurend de onzekerheid over dit feest van de Geest? Blijft alles niet erg ongrijpbaar voor ons menselijk begrip, zodat wij ons nauwelijks geïmponeerd weten door deze 'algemeen erkende christelijke feestdag'?

## 2). Hemelvaart, een lege blauwe lucht

**Auteur: Philip Yancey**

Op de dag dat Jezus ten hemel voer, stonden de discipelen in een kringetje sprakeloos bij elkaar als kinderen die hun vader of moeder zijn kwijtgeraakt. Twee engelen die tot hen gezonden werden om hen gerust te stellen, stelden hen de opvallende vraag: "Galileese mannen, wat staat u daar en ziet op naar de hemel?" (Hand. 1:11). De lucht was leeg. Maar ze stonden nog steeds omhoog te starten en ze wisten niet wat ze verder moesten doen. Als ik om mij heen kijk naar de kerk die Hij achterliet, dan wil ik mijn ogen maar liever dicht doen. Net als de discipelen wil ook ik iets opvangen van Hem die opgevaren is. Waarom, zo vraag ik mij opnieuw af, moest Hij vertrekken? Maar als ik terugkeer naar de evangeliën en probeer mij een beeld te vormen van hoe Jezus zelf zijn tijd op aarde zag, dan lijkt het duidelijk dat Hij vanaf het begin zijn vertrek voorbereidde.

## 3). Het koninkrijk: tarwe tussen het onkruid

**Auteur: Philip Yancey**

Voor Jezus betekende 'koninkrijk' heel iets anders dan voor de menigte. Jezus werd ten slotte vrijwel door iedereen verworpen omdat Hij niet voldeed aan het nationale beeld hoe een Messias er uit zou moeten zien. Waarom wekte Jezus steeds weer de hoop van zijn volgelingen op door het woord koninkrijk te gebruiken, terwijl Hij toch hun verwachtingen kende? Alleen in het Matteüsevangelie komt het woord al 53 keer voor. Hij bleef zichzelf associëren met een begrip dat iedereen verkeerd leek op te vatten. Wat bedoelde Jezus met het Koninkrijk van God? Jezus gaf nooit een duidelijke definitie van het koninkrijk. In plaats daarvan verduidelijkte Hij dat op een indirecte manier door een aantal verhalen. Zijn keuze van de voorstellingen is tekenend: algemeen voorkomende beelden uit het boerenleven, de visserij, vrouwen die aan het brood bakken zijn en een man die parels koopt.

## Boeken

1). Bevindingen: verzamelde opstellen, schriftverklaring, kerkelijk leven, opleiding

Auteur: dr. C. Trimp.

<https://www.tweedehandschristelijkeboeken.nl/winkel/theologie/bevindingen-verzamelde-opstellen-schriftverklaring-kerkelijk-leven-opleiding-c-trimp/>

Het artikel "Groot is de dag van Pinksteren" is ook verschenen in het weekblad 'De Reformatie' (1985)



Groot is de dag van  
Pinksteren - C. Trimp.

## Module – Wat liet Jezus achter? Pinksteren, hemelvaart, het koninkrijk van God

2). Jezus zoals ik Hem niet kende

Auteur: Philip Yancey

Te koop via [boekwinkeltjes.nl](http://boekwinkeltjes.nl).

We sluiten deze module af met een serie liturgische suggesties. Lieder en uit het Nieuwe Liedboek voor de kerken over Hemelvaart, Pinksteren, maar ook andere liederen over Gods koninkrijk.

### Bijeenkomsten

Bijeenkomsten	Korte beschrijving thema
<p><b>1<sup>e</sup> bijeenkomst</b>  <b>Boek C. Trimp 'Bevindingen</b>  <b>Hoofdstuk 4</b></p>	<p><b>Groot is de dag van Pinksteren! (pag. 46 t/m 56)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-) Vanuit de verbaasde menigte wordt ons exact het thema van Pinksteren aangereikt: zij hoorden die Galileeërs immer in allerlei talen spreken over 'de grote daden van God' (vs. 11</li> <li>-) De grote daden van God wijst op het machtige handelen van God in de geschiedenis</li> <li>-) God is groot: zijn vermogen opent deuren die nooit open konden (psalm 135:5-9)</li> <li>-) Er gingen drie deuren open. De deur van het graf. De hemel opende zich om deze Heer feestelijk te ontvangen. God ontsluit de grenzen die Israël en de volken tot nu toe van elkaar gescheiden hielden</li> <li>-) Pinksteren is het feest van de Geest, maar juist de beschrijving van Pinksteren leert ons dat wij op die dag veel over de macht en de majesteit van Christus moeten spreken</li> <li>-) God de Heilige Geest staat ter beschikking van deze Heer. Wat gaat deze Geest doen?</li> <li>-) De Geest geeft profeten aan Jeruzalem. Hij dringt binnen in de huisgezinnen. De profetie dringt door in alle standen. "Jezus stierf. Jezus leeft. En Hij komt eraan als de levende Heer"</li> <li>-) Profeten in de laatste dagen zijn alamblazers. De Heer op de troon werkt heen naar de dag dat God al zijn vijanden heeft gemaakt tot een voetbank voor zijn voeten</li> <li>-) Het laatste nieuws is dat deze Jezus terug zal komen zoals Hij is weggegaan (Hand. 1:11)</li> <li>-) Wie echt luistert naar de profeten zal bijtijds toevlucht zoeken. Er blijft een schuilplaats over op deze aarde: die schuilplaats is daar waar de naam van Christus wordt aangeroepen (vers 21)</li> <li>-) In de pinksterbedeling kan de kerk van Christus per definitie alleen maar schuil-kerk wezen</li> </ul>
<p><b>2<sup>e</sup> bijeenkomst</b>  <b>Boek "Jezus zoals ik hem nog niet kende"- Philip Yancey</b>  <b>Hoofdstuk 12</b></p>	<p><b>Hemelvaart: een lege, blauwe lucht (pag. 229 t/m 244)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-) Als Paaszondag voor de discipelen de meest opwindende dag van hun leven was, dan was dat voor Jezus hemelvaartsdag. De Schepper die zo diep afgedaald was en zoveel opgegeven had, ging nu naar huis: zoals een soldaat over de oceaan terugkeert van een lange en bloedige oorlog. Eindelijk thuis</li> <li>-) Op de dag dat Jezus ten hemel voer, stonden de discipelen in een kringetje sprakeloos bij elkaar als kinderen die hun vader of moeder zijn kwijtgeraakt. Net als de discipelen kijken wij wel naar een lege, blauwe lucht. Op zoek naar enig teken van Jezus.</li> </ul>

## Module – Wat liet Jezus achter? Pinksteren, hemelvaart, het koninkrijk van God

	<p>Waarom moest Hij vertrekken? Hoe kan het nu goed zijn dat Hij weggaat?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-) Zou het niet veel beter zijn geweest als Jezus op aarde was gebleven? Dan zou Hij onze vragen hebben kunnen beantwoorden, onze twijfels oplossen en in onze disputen over dogma's en politiek bemiddelen</li> <li>-) Door naar de hemel te gaan nam Jezus het risico vergeten te worden. Jezus zelf had het probleem van vergeten te worden voorzien. Vier gelijkenissen aan het einde van Matteüs, die tot Jezus' laatste behoren, hebben een gemeenschappelijk thema op de achtergrond. Al die gelijkenissen cirkelen rond het thema van de God die vertrok en lopen vooruit op de centrale vraag van onze moderne tijd: "Waar is God nu?"</li> <li>-) De gelijkenis van de schappen en de bokken (Matt. 25:31-46)</li> <li>-) Een eigenaar laat zijn huis onbewoond achter</li> <li>-) Een afwezige landeigenaar laat zijn landerijen aan zijn knecht over</li> <li>-) een bruidegom komt zo laat dat de gasten slaperig worden en in slaap vallen</li> <li>-) Een meester deelt talenten uit onder zijn knechten en gaat weg</li> <li>-) Waar is God als het pijn doet? Het antwoord is een andere vraag: "Waar is de kerk als het pijn doet?" Waarom lijk ik zo weinig op Hem?</li> </ul>
<p><b>3<sup>e</sup> bijeenkomst. Boek "Jezus zoals ik hem nog niet kende" Philip Yancey Hoofdstuk 13</b></p>	<p><b>Het Koninkrijk: tarwe tussen het onkruid (pag. 245 t/m 262)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-) Jezus gaf nooit een duidelijke definitie van het koninkrijk. In plaats daarvan verduidelijkte Hij dat op een indirecte manier door een aantal verhalen. Zijn keuze van de voorstellingen is tekenend. Algemeen voorkomende beelden uit het boerenleven, de visserij, vrouwen die aan het brood bakken zijn en een man die parels koopt</li> <li>-) Het Koninkrijk van God komt met een kracht die weerstaan kan worden</li> <li>-) Bij het lezen van de evangeliën lijkt het erop dat Jezus een tweeledige boodschap bracht. Hij hechtte niet veel waarde aan politiek. Aan de verdrukten bracht Jezus een boodschap van bemoediging en troost (Zaligsprekingen)</li> <li>-) Jezus zou zijn koninkrijk niet vestigen op grond van ras of klasse of welke onderscheidingen van dat soort dan ook. Iedereen was welkom in zijn koninkrijk. De persoon zelf was belangrijker dan de categorie waartoe hij of zij behoorde.</li> <li>-) Jezus kreeg de titel 'Koning der joden' als een veroordeling. Zijn uit dorrens gemaakte 'kroon' was slechts een bron van pijn. Hoewel Hij een legioen engelen had kunnen oproepen om Hem te beschermen, zag Hij daarvan af. Consequent weigerde Jezus dwingende macht te gebruiken</li> <li>-) In tegenstelling tot het koninkrijk van de wereld blijkt dat het Koninkrijk van God het beste als een minderheidsgroepering werkt. Leg dit naast het machtsstreven van veel christenen die meer of minder politieke middelen gaan gebruiken.</li> <li>-) De onderwerpen waarmee christenen in een seculiere maatschappij te maken krijgen moeten onder ogen gezien, aangepakt</li> </ul>

## Module – Wat liet Jezus achter? Pinksteren, hemelvaart, het koninkrijk van God

	<p>en wettelijk geregeld worden en een democratie geeft ook christenen het recht zich uit te spreken. Maar we moeten niet zoveel in het koninkrijk van de wereld investeren dat we onze belangrijkste taak uit het oog verliezen: mensen een heel ander koninkrijk voorhouden dat alleen gebaseerd is op Gods genade en vergeving</p> <p>-) Gods Koninkrijk heeft geen geografische grenzen, geen hoofdstad, geen parlamentsgebouw, geen zichtbaar koninklijk vertoon. Haar volgelingen leven te midden van hun vijanden. Het leeft en groeit binnen in mensen. Degenen van ons die Jezus volgen bezitten dus een dubbel burgerschap</p> <p>-) Wanneer Jezus een ware Messias is, hoe kan Hij het toelaten dat het niet verlore karakter van onze wereld blijft bestaan? Jezus' onderwijs geeft aan dat Gods Koninkrijk in fasen komt</p> <p>-) Pas bij Christus' tweede komst zal Gods Koninkrijk ten volle doorbreken. In die tussentijd werken wij aan een betere toekomst en we kijken daarbij steeds terug naar de evangeliën voor een blauwdruk van die toekomst</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Liturgische suggesties

Onderwerp	Lied nr.	Nieuwe Liedboek voor de kerken
Hemelvaart	660	Halleluja! Wat, Galileeërs staat u daar te staren?
	661	Ten hemel opgevaren is
	662	Heer, komt in deze tijd
	663	Al heeft Hij ons verlaten
	664	Naam van Jezus, nu verheven
	665	Om Christus' wil zijn wij verblijd
	666	De Heer is opgetogen
	667	Hij leeft
Pinksteren	669	Kom o Geest des Heren kom
	670	Kom Schepper God, o heilige Geest
	671	Nu bidden wij de heilige Geest
	672	Kom laat ons deze dag
	673	Heilige liefdeskracht
	674	O God, die op het pinksterfeest
	675	Geest van hierboven
	678	Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde
	680	Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods
	681	Veni sancte Spiritus
	683	't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest

### Gods koninkrijk

1). Heel uw koninkrijk – Sela

<https://www.sela.nl/liederen/25/heel-uw-koninkrijk.html>

2). Gebed om zegen – Sela

<https://www.sela.nl/liederen/16/gebed-om-zegen.html>

3). Er komt een nieuwe aarde

**Module – Wat liet Jezus achter?**  
**Pinksteren, hemelvaart, het koninkrijk van God**

[https://nederlandzingt.eo.nl/lied/Er-komt-een-nieuwe-aarde/POMS\\_EO\\_1467447?cHash=51474210ea9c479141ef009f10dc038b](https://nederlandzingt.eo.nl/lied/Er-komt-een-nieuwe-aarde/POMS_EO_1467447?cHash=51474210ea9c479141ef009f10dc038b)

4). Het lied van het Koninkrijk van God

<https://www.youtube.com/watch?v=R3To33IWlg0>

5). Zoek eerst het koninkrijk van God

<https://www.youtube.com/watch?v=QhdevQ-V5Ac>