

## Moeders van Jezus – vier bijbellezingen in adventstijd

### Boek

Moeders van Jezus – vier bijbellezingen in adventstijd

Auteur: drs. Henk de Jong

<https://www.zwerfboek.nl/boek/9789043502672/moeders-van-jezus.html>

### Andere boeken en preken

1). Prekenserie over het bijbelboek Ruth – ds. Maarten van Loon

[http://www.maartenvanloon.nl/preken/Ruth/preken\\_Ruth.html](http://www.maartenvanloon.nl/preken/Ruth/preken_Ruth.html)

2). Brood in Bethlehem. Zes preken over het bijbelboek Ruth – ds. Henk de Jong

<https://www.boekwinkeltjes.be/b/189213340/Brood-in-Bethlehem-zes/>

3). Een spoor van genade – Francine Rivers

De levens van Rachab, Maria, Ruth, Tamar en Batseba worden in dit boek door Francine Rivers tot leven gebracht. De lessen die wij van deze vrouwen kunnen leren, zijn nog steeds relevant, en gaan over thema's als geloof, liefde, genade en hoop.

Tamar: ontsluitend / Rachab: onbeschaamd / Ruth: ongeschokt / Batseba: onuitgesproken

<https://www.puurvandaag.nl/boeken/een-spoor-van-genade/>

4). Matteüs (deel 1, hoofdstuk 1) – ds. G. van den Brink

<https://www.boekwinkeltjes.nl/b/192586728/Matteus-deel-1-hoofdstukken-1/>

5). Batseba, de vrouw van Uria – preek

<https://website.amersfoort-o.gkv.nl/download/preken/2016/161218-1.pdf>

6). Je hebt niet meer dan mijn genade nodig – preek over 'genade ervaren', psalm 51, Jos Douma

<http://www.josdouma.nl/genadeervaren/Genade%20ervaren%20-%20preek%201.pdf>

7). Negen bijbelstudies over de mensen rondom David 'Koninklijk gezelschap' (René van Loon)

<https://www.bol.com/be/nl/p/kringserie-koninklijk-gezelschap/9200000079380029/>

8). Genesis 38 – Tamar, God laat de rode draad doorlopen (ds. Dick Dreschler)

<https://dickdreschler.wordpress.com/2013/12/01/genesis-38-tamar-god-laet-de-rode-draad-doorlopen/>

9). Voorbeeldig geloven – bijbelstudies over Hebreëën 11 – René de Reuver

<https://www.gospel.nl/voorbeeldig-geloven-rene-de-reuver.html>

Tot slot nog een selectie van liederen die passen bij de oudtestamentische bijbelgedeelten en bij Matteüs 1.



## Moeders van Jezus – vier bijbellezingen in adventstijd

### Inleiding

De geslachtsregisters in de bijbel behoren niet tot de gedeelten waar je het eerst naar grijpt. Toch zou er iets mee gewonnen zijn als we leerden inzien dat zulke lijsten meer zijn dan gedachteleze opsommingen. Zij hebben iets 'boodschappelijks' en dienen op hun wijze de verkondiging van het evangelie. Dat gaat zeker op voor het geslachtsregister van Jezus dat we in het begin van Mattheüs' evangelie aantreffen en waarin Hij aan het huis en geslacht van David verbonden wordt. In dit bundeltje bijbellezingen voor de gemeente wordt aandacht gegeven aan de vrouwen uit deze lijst die - opmerkelijk genoeg in die mannen- samenleving van destijds! - uit het voorgeslacht van de Here Jezus voor het voetlicht worden gebracht.

<https://www.zwerfboek.nl/boek/9789043502672/moeders-van-jezus.html>

### Omzien naar het eerloze

Het is een goede zaak om in de vier adventsweken die vier vrouwen uit het geslachtsregister van Mattheüs de revue te laten passeren. Ruth is een apart geval. Zij is in vergelijking met de anderen van een onbesproken levenswandel. Maar daar staat tegenover dat ze als buitenlandse – Moabitische nog wel – in maatschappelijke oneer met die andere kan wedijveren. Met alle vier die voorbeelden zal dan ook hetzelfde bereikt kunnen worden, namelijk dat we ons over de gekomen en komende Christus zullen verwonderen. Omdat onze Heiland het geriskeerd heeft om ons in opspraak te komen. De smaadheden die wij hadden verdiend kwamen op Hem neer (Psalm 69:10).

Hij heeft zich met ons – eerloze mensen die wij zijn – willen verbinden. Met de bedoeling dat wij bescheiden mensen zullen worden die er zich op hun beurt niet te goed voor achten zelf ook weer naar het eerloze, niet geachte en zelfs schunnige om te zien. Vier vrouwen heeft Mattheüs in zijn geslachtsregister van de Here Jezus opgenomen. Vier vrouwen waar wat mee was. Niet om ze daarmee het brandmerk van de schande op te drukken, maar om zo de vinger te leggen bij een kenmerkende trek van het evangelie. Met het verleden van deze vrouwen worden tonen aangeslagen die in het evangelie zelf terugkeren. Jezus wordt namelijk vaak gesignaleerd in gezelschap van hoeren en tollenaars. Hij trok daar dus een lijn mee door die al door zijn verre voorgeslacht heenliep.

Jezus daalde voor ons af tot in de benedenste delen van de aarde, tot daar waar het smerig is. Hij zette zijn eer op het spel om ons te redden. Dat blijkt zowel uit zijn levensverhaal als uit zijn voorgeschiedenis. Zijn voorgeschiedenis bevestigt zijn levensverhaal. Door daarop te wijzen wil Mattheüs ons klein maken voor het evangelie. En door daarop te letten willen wij ons verootmoedigen onder de genade van de menswording van Gods Zoon. Kerstfeest vieren kan niet zonder schaamte. Moeten wij zo diep opgehaald worden? Ja, zo diep! En dat kan ons dan weer motiveren om als kerk die de boodschap van het evangelie mag doorgeven niet voor de smerige rommel in de wereld van ons mensen terug te schrikken en achter Jezus aan ook af te dalen tot de benedenste delen van de aarde. Gelukkig is dat door velen ook daadwerkelijk begrepen. We kunnen daarbij zeker aan het Leger des Heils denken.

### Inhoudsopgave

<b>1). De gehaaide Tamar</b>	<b>2). De gelovige Rachab</b>
<b>3). De moedige Ruth</b>	<b>4). De vrouw van Uria</b>

# Moeders van Jezus – vier bijbellezingen in adventstijd

## Muziek

### 1). Kerkliedwiki

Aantal liederen bij het bijbelboek Ruth: <https://kerkliedwiki.nl/Ruth>

Aantal liederen bij Matteüs 1: [https://kerkliedwiki.nl/Evangelie\\_volgens\\_Matte%C3%BCs](https://kerkliedwiki.nl/Evangelie_volgens_Matte%C3%BCs)

David: <https://kerkliedwiki.nl/Speciaal:Zoeken/David>

Aantal liederen bij het bijbelboek Jozua: <https://kerkliedwiki.nl/Jozua>

Tamar: moedig en zachtmoedig

[https://kerkliedwiki.nl/Tamar\\_moedig\\_en\\_zachtmoedig#\\_561553b7e127599e74d602d5f8434ef6](https://kerkliedwiki.nl/Tamar_moedig_en_zachtmoedig#_561553b7e127599e74d602d5f8434ef6)

### 2). Liedboekcompendium

Lied 787 – Wijs mij niet af, ik zal je niet verlaten (Ruth)

[https://www.liedboekcompendium.nl/lied/787-wijs-mij-niet-af-ik-kan-je-niet-verlaten-7\\_4\\_7](https://www.liedboekcompendium.nl/lied/787-wijs-mij-niet-af-ik-kan-je-niet-verlaten-7_4_7)

Lied 738 – Kom zing het lied van Eva

[https://www.liedboekcompendium.nl/lied/738-kom-zing-het-lied-van-eva-6\\_9\\_8](https://www.liedboekcompendium.nl/lied/738-kom-zing-het-lied-van-eva-6_9_8)

### 3). Nieuwe psalmberijming

Psalm 51: <https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen?keywords=51> (bij David)

Psalm 32: <https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen?keywords=32> (bij David)

Psalm 61: <https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-61> (bij Ruth)

Psalm 127: <https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-127> (Tamar en Ruth)

Psalm 130: <https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen?keywords=130>

### 4). YouTube

Lied over Ruth (Stef Bos): <https://www.youtube.com/watch?v=3QSfYWTUx9E>

Lied 707 – een mens te zijn op aarde - <https://www.youtube.com/watch?v=maAZ8imx5kg>

Jericho Song - <https://www.youtube.com/watch?v=QKxQsGADalk>

Kinderlied over Jericho - <https://www.youtube.com/watch?v=Uzx8B9J9iEk>

The book of Ruth - <https://www.youtube.com/watch?v=pmDib6DlxU0>

Judah and Tamar - [https://www.youtube.com/watch?v=0\\_MJHnDzjOw](https://www.youtube.com/watch?v=0_MJHnDzjOw)