

Over leven in de woestijn

Boek

Over leven in de woestijn

Auteur: ds. Arie van der Veer

<https://www.bol.com/nl/nl/p/over-leven-in-de-woestijn/1001004007760670/>

Andere boeken

- 1). Bloeien in de woestijn – over het leven met God in deze tijd – dr. W.H. Velema
- 2). Tellingen in de woestijn – drs. H.M. Ohmann
- 3). Numeri en Deuteronomium voor iedereen – dr. John Goldingay
- 4). 40 woorden in de woestijn – dr. Bernard Rootmensen
- 5). Jezus van Nazareth, deel I – Joseph Ratzinger
- 6). Bloeien in de woestijn – over het leven met God in deze tijd – dr. W.H. Velema
Tot slot, een verwijzing naar muziek over de thema's 'woestijn', 'verzoeking en de besproken bijbelgedeelten.



Inleiding

Eén vijfde deel van de aarde bestaat uit woestijn. Voor mensen en dieren die er wonen, is het leven erg zwaar omdat er nauwelijks voedsel en water te vinden is. Maar ook op een andere manier kan het leven een woestijn zijn. De woestijn als aanduiding voor crisis. Crisis in je leven. En niet alleen in je eigen leven, maar ook in dat van de kerk, het geloof en de cultuur. Leven in die woestijn is niet prettig. Een woestijnervaring brengt je bij de kernvragen van het menselijk bestaan, bij je twijfels, angsten, onzekerheden en lijden.

Maar er zit ook een positieve kant aan. Een woestijn biedt ruimte voor een zoektocht naar identiteit en bezinning op de relatie met God. Een verblijf in de woestijn brengt je tot inkeer, soberheid en eenvoud. Door afstand te moeten nemen van het alledaagse bestaan kom je tot overgave aan God.

Over al die aspecten gaat dit boekje. Het bespreekt allerlei gedeelten uit de Bijbel, die gaan over de woestijn. Het is opvallend hoe vaak de Bijbel de woestijn als beeld van het leven gebruikt. Onderwerpen als eenzaamheid, gevaar, honger, aanvallen van de Satan, maar ook geborgenheid, liefde, ontmoeting met God, perspectief, geestelijke lessen en de toekomst worden aan de hand van die gedeelten besproken.

Over leven in de woestijn

Arie van der Veer schreef dit boekje in een periode dat hij zelf ernstig ziek was. Een moeilijke, maar ook een bijzondere tijd. De besproken gedeelten uit de Bijbel gaven hem herkenning, maar waren ook een bemoediging. Het leven in de woestijn kent vele boeiende aspecten.

Inhoud

<p>Exodus 15:25 Moes riep de HEER aan, en de HEER weest hem op een stuk hout. Toen hij dat in het water gooide werd het zoet</p>	<p>1). Gebrek aan water Als het water bitter is (Exodus 15:22 vv) Water in de woestijn (Exodus 17) Rivier van leven (Ezechiël 47)</p>
<p>Johannes 6:30-35 ‘Ik ben het brood dat leven geeft’, zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben’</p>	<p>2). Brood nodig Dagelijks brood (Johannes 6:30-35) Wij willen genieten (Matteüs 4:1-11) Wij willen vlees (Numeri 11)</p>
<p>Exodus 3:14 Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: IK ZAL ER ZIJN’ heeft mij naar u toe gestuurd’</p>	<p>3). God ontmoeten De Naam (Exodus 3:1-14) Toen sprak God (Exodus 19,20) Op zijn manier (1 Koningen 19:9-14)</p>
<p>Matteüs 4:1 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden</p>	<p>4). Strijdtoneel Domein van de slang (Matteüs 3:16-4:1) Tactiek van de duivel (Matteüs 4:1-10) Laat je niet meesleuren (Openbaring 12)</p>
<p>Genesis 21:14 Ze trok de woestijn van Berseba in en doolde daar rond</p>	<p>5). Wegkruipen bij God Afgedankt (Genesis 21:8-14) Lied van een vluchteling (Psalm 57) Een dal van dorheid (Psalm 84) Je moet wel vliegen (Openbaring 12)</p>
<p>Genesis 21:19 Toen opende God haar de ogen en zag ze een waterput</p>	<p>6). Plek van liefde Bij de bron (Genesis 21:14-20) Mijn bruid (Exodus 19) Mijn bruidegom (Hosea 2:16-25)</p>
<p>Exodus 33:18 ‘Laat mij toch uw majesteit zien,’ zei Mozes</p>	<p>7). Verlangen naar meer Verlangen naar meer (Exodus 33:18-23) Was iedereen maar profeet! (Numeri 11) Hij woont in mijn hart (Galaten 1:15-18)</p>
<p>Jesaja 35:1,2 De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakke vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen en bloeien, als een lelie welig bloeien, jubelen en juichten van vreugde</p>	<p>8). Woestijn in bloei De bloeiende woestijn (Jesaja 35) Herwonnen paradijs (Marcus 1) Vertel het door (Matteüs 11:1-6) De woestijn gaat voorbij (Openbaring 21:1-5)</p>
<p>Het eerste waar je aan denkt bij een woestijn is een enorme zandbak. Sahara. Gortdroog, verzengende hitte, allesverschroeiend. Terwijl het 's nachts bitterkoud kan worden, zelfs vriezen. Maar geen woestijn is hetzelfde. In dit boek gaat het over de woestijnen die in de Bijbel genoemd worden. In de Thora, de eerste vijf boeken in de Bijbel, is de woestijn het decor van de indrukwekkende geschiedenissen van de omzwervingen van het volk Israël.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Het Sinaï-schiereiland ✓ Woestijn Sur of Etam ✓ Woestijn Sin ✓ Woestijn Paran ✓ Woestijn Zin 	

Over leven in de woestijn

- ✓ De Negevwoestijn
- ✓ Berseba
- ✓ Woestijn van Judea

Op pagina 82 staat een kaart van de woestijnen in Israël en de woestijnreis van het volk.

Andere literatuur

1). Tellingen in de woestijn

Auteur: drs. H.M. Ohmann

Schetsen over het bijbelboek Numeri

<https://www.boekwinkeltjes.nl/b/202463711/Tellingen-in-de-woestijn/>

Over leven in de woestijn

2). Numeri, leven in de (stads)woestijn

Auteur: ds. H. van Eeken

Het Bijbelboek Numeri is bij veel christenen onbekend en onbemind. Al die lange lijsten: er lijkt geen doorkomen aan. Toch is het de moeite waard om te luisteren naar de inhoud. In Numeri zien we hoe God in de moeilijke periode van de woestijnreis omgaat met zijn volk. Steeds weer lezen we hoe Hij zich bekendmaakt. Hij is de God die tot ons spreekt.

Ook wij kunnen het leven ervaren als een reis door de woestijn. Dat geldt zeker voor christenen die leven in de stad en met geestelijke eenzaamheid, dorheid en droogte te maken kunnen krijgen. Maar ook in de stad wil de God van Numeri onze God zijn en tot ons spreken.

<https://clcnederland.com/product/numeri-h-van-eeken-9789023926290>

3). Numeri en Deuteronomium voor iedereen

Auteur: John Goldingay

In het vierde deel van Goldingays serie over het Oude Testament geeft hij een toegankelijk en boeiend overzicht van twee belangrijke Bijbelboeken, waarin de geschiedenis van de woestijnreis van het volk Israël onder leiding van Mozes en de wetgeving op de Sinai worden beschreven. John Goldingay is een betrouwbare gids, die vol warmte en betrokkenheid met ons de Bijbel leest zoals die zich geeft.

<https://www.gospel.nl/numeri-en-deuteronomium-dl-4-voor-ieder.html>

4). 40 woorden in de woestijn – werkboek voor de gemeente bij de crisis van kerk, geloof en cultuur

Auteur: ds. Bernard Rootmensen

Dit boek gaat uit van de gedachte dat we, althans in een aantal opzichten, in de woestijn leven. De voortgaande erosie van de kerk en de ervaring van leegte en verwarring die vele gelovigen bij zichzelf waarnemen, zijn tekenen van die woestijn. Duidelijk is ook, dat we in een overgangstijd leven, in een soort niemandsland tussen een afbrokkelende traditie en een toekomst die nog geen vaste vorm heeft aangenomen. De schrijver verbindt al deze gedachten met het woestijnmotief uit de Schriften. Zijn conclusie is dat we door de woestijn heen moeten, alvorens een vernieuwing van geloof, kerk en cultuur kan plaatsvinden. In 40 woorden concretiseert hij 40 aspecten van de woestijnsituatie. Ondanks de negatieve associaties die het woord woestijn oproept, wil dit boek juist ingaan tegen de stemming van malaise die heerst in de kerk en in de samenleving. Het is een boek dat niet blijft steken in de analyse, maar wegen aangeeft om de woestijn door te komen.

Recensie van C.J. de Ruijter

Secularisatie is een probleem, dat de kerk veel zorgen baart. De auteur van dit boek kent die problematiek als studentenpredikant tot in de details. Hij brengt die crisis hier uitvoerig in kaart, beschrijft oorzaken en werkingen en analyseert het geheel van dat proces in kerk, geloof en cultuur. Daarna beschrijft hij langs welke wegen niet, en hoe wel overwinning van die crisis mogelijk is. Het geheel is overzichtelijk ingedeeld in paragrafen, geconcentreerd rond kernthema's, zodat het boek zich goed leent voor gebruik in gespreksgroepen. De geboden analyse is deskundig en belangwekkend, en ook wie de voorgestelde oplossingen niet onderschrijft zal veel aan dit boek kunnen hebben. Dit boek zou wel eens in brede kring weerklank kunnen vinden.

<https://www.boekenwebsite.nl/religie/40-woorden-de-woestijn>

<https://www.tweedehandschristelijkeboeken.nl/winkel/gemeenteopbouw/40-woorden-woestijn-werkboek-gemeente-crisis-kerk-geloof-en-cultuur-bernard-rootmensen-3e-druk/>

Over leven in de woestijn

5). Jezus van Nazareth, deel 1

Auteur: Benedictus XVI

Dit is het levenswerk van een groot theoloog. Het is het meest persoonlijke boek dat Joseph Ratzinger, ja zelfs ooit een paus, geschreven heeft. Zijn leven lang heeft Joseph Ratzinger zich bezig gehouden met de studie van Jezus van Nazareth. Hij deed dat als hoogleraar, als bisschop, als opperste hoeder van het geloof, als paus Benedictus XVI. Aan dit boek begon hij enkele jaren geleden, toen hij nog kardinaal was. Na zijn benoeming tot paus schreef hij er in alle vrije uren aan verder. In dit boek gaat de auteur in op het leven van Jezus - tussen zijn doop in de Jordaan en de gedaanteverandering - en denkt hij na over wat het christendom kan zeggen over de fundamentele vragen van het menselijk bestaan in onze tijd. Zijn antwoord hangt rechtstreeks samen met de vraag: wie is Jezus van Nazareth? Was Hij alleen een groot mens, of was Hij meer? Dit boek wordt wereldwijd gepubliceerd.

<https://www.lannoo.be/nl/jezus-van-nazareth-deel-i>

6). Bloeien in de woestijn – Over het leven met God in deze tijd

Auteur: dr. W.H. Velema

In deze tijd wordt veel aandacht besteed aan de gevaren die de christenheid bedreigen. In de media en op andere wijze wordt uitvoerig gesproken over secularisatie, veranderend overheidsbeleid en uitholling van de kerken van binnenuit. Als reactie daarop worden binnen de orthodox-christelijke wereld nieuwe organisaties opgericht, die proberen hiertegen een dam op te werpen en de christelijke waarden en normen te verdedigen. Door al deze activiteiten kan gemakkelijk vergeten worden dat het geloof een kracht is tot zaligheid, die een vruchtbaar leven mogelijk maakt onder alle omstandigheden.

In het boek 'Bloeien in de woestijn' wil de auteur juist deze positieve kant van het geloof laten zien. Aan de hand van bijbelse voorbeelden laat hij de kracht van het geloof en de macht van God zien. Ook gaat hij pastoraal en praktisch in op wat gelovigen kan verhinderen om tot geloofsbloei te komen. Een bemoedigend en ontdekkend boek dat ook zeer geschikt is voor gebruik op kringen en verenigingen. Elk hoofdstuk wordt met het oog hierop afgesloten met enkele vragen. Dr. W.H. Velema (1929) is van 1966 tot 1996 hoogleraar Ethiek en ambtelijke vakken aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn geweest. Voordien was hij predikant van de Christelijke Gereformeerde kerken te Eindhoven en Leiden. Hij publiceerde tal van boeken op zijn vakgebied en over de plaats van kerk en de christen in de samenleving.

<https://clcnederland.com/product/bloeien-in-de-woestijn-wh-velema-9789050304290>

Muziek

1). Lieder en bij het bijbelboek Numeri

<https://kerkliewiki.nl/Numeri>

2). Lieder en over 'verzoeking'

<https://kerkliewiki.nl/index.php?search=verzoeking&title=Speciaal%3AZoeken&go=OK>

3). Lieder en over 'woestijn'

<https://kerkliewiki.nl/index.php?title=Speciaal%3AZoeken&profile=default&fulltext=Search&search=woestijn>

4). Jezus diep in de woestijn (lied 539)

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/539-jezus-diep-in-de-woestijn-5_0_5

5). De woestijn zal bloeien als een roos

https://www.youtube.com/watch?v=ooUzRgl6e_s

Over leven in de woestijn

6). In de woestijn – Elly en Rikkert

<https://www.youtube.com/watch?v=3Qfn2qYOev4>

7). De dorre vlakten der woestijnen

https://kerkliedwiki.nl/De_dorre_vlakte_der_woestijnen

8). 22 liederen over Matteüs 4, het hoofdstuk over 'de verzoeking in de woestijn'

Klik [hier](#)