

Uitzien naar Jezus

Boeken

1). Uitzien naar Jezus (scalareeks, voor jongeren)

Auteur: ds. J. Wesseling

<https://www.tweedehandschristelijkeboeken.nl/winkel/geloofsopbouw/uitzien-naar-jezus-ds-j-wesseling-1e-druk/>

2). Als Jezus terugkomt

Auteur: Max Lucado

<https://www.fakkel.nl/winkel/christelijke-boeken/bijbelstudie/als-jezus-terugkomt/>

Andere literatuur / bronnen op internet over dit onderwerp

1). Hoop op God – eschatologische verwachting (dr. Jan Hoek)

<https://www.hertog.nl/artikel/9789023915256/Hoop-op-God/>

2). De aarde en haar toekomst – ds. W.G. Rietkerk

<https://www.tweedehandschristelijkeboeken.nl/winkel/politiek/de-aarde-en-haar-toekomst-drs-w-g-rietkerk/>

3). Gods nieuwe wereld – gedachten over Gods koninkrijk – dr. B. Rietveld

<https://www.tweedehandschristelijkeboeken.nl/winkel/eindtijd-en-profetie/gods-nieuwe-wereld-gedachten-koninkrijk-god-b-rietveld/>

4). Deadline – Randy Alcorn

Vertaling: <https://www.clnederland.com/product/deadline-randy-alcorn-9789063180744> en <https://bookfish.nl/boek/deadline/>

5). Drie predikanten over de wederkomst

<https://visie.eo.nl/artikel/2010/10/jezus-komt-binnen-25-jaar-terug/>

Muziek

1). Liedboekcompendium

34 liederen met zoekterm 'aarde' - <https://www.liedboekcompendium.nl/lied>

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/766-ik-zag-een-nieuwe-hemel-zich-verheffen-7_2_6

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/776-er-wordt-een-nieuwe-stad-gebouwd-7_3_6

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/439-verwacht-de-komst-des-heren-4_0_9

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/605-de-toekomst-is-al-gaande-5_6_8

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/913-wat-de-toekomst-brengen-moge-8_7_1

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/439-verwacht-de-komst-des-heren-4_0_9

2). Kerkliedwiki

Plm. 200 liederen over de voleinding: <https://kerkliedwiki.nl/Voleinding>

Liederens bij het bijbelboek Openbaring van Johannes:

https://kerkliedwiki.nl/Openbaring_van_Johannes

Liederens over levensreis (Pelgrimage)

https://kerkliedwiki.nl/Liedboek_2013/Thema/Levensreis#Pelgrimage

Liederens over navolging - https://kerkliedwiki.nl/Liedboek_2013/Thema/Levensreis#Navolging

Liederens over het thema 'hoop' - <https://kerkliedwiki.nl/Hoop>

3). Nieuwe psalmberijming

Psalmen met zoekterm 'Koning' -

<https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen?keywords=Koning>

Uitzien naar Jezus



I Inleiding 'Uitzien naar Jezus'

De motivatie van ds. Jan Wesseling bij het schrijven van dit boek kent meerdere aspecten. Allereerst: omdat dit in de bijbel staat. Dus de Here vindt het belangrijk voor ons. Hij vertelt ons dat zijn Zoon straks terugkomt met de bedoeling dat wij er in geloof iets mee doen! Ooit, bij de begrafenis van iemand van wie hij heel veel hield, ontdekte hij dat uiteindelijk maar één ding in het leven telt: of je gelooft in Jezus Christus of niet. Of je verder kunt kijken dan het sterven en een open, donker graf of niet. Of je over dat graf mag heen kijken naar de terugkeer van Jezus, naar de opstanding van ons lichaam en een eeuwig leven.

Daarmee is hij ook aangekomen bij wat voor ons van levensbelang is: wij zijn op reis. In een omgeving die zich steeds meer concentreert op je leven nu, kijken wij vol verlangen uit naar straks. Tussen mensen die het op deze aarde zo rijk en goed mogelijk proberen te krijgen en het sterven zo ver mogelijk voor zich uit proberen te schuiven, probeert de Heilige Geest ons een andere levenshouding bij te brengen. Wij lopen op deze aarde, maar we proberen ons leven te laten beheersen vanuit de hemel.

'Afwachten maar': dat is in onze tijd verleidelijk. Je gaat weer over tot de orde van de dag. Voor je het zelf in de gaten hebt, functioneert die terugkeer van Jezus helemaal niet in je omgang met de Here. Je hebt het druk. Je hebt een heleboel razend interessante dingen te doen. Je wilt nog van alles beleven. En ondertussen schuift de terugkomst van Je Heiland helemaal uit je belangstelling weg. Dan lijkt je misschien heel erg bij de tijd, maar in de ogen van God ben je in slaap gesukkeld. Je loopt hopeloos achter. Want je houdt de klok van God niet bij. Zo op het oog ben je misschien goed op je toekomst voorbereid. Maar je bent dan in elk geval niet erg op Gods toekomst voorbereid.

Inhoud 'Uitzien naar Jezus'

Uit het leven gegrepen	Persoonlijk	In de verdrukking!
Afwachten of verwachten?	Welke aarde?	Op doorreis
Nog duizend jaren te gaan?	Beloning uitgelooft	Voorschot
Voortekenen	Herkenning	Je verlangen ondermijnd?
Als een dief	Stuk	Respect
De rechtszitting	Het begin is er!	Bestemming

Uitzien naar Jezus

Leren uitzien naar Jezus

Daarmee is de bedoeling van dit boek sterk getypeerd. De schrijver hoopt en bidt dat je er wat aan hebt. Dat je verlangen groeit. Laat die binnenkomst van Jezus straks maar een moment zijn, waar je al jaren naar hebt uitgezien.

II Inleiding 'Als Jezus terugkomt'

Als een gordijn rolt het uitspansel uiteen. Een schitterend licht valt op aarde. Er zijn geen schaduwen. Geen enkele. Waar het licht vandaan komt, stroomt nu een rivier vol kleuren naar beneden, met puntige kristallen van elke kleurnuance die ooit is aanschouwd en miljoenen kleurnuances die nog nooit zijn aanschouwd. Op deze rivier komt een eindeloze stroom engelen naar beneden. Ze passeren het gordijn, één grote groep per keer, totdat ze elke vierkante meter van de lucht bezetten. Noord, zuid, oost en west. Duizenden zilverkleurige vleugels gaan in één gelijke beweging op en neer. Boven het geluid van de bazuinen uit hoor je het zingen van de cherubijnen en serafijnen. 'Heilig, heilig, heilig'.

De laatste engelenflank wordt gevolgd door 24 oudsten met zilverkleurige baarden en een menigte van zielen die zich bij de engelen scharen in hun lofprijzing. Dan houdt de beweging stil en zwijgen de bazuinen en blijft er maar één trits van triomf over: 'Heilig, heilig, heilig'. Tussen elk woord zit een pauze. Bij elk woord heerst diep ontzag. Je hoort je eigen stem dit refrein meezingen. Je weet niet waarom je deze woorden uitspreekt, maar je weet dat je het móet doen.

Plotseling worden alle hemelen stil. Het is helemaal Stil. De engelen draaien zich om, jij draait je om, de hele wereld draait zich om – en daar is Hij, Jezus. Door golven van licht heen zie je het silhouet van Christus de Koning. Hij zit op een groot paard, dat op een deinende wolk staat. Hij doet zijn mond open en je wordt helemaal omringd door zijn woorden: 'Ik ben de Alfa en de Omega'. De engelen buiten hun hoofd. De oudsten doen hun kronen af. En voor je staat een Figuur die zo overweldigend is, dat je meteen weet: niets anders is nog belangrijk. Vergeet de beurs, vergeet het schoolrapport. Vergeet werkvergaderingen en voetbalwedstrijden. Niet is nog nieuwswaardig. Alles wat ertoe deed, doet er nu niet meer toe, want Christus is gekomen..

Welk gevoel roepen deze woorden bij je op? Als een aantal lezers hun emoties over de wederkomst van Christus in één woord zouden kunnen vatten, wat zou dat dan zijn? Ongemakkelijk? Ontkenning? Teleurstelling? Deze drie worden zijn nog maar enkele voorbeelden van de vele emoties die de geachte aan Jezus' wederkomst oproept. Anderen kunnen erdoor geobsedeerd zijn. Ik vraag me af wat God graag wil dat we voelen. Dat antwoord is niet moeilijk te vinden. Jezus zegt het gewoon in Johannes 14: 'Uw hart worde niet ontroerd: gij gelooft in God, gelooft ook in Mij (...) en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, Kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben (Johannes 14:1-3). Het is een simpel scenario. De Zoon is voor een bepaalde tijd weggegaan, maar Hij zal terugkomen. Tot die tijd wil Hij dat zijn kinderen gerust zijn.

Inhoud 'Als Jezus terugkomt'

1). Heb vertrouwen, Ik zal ervoor zorgen Wanneer zal Hij terugkomen?	8). Je zou het allemaal zó weer doen Een dag voor heerlijke verrassingen
2). Vooruitwachten Een dag om naar uit te zien	9). De laatste dag van het kwaad Een dag van verantwoording afleggen
3). De bakermat van de hoop Een dag van bewijs en belofte	10). Gespecificeerde genade Een dag van voortdurende vergeving
4). In de warme armen van God Een dag voor heerlijke herenigingen	11). Waarschuwing van de liefde Een dag van uiteindelijke gerechtigheid

Uitzien naar Jezus

5). De spiksplinternieuwe jij Een dag van verjonging	12). Jezus zien Een dag van vreugdevolle verbazing
6). Nieuwe kleren Een dag van verlossing	13). Over de drempel stappen Een dag van eeuwig feestvieren
7). Kijk eens wie er in de kring van de winnaars zitten! Een dag van beloning	Epiloog: luisteren naar de bazuin
Een studiegids (pagina 129 t/m 157) met een terugblik, een vooruitblik, een toepassing	

Vertrouw op God en op Mij

Dat is Gods verlangen. Dat is ook het doel van dit boek. Geen enkel boek kan alle vragen beantwoorden. Geen enkele lezer zal het met al de beweringen van Lucado in zijn boek waar zijn. Maar wellicht wil God dit boek gebruiken om je ertoe aan te moedigen om niet ongerust te zijn over zijn komst.