

2 Samuël 7 – de voortzetting van Davids Koningshuis

2 Samuël 7

Dit hoofdstuk is een kernprofetie die op allerlei plaatsen in het OT weer terugkomt. David had zijn intrek genomen in het paleis. De Heer had hem rust gegeven door hem van al zijn vijanden te verlossen. Hij woonde in een paleis van cederhout, terwijl de ark van God in een tent staat. Bij monde van Nathan de Here hem weten dat Hij vanaf de dag dat Hij de Israëlieten heeft geleid tot nu toe nooit in een huis heeft gewoond. Nooit heeft Hij aan een van de herders van Israël gevraagd om voor Hem een huis van cederhout te bouwen. God geeft Hem een aantal beloften:

- 1). Ik zal je naam vestigen als een van de groten van de aarde (vers 9)
- 2). De Heer zal voor jou een huis bouwen en al David laten opvolgen door zijn eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. Hij zal ervoor zorgen dat zijn koninklijke troon nooit wankelt (vers 12,13). Hij stelt David in het vooruitzicht dat zijn koningshuis eeuwig zal voortbestaan en zijn troon nooit zal wankelen (vers 16).
- 3). Hij zal aan zijn volk Israël een eigen gebied toewijzen. Daar zal Hij het planten en daar kan het onbevreesd wonen (vers 10).

Nieuw in de tijd van David was ook dat hij vanuit Jeruzalem ging regeren. 33 jaar regeerde hij over heel Israël en Juda (2 Samuël 5).

Koningschap, Genesis t/m Richteren

- 1). God schiep hemel en aarde en stelde de mens aan als zijn onderkoning. In zijn naam moest de mens (man en vrouw), die naar zijn beeld geschapen waren, de aarde bewerken en over de vissen en vogels en de dieren heersen (Genesis 1)
- 2). De mens wilde geen 'koning onder God' zijn, maar zelf koning zijn en de dienst uitmaken (Gen.3)
- 3). In de tijd van aartsvader Jakob trok zijn familie naar Egypte waar Jozef onderkoning was geworden onder de farao. Onder diens opvolger zuchtte het volk Israël onder het juk van de farao (Exodus 1). God bevrijdde het uit Egypte
- 3). Hij leidde het in de woestijn en gaf bij de Sinai de verbondswet (Exodus 22). Hij was de Koning en het volk Israël was bevrijd om Hem te dienen
- 4). Uitvoerige voorschriften gaf God voor de bouw van de tabernakel, waarin de Here zou gaan wonen (Exodus 25 t/m 39). Daarna wordt de tabernakel opgebouwd en ingericht (Exodus 40)
- 5). In Deuteronomium geeft God als de Koningswet (Deuteronomium 17)
- 6). Nadat het volk onder Jozua het beloofde land was binnengekomen, brak de richterentijd aan. Ieder deed wat goed was in eigen ogen. Dat brengt de schrijver van Richteren ertoe om de verhalen over de Richters af te sluiten met de zin: 'In die tijd was er geen koning in Israël; iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen' (Richteren 21)
- 7). In het bijbelboek Ruth wordt de naam van de Here niet genoemd. Wel zie je Hem achter de schermen volop aan het werk. Na een verblijf in Moab keert Naomi terug naar Israël samen met Ruth. Ruth trouwt met Boaz en zij krijgen een zoon, die ze de naam Obed geven. Obed werd de vader van Isaï en Isaï werd de vader van koning David (Ruth 4).
- 8). Samuël vormt de overgang tussen de tijd van de Richters naar de koningentijd.

De boeken van Samuël

- 9). Tijdens zijn leven vraagt het volk om een koning (1 Samuël 8). Hij vond het ontoelaatbaar dat ze om een koning vroegen en richtte zich in een gebed tot de Heer. Maar deze antwoordde: 'Geef gehoor aan de stem van het volk, aan alles wat ze je vragen. Jou verwerpen ze niet. Ze verwerpen juist Mij als hun koning. Zo is het altijd gegaan, vanaf de dag dat Ik hen uit Egypte heb geleid tot nu toe. Ze hebben Mij de rug toegekeerd en andere goden gediend. Zo vergaat het nu aan jou (1 Sam.8).
- 10). Samuël zalfde Saul tot koning (1 Samuël 9 en 10)
- 11). Saul ontwikkelt zich steeds meer tot een koning die op zichzelf vertrouwt en niet meer als een koning die God representeert en naar hem luistert. Dat leidt ertoe dat Samuël hem namens de Here moet toezeggen dat Hij het koningschap van Saul over Israël niet voor altijd bestendigt. 'Nu zal uw

2 Samuël 7 – de voortzetting van Davids Koningshuis

koningschap niet standhouden. De Heer zal een man naar zijn hart zoeken en hem aanstellen tot vorst over zijn volk, want u hebt zich niet gehouden aan wat de Heer u bevolen heeft (1 Samuël 13) 12). De Here geeft hem de opdracht een ander tot koning te zalven. Dat wordt niet een van de grote en gezaghebbende zonen van Isai, maar de jongste zoon die niet in tel was. Net als David was Jezus later ook onaanzienlijk (1 Samuël 16)

13). In de strijd tegen de Filistijnen en Goliat laat David zien dat hij niet bang is voor de godloochenaar Goliat en hij verslaat hem. ‘Wat denkt die onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te beschimpen?’ (1 Samuël 17).

14). Aan het eind van het eerste boek van Samuël sterven Saul en zijn zonen in een slag met de Filistijnen (1 Samuël 31).

15). In de eerste hoofdstukken van 2 Samuël rekt David af met de vijanden, binnen het volk en ook met de volken rondom. Daarna volgt de kernprofetie in 2 Samuël 7.

Koningschap in de profeten en in de psalmen

1). Een belangrijk verschil tussen Saul en David was dat David uiteindelijk (bij al zijn fouten en zonden) op God vertrouwde en zich liet corrigeren door het woord van God (1 Samuël 25 en 2 Samuël 12)

2). In diverse psalmen belijdt hij zijn zonden voor God (Psalm 32 en psalm 51)

3). Psalm 72 is een psalm die een schets geeft over een goede koning. Geen van de koningen bleek uiteindelijk hieraan te voldoen. Het wachten was op de grote Zoon uit het geslacht van David (psalm 72). In een andere psalm wordt ook gesproken over het verbond dat de Heer met zijn dienaar David heeft gezworen: ‘Jouw dynastie zal ik voor eeuwig vestigen, je troon in stand houden, geslacht na geslacht’ (Psalm 89)

4). Het koningschap van Salomo komt niet verder dan een gebarsten vrede (1 Koningen 1 t/m 9).

5). Het volk Israël gaat in ballingschap naar Assur en later gaat Juda in ballingschap naar Babel. De boom van het huis van David wordt neergehouwen en lijkt verloren te gaan. Het volk wordt onderhorig aan vorsten in Assur en Babel. Wat komt er nog terecht van Davids huis.

6). De profeten profeteren over het huis van David dat hersteld zal worden. Zo geeft de Here via Jeremia een belofte van herstel. ‘De dag zal komen – spreekt de Here – dat ik de belofte die ik het volk van Israël en Juda heb gedaan, gestand zal doen. Op die dag zal ik aan Davids stam een rechtmatige telg laten ontspruiten die recht en gerechtigheid in het land zal handhaven. Dan wordt Juda verlost en de inwoners van Jeruzalem zullen veilig wonen... Er zal altijd ene nakomeling van David op de troon van Israël zitten (Jeremia 33)

7). Ook de profeet Jesaja laat zich niet onbetuigd. ‘Uit de stronk van Isai schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei’ (Jesaja 11). Ezechiël geeft ook een krachtige belofte van het Pinksterfeest (Ezechiël 37).

8). Na terugkeer uit ballingschap volgen er vier eeuwen waarin er weinig gebeurt met het koningshuis van David.

Koningschap in het nieuwe Testament

1). In Matteüs wordt Jezus geboren. Hij komt voort uit het geslacht van koning David (3x14 geslachten) en is de zoon van Maria, die getrouwd was met Jozef. Jozef was troonpretendent van het huis van David, maar was ambachtsman in het onaanzienlijke Nazareth (Matteüs 1)

2). De evangelist Johannes stelt dat God onder ons is komen ‘tabernakelen’. Jezus is het Woord van God en Hij kwam tot de zijnen en heeft onder hen gewoond (Johannes 1).

3). Jezus heeft geleden en is gestorven. Daarna is Hij opgestaan en ten hemel gevaren. Hij heeft het koningschap aanvaard en zijn belofte gegeven: ‘Ik zal met jullie zijn tot aan het einde van de aarde. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde (Matteüs 28 en Lucas 24). Hij vergelijkt zichzelf met de tempel. ‘Breek deze tempel af en ik zal het binnen drie dagen weer opbouwen’.

4). Hij belooft dat Hij de Geest zal zenden, die in zijn gemeente en in de gelovigen zal wonen (Johannes 14 – 16).

2 Samuël 7 – de voortzetting van Davids Koningshuis

- 5). Op de Pinksterdag wordt de Geest uitgestort (Handelingen 1).
- 6). Vanuit de hemel regeert Jezus en bereidt zijn terugkomst op aarde voor (Filippenzen 2).
- 7). Hij heeft als enige de bevoegdheid om de boekrol te openen waarop de voortgang van de geschiedenis beschreven staat (Openbaring 5)
- 8). Hij is de mensenzoon uit Daniël 7, die aan God gelijk is. Hij verschijnt aan Johannes op Patmos als de verheerlijkte mensenzoon (Openbaring 1)
- 9). Aan het eind van Openbaring heeft Hij zijn doel bereikt en draagt Hij het koningschap over aan de Vader. God woont temidden van zijn uitverkoren volk op de nieuwe aarde (Openbaring 21 en 22).
- 10). Wij hebben God als Vader en zijn een koninkrijk van Priesters (1 Petrus 2). Wij hebben een roeping als koning, priester en profeet (HC 12).

Muziek

- 1). Psalm 21 – Aan U dankt de koning zijn kroning
<https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-21>
- 2). Psalm 32 – Gelukkig wie door God is vrijgesproken
<https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-32>
- 3). Psalm 51 – Wis alle schuld weg, al mijn slechte daden
<https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-51>
- 4). Psalm 72 – God laat de koning goed regeren, met recht en met beleid
<https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-72>
- 5). Psalm 89 – Je kunt erop vertrouwen dat ik je koninkrijk de eeuwen door blijf bouwen
<https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-89>
- 6). Psalm 110 – Neem hier uw plaats in, aan mijn rechterhand
<https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-110>
- 7). Looft de Koning, heel mijn wezen – Nederland zingt
<https://www.youtube.com/watch?v=hEMHmH7PpE>

Bekende koningspsalmen zijn onder andere de psalmen 2, 45, 72, 95, 96, 97, 98,99 en 110.

Literatuur

1). De twee messiassen – 31 preken over het bijbelboek 1 Samuël

Auteur: drs. Henk de Jong

<https://www.boekwinkeltjes.nl/b/196640872/De-twee-messiassen-31-preken/>

2). Het gebarsten vrederijk – een verklaring van 1 Koningen 1 t/m 11

Auteur: Meint R. van den Berg

<https://www.tweedehandschristelijkeboeken.nl/winkel/boeken-bij-de-bijbel/het-gebarsten-vrederijk-een-verklaring-van-1-koningen-1-11-m-r-van-den-berg/>

3). Bijbelcommentaar op Jozua, Richteren, Ruth en 1 Samuël

Auteurs: M.J. Paul, G. van den Brink, J.C. Bette e.a.

In Excurs 7 wordt beschreven ‘de opkomst van het koningschap in Israël’ (pagina 990 t/m 999)

- 1). De praktijk van het koningschap in Israël en het oude Nabije Oosten
 - 1.1. De koning in Israël
 - 1.2. Het koningschap in het oude Nabije Oosten
- 2). De aanleiding voor het koningschap in Israël
 -) Externe factoren
 -) Interne factoren
- 3). Het koningschap van God en de aardse koning
 - 3.1. de Pentateuch
 - 3.2. Richteren
 - 3.3. De boeken Samuël

2 Samuël 7 – de voortzetting van Davids Koningshuis

- 4). Koningschap en leiderschap in later tijd
 - 4.1. Het koningschap in het verenigde en gedeelde rijk
 - 4.2. De ballingschap en intertestamentaire periode
 - 4.3. Jezus, de zoon van David
 - 4.4. Leiderschap in de gemeente