

De kern van hemelvaart - Hebreeën



De kern van hemelvaart

“De kern van mijn betoog is dat wij zo’n hogepriester hebben: één die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit en die de dienst vervult in het ware heiligdom, de tent die door de Heer en niet door mensen is opgericht”. (Hebreeën 8:1,2)

Wat doet Jezus in de hemel?

- 1). Plaats maken voor de zijnen (Johannes 14)
- 2). Hij is het hemels heiligdom ingegaan met zijn eigen bloed en zo heeft Hij een eeuwige verlossing verworven. Hij vervult de dienst in het ware heiligdom. (Hebreeën 9)
- 3). Hij behartigt de belangen van de mensen bij God en geeft barmhartigheid en genade (Hebr. 5)
- 4). Hij stelt het volk van God een sabbatsrust in het vooruitzicht (Hebr. 4)
- 5). Hij zal als de Heer uit de hemel neerdalen (1 Tessalonicenzen 4)
- 6). Hij zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan (Hand. 1)
- 7). Hij heeft zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Hij is de grondlegger en voltooiër van ons geloof (Hebreeën 12)
- 8). Hij is priester geworden door de kracht van zijn onvergankelijke leven en niet op grond van de in de wet vereiste menselijke afstemming. Hij is priester voor eeuwig (Hebreeën 7)
- 9). Net als Melchisedek is Hij Priester én Koning (Genesis 14, Psalm 110, Hebreeën 7)
- 10). Jezus bidt voortdurend voor de zijnen (Johannes 17)
- 11). Hij is de enige in de hemel en de aarde die de boekrol mag openen, omdat Hij als telg van David de overwinning heeft behaald en daarom de boekrol met de zeven zegels mag openen (Openb. 5)
God heeft Hem hoog verheven en Hem e naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer’, tot eer van God, de Vader (Efeziërs 2)
- 12). Hij verkondigt dat Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde en dat Hij bij zijn volk zal zijn tot aan het einde van de wereld (Lucas 24 en Handelingen 1)
- 13). Zijn dienst in het hemels heiligdom is de vervulling van het werk van de aardse Hogepriester in de tempel van Israël (Leviticus 16)
- 14). Hij zendt de Geest als Trooster (Johannes 14 – 16)

De kern van hemelvaart - Hebreeën

15). Hij zal de tempel van de Heer herbouwen., Hij zal koninklijke waardigheid dragen en heersen vanaf zijn troon (Zacharia 6)

Kerkdiensten en overdenkingen

1). Op donderdag 26 mei 2022 ging ds. M. Hogenbirk voor in de Christelijk Gereformeerde Kerk in Delft. Het uitgangspunt voor de prediking was Hebreeën 8

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10062>

2). Wat betekent Hemelvaart? Henk Binnendijk

<https://www.youtube.com/watch?v=bYv6XZH1QjM>

Liederen bij Hemelvaart

1 – NLB 661 – ten hemel opgevaren is

<https://www.youtube.com/watch?v=j2ZGwI5luG0>

2). NLB 663 – Al heeft Hij ons verlaten

<https://www.youtube.com/watch?v=4f7bgIvvnwA>

3). NLB 665 – Om Christus' wil zijn wij verblijd

https://www.youtube.com/watch?v=X_fCoqNc5zc

4). NLB 660 - Hallelujah, Galileërs, wat staat u daar te starten?

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/660-halleluja-wat-galilee-rs-staat-u-daar-te-staren-6_2_2

5). NLB 662 – Heer komt U in deze tijd?

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/662-heer-komt-in-deze-tijd-6_2_4

6). NLB 666 – De Heer is opgetogen

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/666-de-heer-is-opgetogen-6_2_8

7). Nieuwe Psalmberijming – psalm 47 'Juich applaudiseer voor de hoogste Heer'

<https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-47>

8). Nieuwe Psalmberijming - Psalm 110 – 'Neem hier uw plaats in aan mijn rechterhand'

<https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-110>

9). Heer, we kijken omhoog – Sela

<https://www.youtube.com/watch?v=4ga5GbQ5ld8>

10). Ik zal er zijn – Sela

<https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg>

11). The complete liturgical years in 64 cantates – J.S. Bach

Conductor: S. Kuijken

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLafIQtGId4H-KaSbdGBQjpAKyaVCuVvQ>

12). Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, H. 777, Wq. 240, Pt. 2: No. 10. Chor, "Gott fährt auf..

Carl Philip Emanuel Bach

<https://www.youtube.com/watch?v=lfyGqB2RWzQ>

Boeken

1). Opluisteren – verhalen, gedichten en liederen bij christelijke feesten

Auteur: Joke Verweerd

<https://www.bol.com/nl/nl/f/opluisteren/30553814/>

Een schat aan materiaal voor vieringen en bijeenkomsten rond kerkelijke feesten.

Wat de christelijke feesten gemeen hebben, is dat ze teruggaan op Het Verhaal. Het verhaal over hoe God met mensen omgaat, hoe Hij zelf mens werd om anderen te redden. In dit Verhaal zijn de feesten als Kerst, Pasen en Pinksteren de accenten en de uitroepetekens, waar we ieder jaar met extra aandacht naar luisteren. Om dit gedenken en vieren vorm te geven hebben we weer kleine verhalen nodig, en liederen en gebeden. Zij geven ons de woorden die we vaak zelf niet kunnen vinden. In Opluisteren reikt Joke Verweerd ons dit soort woorden ruimschoots aan.

Een deel van de verhalen zijn ontmoetingen met de hoofdpersonen uit het bijbels verhaal, die de lezer een frisse kijk geven op de veelal overbekende tekstgedeelten. Ook betreft de auteur de lezer bij de emoties achter de gebeurtenissen: het ongeloof van Zacharias, de twijfel van Jozef, het verzet van Simon van Cyrene, de moedeloosheid van Kleopas.

Daarnaast zijn er veel eigentijdse verhalen die het feest of een facet daarvan in het leven van alledag plaatsen. De gedichten en gebeden verwoorden iedere keer een nieuw aspect van het betreffende feest. Opluisteren biedt verhalen, gedichten en gebeden voor Advent; Kerst, de Lijdenstijd, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Deze teksten zijn uitstekend geschikt om te gebruiken in liturgieën voor vieringen en samenkomsten rond de kerkelijke feesten.

2). Niemand heeft ons meer lief – de heilsfeiten in de belijdenissen van de kerk der eeuwen

Auteur: dr. Wim Verboom

<https://www.gospel.nl/niemand-heeft-ons-meer-lief.html>

In dit boekje hoort de lezer het lied klinken dat de kerk der eeuwen zingt over de heilsfeiten die God voor haar eeuwig behoud heeft verricht. Ze vormen het kloppende hart in haar geloofsbelijdenissen. Zo horen we het lied van het wonder van Kerst, van Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaart, maar ook van Pinksteren en ten slotte van de Wederkomst. Het is een boeiende ervaring om in de oude geloofsbelijdenissen dit liefdeslied zó te horen, dat je leert meezingen. Het boekje leent zich ervoor om het zelf stil te lezen. Tevens vormt het een mooi geschenk. Ook is het geschikt om in een kring te bespreken. Daarvoor reikt de auteur achter in het boekje gespreksvragen bij de zes hoofdstukjes aan.

3). Verrast door hoop

Auteur: Tom Wright

<https://boekhandelriemer.nl/verrast-door-hoop/9789051943627/>

Hij schetst de huidige verwarring over toekomstverwachting in zowel kerk als wereld. Daarna legt hij uit waarom christenen geloven in de lichamelijke opstanding van Jezus zelf, onderzoekt hij de Bijbelse hoop op 'nieuwe hemelen en een nieuwe aarde' en laat hij zien hoe de 'wederkomst' van Jezus en de uiteindelijke opstanding in die grotere voorstelling thuishoren, samen met de tussenliggende hoop op 'de hemel'. Ook veel christenen hebben over deze dingen vaak maar heel vage en soms ronduit onbijbelse gedachten.

De kern van hemelvaart - Hebreeën

Wright toont overtuigend aan dat wat we geloven over het leven na de dood direct invloed heeft op wat we geloven over het leven voor de dood. Want als God van plan is om de hele schepping te vernieuwen - en als dit al begonnen is met Jezus' opstanding - dan kan de kerk niet slechts 'zielen redden'. Dan moet ze anticiperen op de uiteindelijke vernieuwing door voor Gods koninkrijk aan de slag te gaan in de wereld, door al in dit leven genezing en hoop te brengen.