

Bijbelstudiedag

De jaarlijkse Bijbelstudiedag (vanaf dit jaar Ontmoetingsdag genoemd) kon eindelijk, na twee jaar coronatijd weer live plaatsvinden. Voor de zekerheid zouden we deze dag ook via Beleefmee.nl uitzenden zodat mensen, die het nog niet aandurfdten om aanwezig te zijn, deze dag thuis konden meebeleven.

En...wat werd het een feest 5 april jongstleden!! Velen wisten de weg naar de Kruiskerk in Meppel te vinden. Het werd een hartelijk weerzien. De organisatie had dan ook ruim tijd ingepland zodat iedereen de gelegenheid had om, naast de inhoudelijke onderdelen, elkaar te spreken en te ontmoeten. En de verzorging door alle vrijwilligers van GKv Meppel was fantastisch, waardoor men zich extra welkom voelde. Met als hoofdartikel het thema: "Heilig Avondmaal: verleden, heden, toekomst". Voor mij was dit onderwerp beslist een eyeopener. Wat is nu echt van oorsprong de betekenis van het Heilig Avondmaal? Ik had me niet gerealiseerd dat het Avondmaal voortborduurde op het oudtestamentische Pesachmaal. Dat werpt naar mijn mening ook een breder licht op de huidige discussie over "kind en avondmaal". Wat zou het mooi zijn wanneer we na de zomervakantie, in het nieuwe kerkelijk jaar, binnen kringen en/of gemeente breed dit thema zouden kunnen gaan bespreken. Er zit zoveel inhoud en uitdaging in dit onderwerp! Hiervoor kunt u het hoofdartikel en de praktische uitwerking daarvan uit deze *WegWijs* gebruiken.

Er zit zoveel inhoud en uitdaging in dit onderwerp

In het middagprogramma werd aandacht gegeven aan de samenwerking van Steunpunt Bijbelstudie met LPB media en het LOK. We kregen onder andere een kijkje achter de schermen bij LPB media door een opname bij te wonen. En aan het eind van de dag legden de voorzitters van de drie organisaties de puzzel om de samenwerking te symboliseren.

Deze dag werd muzikaal omlijst door Henk Ophoff en Mirjam Altena. Ook konden we luisteren naar enkele prachtige gedichten van Ewout Gosker op ontroerende wijze voorgedragen door Dieneke van de Kamp en de dichter zelf.

Vanaf deze plaats wens ik u veel leesplezier en ... geniet nog even na! Ook wens ik u namens alle medewerkers een fijne zomerperiode en Gods onmisbare zegen toe!

*Trudy van der Boom – Los,
één van de twee voorzitters van Steunpunt Bijbelstudie*

