

Zendingsreizen

Deze zomer heb ik twee buitenlandse reisjes gemaakt waarbij we probeerden op de zondag een plaatselijke gemeente te bezoeken. Met mijn dochter was ik in Portugal en tot onze verrassing was er in ons stadje een internationale, Engelstalige gemeente. We werden zelfs met een busje opgehaald om de dienst te bezoeken. Het was een levendige gemeenschap met veel jonge mensen, overal vandaan, en nu in Cascais bijeen om samen de Heer te prijzen, Zijn Evangelie te horen en elkaar te bemoedigen. Prachtig!

Later dit jaar waren mijn man en ik in Cornwall, zuidwest Engeland. Daar waren wij zondags te gast in een kleine dorpskerk van de Methodisten. Hier een klein groepje ouderen, voornamelijk dames die met elkaar proberen het kerk-zijn levend te houden. Wij hebben hen, ter bemoediging, samen toegezongen uit psalm 84: "Hoe lieflijk is uw huis, o Heer". Zo mochten we ervaren hoe bijzonder het is om, met christenen uit andere landen en volken de Here te loven en te prijzen.

Ik denk dat velen van u wel soortgelijke verhalen kunnen vertellen. Over en weer, bij elkaar te gast, leren van elkaar en hierdoor iets mogen zien en proeven van Gods wereldwijde werk. Wat zal het een feest zijn, als we eens, te midden van alle volken en natiën mogen zingen voor Hem die op de troon gezeten is en voor het Lam.

Dát is onze drive, om al zoveel eeuwen, ver weg of dichtbij huis, alle volken het evangelie te verkondigen en hen tot discipelen te maken van onze Heer Jezus Christus!

Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond

*hoe bijzonder om
met christenen uit
andere landen en
volken de Here te
loven en te prijzen*

